



Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Nieuwsbrief 5 week 25 Nisan – 1 Iyar 5780 (19 april – 25 april 2020). Omertelling 10 - 16

1 Iyar 5780 Rosh Chodesh

Parashat: Tazria-Metzora

Tazria:

Leviticus 12:1-13:59

2 Koningen 4:42 - 5:19

Marcus 9:14-50; Mattheüs 8:1-4, 11:2-6; Marcus 1:40-45; Lucas 2:22-24, 5:12-16, 7:18-23; Lucas 7:18-35

Metzora:

Leviticus 14:1 - 15:33

2 Koningen 7:3-20

Lk 9:51 - 10:42

Mattheüs 9:20-26; Marcus 5:24b-34 Lucas 8:42b-48; Hebrëen 13:4; Mattheüs 23:16-24:2, 30-31

Door Jochanan ben Bracha

TAZRIA. Lev.12:1-8.

In dit hoofdstuk staat dat een vrouw ritueel onrein wordt gedurende een week na de geboorte van een jongen en gedurende twee weken na de geboorte van een meisje. Deze onreine periode wordt gevolgd door een wachttijd, waarna de moeder de offers van een *joledet* (een kraamvrouw) moet brengen. Een onderdeel van rituele reinheid en onreinheid is, dat hier de scherpe tegenstelling tussen leven en dood blijkt. Dit kan gezien worden in de voorschriften van *nida*, (*regels van zwangerschap en onreinheid van een kraamvrouw*). Wanneer een vrouw ritueel onrein wordt als gevolg van menstruatie of geboorte, betekent dit dat er geen leven in haar groeit. Tijdens haar zwangerschap ontwikkelt zich leven en is zij rein, wanneer dit leven haar verlaat is zij onrein. De Tora schijft voor dat na de geboorte twee offers gebracht moeten worden. Een dankoffer vanwege de geboorte en een schuldoffer, want de barensweeën zijn zo zwaar dat sommige vrouwen zweren nooit meer een kinderen te willen krijgen. De Tora schijft voor dat 7 onreine en 33 reine dagen na de geboorte van een jongen, bij de geboorte van een meisje worden verdubbeld. Maar waarom wordt de moeder na de geboorte van een kind onrein? Onreinheid heeft altijd iets te maken met het tegenovergestelde van het leven; de dood. Dat geldt ook bij onvoltooid leven. Daarom brengt de menstruatiecyclus onreinheid. Tenzij het eitje bevrucht wordt sterft het af, het potentieel voor nieuw leven is niet voltooid.

Bij een bevalling naderen leven en dood elkaar dicht. Bevallen gebeurt op de grens van leven en dood. Maar omdat bij de geboorte niet alleen sprake is van een confrontatie met de dood, zijn de reine 33 dagen veel meer dan de onreine (zie*4)7. Bij de geboorte van een meisje tellen de dagen dubbel omdat de vrouwelijke fysiologie het drama van leven en dood zich in de menstruatiecyclus herhaalt, evenzo bij een dochter vanaf haar pubertijd.

METZORA Lev.14:1

De Tora heeft het hier over een ziekte die 'tsara'at' wordt genoemd vaak vertaald met 'lepra'. Iemand die met deze ziekte is besmet, wordt een 'metsora' genoemd. Dit woord is afgeleid van het Hebrëeuwse 'motzee ra'- (die kwaad voortbrengt). Het spraakvermogen is een van G'ds speciale geschenken aan de mensheid en onderscheidt ons van de dieren. Als dat geschenk wordt misbruikt voor roddel of achterklap, resulteert het in de gevreesde tsara 'at'.

Zo'n voorbeeld zien we bij Mirjam in Ex.12:1-6, waar zij kwaadspreekt over haar broer Mozes. Psalm 34:13-15 waarschuwt ons voor kwaadsprekerij en bedrog. Vanuit psychologisch oogpunt komen roddel en achterklap voort uit een minderwaardigheidscomplex en gebrek aan eigenwaarde. En ook uit een niet in staat te zijn het goede in de ander te zien. Iemand die het beeld van de Goddelijke in zichzelf ziet, is in staat dat Goddelijke beeld in de ander te zien. *Bemin uw naaste gelijk uzelf*. Een mens die zijn eigen waardigheid eert, is in staat de waardigheid van anderen te eren. Maimonides geeft als advies: gebruik uw door G'd gegeven spraakvermogen voor Torastudie en gebed. Zo blijft er geen tijd over voor roddel en achterklap en zal het verlangen kwaad te spreken verdwijnen.

Hebreeën 12.

Dit hoofdstuk begint met de wedloop die we met volharding moeten lopen. Vers 14 zegt; *Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Zie daarbij toe dat niemand verachtere van de genade G'ds, dat er geen bittere wortel opschiet en verwarring sticht en daardoor zeer velen zouden besmet worden.* Zonder in details te treden hebben wij als gemeente daar mee te maken gehad. Laten we dus deze les ons zeer ter harte nemen (Zie Spr.15:13 - 17:22 – 18:19 – en de belofte in Mal.4:2).

Door Bert Huizing

Geboorte – zwangerschap – dood en leven

Om de parashat Tazria te begrijpen moeten we volgens mij terug naar het begin, zoals veel van de dingen die in de Bijbel beschreven zijn, we eerst terug moeten gaan naar het begin om ze te begrijpen. Dat was ook het werk van de Messias, Hij kwam om te doen wat in de Schrift door Mozes en de profeten is beschreven.

Nu terug naar Tazria, beschreven in Leviticus 12. Hier wordt gesproken over onreinheid van de vrouw die zwanger is en moeder wordt van een kind. De wet is: "Zij zal voor een zoon of voor een dochter een éénjarig schaap ten brandoffer, en een jonge duif of tortelduif te zondoffer, naar de ingang van de tent der samenkomst tot de priester brengen".

Een offer is nodig om verzoening te doen. Maar waarover moet verzoening plaatsvinden? Over de opdracht om kinderen te krijgen, waarbij het vloeien van bloed gepaard gaat? Of ligt hier een diepere betekenis achter? De vraag die oprijst is: wat was God Zijn bedoeling bij het krijgen van kinderen. Het zou gepaard gaan zonder enige moeite! Maar wat gebeurde er nadat Eva en Adam hadden gegeten van de boom van kennis en kwaad? God zei tegen de vrouw: "Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen".

God zegt twee zaken tegen de vrouw, 1^e vermeerderen de moeite uwer zwangerschap en ten 2^e uw begeerte zal uitgaan naar uw man.

Deze twee zaken worden ook in dit gedeelte aangehaald.

Onrein door de bloedvloeïing. Bloedvloeïing, in eerste instantie was dit volgens mij niet de bedoeling van God bij het krijgen van kinderen. Er zou geen bloedvloeïing hoeven plaats te vinden. Het vloeien van bloed was een gevolg van de zondedaad. Het vloeien van bloed was na de zondedaad een teken van het offer waarbij bloed moest vloeien van het offerdier. Maar eigen bloed kan je niet reinigen, alleen het bloed van een offerdier kan je reinigen. Het enige bloed van een mens dat kan reinigen is het Bloed van Yeshua HaMashiach (Hebreeën 10).

Daarom is het noodzakelijk dat de vrouw zich afzondert en geen gemeenschap heeft met haar man. Ook al gaat haar begeren uit naar haar man. 33 Dagen zal zij zich afzonderen bij de geboorte van een zoon en 66 dagen bij de geboorte van een dochter. Volgens een Joodse uitleg ligt hier dat Eva als eerste nam van de boom en daarnaar pas Adam. Dus bij de geboorte van een dochter volgt een afzondering van 2x de tijd als bij de geboorte van een zoon. Daarna geldt voor beide, zowel bij de geboorte van een zoon als dochter, hetzelfde offer.

En volgens de opdracht van God zal op de achtste dag het vlees van de voorhuid van de geboren

zoon worden besneden. De belofte dat na de zevende dag de achtste dag komt. Misschien een terug verwijzing naar de parashat Shmini, waar Aaron en zijn zonen op de achtste dag het priesterschap op zich namen. Denkend aan dat Yeshua HaMashiach als Joodse Zoon, die volgens de wet op de achtste dag besneden werd (Lucas 2:21-24) en zoals in Hebreeën wordt beschreven het Priesterschap volgens de orde van Melchizédek op Zich heeft genomen.

Door Bram v.d. Berg

Tarzia en Metzora - onreinheid en verzoening

In deze parasjot valt het woord *verzoening* op. Het komt er maar liefst 22 maal in voor, een kwart van alle keren dat het in de Bijbel voorkomt. Zou het feit dat het hoofdstuk over Grote Verzoendag precies in het midden van het middelste boek van de Tora staat, daar ook geen bewijs voor zijn? Maar of ik het begrip begrijp?

Ja, ik ken de Nederlandse betekenis. Van Dale omschrijft het werkwoord verzoenen ongeveer als volgt: a) het weer goed maken met elkaar, de vrede en harmonie tussen twee partijen herstellen; b) Gods toorn wegnemen. Vanuit het NT ken ik het begrip vooral als vergeving van zonden, dus in overeenstemming met Van Dale. Maar die betekenissen passen niet bij de situaties die in deze parasjot beschreven worden. Misschien past het soms na genezing van huidvraat (tsara'at) als je dat kreeg als straf voor b.v. roddel, maar niet als je het kreeg als gevolg van besmetting. Waarom dan een verzoeningsrite? En waarom na een geboorte, de menstruatie, echtelijk verkeer! Moet God in deze gevallen verzoend worden omdat hij om 'die dingen' toornig is? Hij heeft ze zelf zo in de schepping gelegd en over die schepping gezegd dat die zeer goed was.

Het bijbels antwoord lijkt eenvoudig: je moet de verzoeningsrite ondergaan om weer rein te worden, omdat je door 'die dingen' onrein bent geworden. Daarmee blijft de vraag staan: wie, wat en waarom moet er dan verzoend worden, wie is er kwaad over of heeft er onvrede mee? En bovendien, waarom zou je door een bevalling of door echtelijk verkeer onrein worden? Op die laatste vraag heeft Jochanan een antwoord gegeven: het gaat over leven en dood, over gestorven zaad en een gestorven eitje, over het 'overtollig' bloed na een bevalling. De voorschriften zijn meer cultisch of ritueel dan hygiënisch, zoals je ook onrein werd door het aanraken van een lijk. God is een God van het leven en niet van de dood.

Maar wat heeft dat met verzoening te maken? Het gaat immers niet om het herstellen van een relatie. Misschien indirect toch wel. Het is God die een relatie met de mens zoekt, Hij roept de mens. Maar om tot God te naderen, om voor Zijn aangezicht te kunnen komen, moet je rein zijn. En in Gods oog ben je dat niet na 'die dingen', want je bent met de dood in aanraking geweest, en dat moet worden gereinigd, weggenomen, bedekt. Het Hebreeuws voor verzoening, *caphar*, betekent bedekken, wegnemen. Dus God geeft in de verzoeningsrite een middel om onze onreinheid voor Zijn oog te bedekken, zodat Hij ons tot zich kan laten naderen, in Zijn woning. Anders zouden we sterven. Daarom wil Hij onze onreinheid en zonden bedekken. En het ultieme zoenmiddel dat Hij gegeven heeft, is Zijn Zoon. Naar Hem verwijzen alle dieroffers. Dat is de betekenis van de NT-oproep *Laat u me God verzoenen*. Gebruik dat middel, geloof in Jesjua HaMashiach, en weet dat je in Hem geheiligd en gereinigd en verzoend bent.

Van Anco van Moolenbroek (parashat Shmini)

onderwijzing door Anco van Moolenbroek

Op de site van Bracha is de onderwijzing die Anco van Moolenbroek zou geven op de Shabbat van parashat Shmini beschikbaar.

U kunt deze beluisteren door [hier](#) te klikken met de muis.

Toen de broeders vroegen of ik het onderwijs uit de parasja in wilde spreken, heb ik daarin toegestemd. Nu is het voor mij niet helemaal vreemd om te spreken zonder dat er mensen voor mij zitten te luisteren. Als een van de presentatoren van het Leerhuis Radio Israël spreek ik elke vier weken over de parasja die dan aan de beurt is. Mijn vrouw en ik wonen in Bodegraven en we hebben drie volwassen zoons en een schoondochter. Ik werk in als interim directeur / bestuurder in het primair onderwijs. Studeren in de Schrift doe ik graag en daarvan mag ik dan ook regelmatig uitdelen. Van harte wens ik jullie de zegen van de Eeuwige toe in het bekijken en beluisteren van deze preek.

Gebedspunten

Dat God wijsheid geeft aan onze regering om de juiste beslissingen te nemen.

Dat er een oplossing mag komen uit Gods Hand voor de situatie in Israël.

Dat we spoedig weer elkaar mogen ontmoeten in onze samenkomsten.

Danken voor de bescherming die we krijgen van God en Zijn Shalom mogen ervaren in ons leven.

Bijbeltekst

Bemoediging. Er gaan veel verhalen rond op het Internet over de bron van het coronavirus.

Verhalen die je misschien in verwarring brengen of je zelfs angstig maken. De Bijbel waarschuwt ons in Jesaja 8:12 voor dit soort geruchten. We willen u daarom oproepen om uw vertrouwen te stellen op het Woord van Onze Hemelse Vader en ons vast te houden aan Zijn beloften die Hij doet aan Zijn Volk en aan ons als volgelingen van Yeshua HaMashiach.

Psalm 84

Voor de kinderen.

Sjalom jeladiem, kinderen van Bracha,

In deze tijd tussen het Feest van de Eersteling en Sjavoeot of Pinksteren wordt de omer geteld. Een omer betekent een korenschoof. Dat is een bij elkaar gebonden bos graan, bijvoorbeeld van gerst of tarwe. Het is ook een inhoudsmaat. Tijdens de reis door de woestijn mocht iedereen van het volk Israël één omer manna per dag nemen. Toen Jesjoea is opgestaan uit de dood, is Hij nog 40 dagen in het land Israël gebleven. In de Bijbel kunnen we lezen dat Hij nog veel dingen verteld heeft aan de leerlingen over het Koninkrijk van God (Hand. 1:3). Dat is dus in de tijd geweest van het tellen van de omer. Best bijzonder, omdat Jesjoea allerlei verhalen heeft verteld over het Koninkrijk van God die te maken hebben met zaaien en oogsten. Eén daarvan gaat zo:

Er was een boer die hard werkte op het land. Hij was eraan gewend en zijn gezicht en handen waren bruin geworden door de zon en de wind. Hij had het land goed geploegd en nu ging hij met een buidel zaad zaaien. Hij liep heen en weer en strooide zijn goede zaad uit over de akker. Langs de akker liep een weggetje en een beetje van het zaad kwam daar terecht. Het pad was hard geworden omdat er mensen overheen liepen. Daardoor konden de vogeltjes het zaad makkelijk oppikken. Dat zaad groeide natuurlijk niet op. Een ander beetje kwam terecht op grond waar het steenachtig was. Er lag ook wel wat aarde, maar toen de worteltjes begonnen te groeien kwam het al gauw bij de stenen. Daar was geen water en dus gingen de jonge plantjes dood. Aan één kant van de akker groeiden doornstruiken. Daar kwam ook wat zaad terecht. Het groeide wel op, maar de doornstruiken waren sterker en daardoor werden de plantjes weggedrukt en gingen dood. Gelukkig viel er ook veel zaad op de akker en daar had het ruimte om te groeien, de zon scheen erop en ze kregen voldoende water. Toen het tijd was om te oogsten waren de halmen mooi

uitgegroeid en hadden ze mooie korrels gevormd.

Aan zijn leerlingen legt Jesjoea uit wat dit verhaal betekent. Mijn woorden zijn als het goede zaad, maar niet iedereen die mijn woorden hoort is als goede grond. Bij sommige mensen is het net als het zaad dat op het pad viel. Ze horen het wel, maar zijn het gauw vergeten. Andere mensen luisteren ernaar en zijn er blij mee. Toch geven ze het geen kans om te groeien, zoals bij de rotsachtige grond. Weer anderen luisteren graag, maar als ze weer thuis zijn, hebben ze het druk met van alles en nog wat en daardoor groeit het niet. Net als het zaad bij de doornstruiken. Maar de mensen die naar Mijn woorden luisteren en die ook doen wat Ik zeg, die zijn als goede aarde. Die mensen vertrouwen op Mij en willen Mij gehoorzamen en van hen verwacht God een overvloedige oogst.

Wat een mooie gelijkenis, vinden jullie ook niet? Zoals het graan geoogst wordt en dan voor voedsel zorgt, zo zullen de mensen die God willen dienen, horen bij de oogst voor het Koninkrijk van God. En uiteindelijk zal God ervoor zorgen dat Zijn Koninkrijk de hele aarde vervullen zal. Wat een heerlijke tijd zal dat zijn.

Leny Gaemers



Reactie naar aanleiding van deze nieuwsbrief

Als u reacties of vragen heeft over deze nieuwsbrief of de inhoud van de parashat, dan kunt u deze sturen naar info@mg-bracha.nl