



## Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Nieuwsbrief week 4 18– 24 Nisan 5780 (12 - 18 april 2020)

Omertelling 3 - 9

### Parasha: Sjemini

Leviticus 9:1-11:47

2 Samuël 6:1 - 7:17

Marcus 9:2-13; Marcus 7:1-23, Handelingen 5:1-11, 10:1-35, 2 Corinthiërs 6:14-7:1, Galaten 2:11-16, 1 Petrus 1:14-16; Hebreeën 7:1-19

---

Door Pieter Gaemers

Ik ervaar het als bijzonder, dat ik gevraagd ben om een stukje te schrijven over deze parasja die mij na aan het hart ligt. De naam van deze parasja is 'Sjemini' wat 'achtste' betekent. Over het getal acht zal ik deze keer niet veel zeggen. Maar iets persoonlijks wil ik daarover wel kwijt. Voor mijn oma van moeders zijde was het getal zeven haar bijzondere getal. Als kind vroeg ik mijzelf daarom op een gegeven moment af, wat mijn bijzondere getal zou zijn. Na daar een poosje over nagedacht te hebben, kon ik niet kiezen uit het getal vijf en het getal acht. Dus beide werden mijn lievelingsgetallen. Pas toen ik messiaans werd, werd het bijzondere van deze getallen voor mij duidelijk: het getal 5 staat (onder andere) voor de vijf boeken van Mozes, de Tora, en het getal 8 (onder andere) voor de Heilige Geest. Dus met andere woorden: Gods hele Woord en Zijn Geest. Het Griekse woord voor de Messias heeft getalswaarde 888, dus de volheid van de Heilige Geest die in Jesjoea aanwezig was en is, wordt daarmee uitgedrukt en bevestigd.

Maar ik wil het verder hebben over de voedselwetten in Wajikra (Leviticus) 11. Dit is zeer actueel in verband met de crisis door het coronavirus. Deze crisis, die ontstaan is door het eten van allerlei wilde dieren in China, had voorkomen kunnen worden, als de Chinezen (de goede niet te na gesproken) zich aan deze voorschriften hadden gehouden. Het is nu bekend geworden, dat zo'n 30% van de schubdieren uit Indonesië die illegaal naar China waren vervoerd en gelukkig onderschept werden, een virus bij zich droegen dat het meeste lijkt op het virus dat bij ons covid-19 veroorzaakt. Wellicht zijn deze dieren gebeten door vleermuizen. De Chinese regering is eindelijk wakker geworden en heeft het eten van wilde landdieren nu gelukkig verboden.

Maar natuurlijk zou het nog beter zijn, als iedereen er van overtuigd zou zijn – om te beginnen alle christenen – geen enkel dier meer te eten dat God in deze parasja verboden heeft. Joden zijn geen andere soort mens dan andere volkeren. Daarom was het voor mij, toen de Bijbel voor mij rond en na mijn bekering echt begon te spreken, al gauw duidelijk, dat wat voor Joden ongezond is, dat ook voor andere mensen moet zijn. Onze almachtige, eeuwige God, de Schepper van al wat bestaat, weet wat goed voor ons is en wat niet. Daarom heeft Hij in Zijn grote liefde voor ons en voor Zijn hele schepping ook deze voedselvoorschriften gegeven.

Ik was heel blij met het artikel van Esther Noordermeer "Neem Bijbelse scheiding tussen vee en wilde dieren serieus", dat in het Reformatorisch Dagblad van 25 maart verschenen is, waarbij zij ook het eten van varkensvlees afkeurt en het varken tot de wilde dieren rekent. Helaas verscheen er echter in dezelfde krant van 2 april een artikel van emeritus-predikant Bijzet, getiteld "Bijbellijst onreine dieren gaat niet over gezond eten". In zijn nogal emotionele verhaal interpreteert hij allerlei Bijbelgedeelten op een traditioneel christelijke manier, waardoor christenen weerhouden worden om hun mening te herzien. Hij wil onder andere het eten van struisvogelvlees dat hij zo lekker vindt, niet opgeven.

In de tijd dat ik tot de messiaanse gemeente Beth Yeshua in Amsterdam behoorde, heb ik tijdens een gemeenteweekende eens een voordracht gehouden over welke vissen je nu wel mag eten en welke niet. Ik heb daarvoor de boeken met de meer dan 3000 soorten zeevissen die in de zeeën rond Europa leven doorgenomen, die ik voor mijn wetenschappelijk onderzoek nodig heb. Daarbij heb ik veel plaatjes van vissen laten zien die we niet behoren te eten. Het zijn er veel meer dan ik dacht, maar de belangrijkste voor ons wil ik hier wel noemen: de zeewolf (wordt als dure delicatessen verkocht, maar heeft grof, smakeloos vlees; die heb ik in mijn jeugd ooit eens gegeten), de zeeduivel (die zijn naam al niet mee heeft) en de zeepaling (een heel andere soort dan de ons meer bekende paling). Zwaardvis kun je ook beter niet eten: jonge exemplaren hebben nog wat schubben, maar volwassen dieren bezitten die niet meer. Iedereen weet wel, dat de gewone paling niet Bijbels koosjer is, maar dat geldt ook voor de vele soorten meervallen uit het zoete water die er zijn. Onder de exotische naam pangasius worden die tegenwoordig ook veel in ons land verkocht. Maar koop en eet die niet, want ze hebben geen schubben en zijn dus niet koosjer. Ethiopiërs weten dat al eeuwen. Veel wateren in hun land wemelen van de meervallen, maar ze worden daar niet gegeten. Wat haaien en roggen betreft: die zijn in het bezit van hele dikke huidschubben, maar die worden in het Jodendom wonderlijk genoeg traditioneel toch niet als schubben gezien en worden dus als niet Bijbels koosjer gezien. Dat is volgens mij ten onrechte, maar de grotere soorten haaien kun je beter niet eten, omdat ze een nare tranige smaak hebben. Overigens heb ik ooit in het Belgische Gent een vis gegeten die op de menukaart als zeepaling werd aangeduid. Uit het stuk vis op mijn bord haalde ik een wervel die ik herkende als die van een haai. Later heb ik gelezen dat Belgen gewoon zijn het vlees van hondshaaitjes zeepaling te noemen, omdat dit vlees anders amper verkocht wordt. Achteraf heb ik die keer dus toch geen onkoosjere vis gegeten. En bovendien smaakt een zeepaling beslist veel minder goed.

---

Door Anton Ribberink

In Lev. 9:1 lezen we dat eerst op de achtste dag (Shemini) de priesters hun dienst beginnen mochten. En op diezelfde dag ontvangt het volk voor het eerst de zegen van de hogepriester. Later op die dag ontvangt het volk nog eens de zegen van Mozes en Aaron samen en verschijnt vervolgens de heerlijkheid des HEREN en raakt met vuur het altaar aan (Lev. 9:22-24).

Uitleg hierbij komt uit een boek van Edjan Westerman, n.l. 'De Messias leren'; Het geeft Bijbels onderwijs over de bedoeling van God met Israël en de volken. Onder de titel: "Wachtend op de 8e dag" schrijft Edjan:

"Het is opvallend dat de gewijde priesters als gemeenschap zeven dagen lang bij de ingang van de Tent moeten blijven. Daar weggaan was vragen om de dood.(Lev. 8:35) Ze zijn gewijd, maar moeten toch nog wachten. Klaargemaakt, maar nog niet compleet zonder de wijding op de achtste dag. Het volk, dat in die zeven dagen telkens opnieuw was verschenen bij de ingang van de tent en de wijding had meegemaakt, mocht naar huis gaan, maar de priesters niet. De dienst van de priesters in de Tent kon niet eerder beginnen, dan dat Mozes zeven dagen lang een zondoffer had gebracht en op de achtste dag het altaar had geheiligd en klaargemaakt voor zijn dienst (zie ook Exodus 29:37 en Ezechiël 43:26-27).

Edjan Westerman weidt vervolgens uit over welke rol "de achtste dag" heeft in de Tenach:

"De achtste dag is de dag van het komen van God in heiligheid en in reinigend oordeel ten tijde van Noach (Genesis 7:4 en 10 - na zeven dagen). Evenzo is de 8<sup>e</sup> dag een dag van belofte, de dag van het olijfolieblad (Genesis 8:11).

De eerste keer dat God met nadruk het speciale karakter van de achtste dag benadrukt, is in de opdracht aan Abraham om op de achtste dag de pasgeboren jongens te besnijden (Gen. 17:12 'Wie

acht dagen oud is'). De eerstgeborenen van de veestapel moesten ook op de achtste dag aan de HERE afgestaan worden (Exodus 22:30).

Ook in de reiniging van een melaatse speelt de achtste dag een rol. Dan mag hij met offers naderen tot God, dan wordt hij zoals een priester gereinigd en gewijd in horen, doen en gaan (Lev.14:10,23). Ook een onreine man of vrouw mocht op de achtste dag weer in het heiligdom binnenkomen, na een periode van zeven dagen reiniging te hebben ondergaan (Lev. 15:14,29).

De achtste dag van het Loofhuttenfeest kreeg van Godswegen ook een speciaal karakter (Leviticus 23: 36,39; Numeri 29: 35; vgl. 1 Koningen 8:66; 2 Kronieken 7:9; Nehemia 8:19). Binnen het Jodendom heeft deze dag van het Loofhuttenfeest – Sjemini Atseret – het karakter van een dag van afhankelijkheid en toewijding aan de HERE. Het is ook de dag van de Vreugde der Wet – Simchat Tora.

Op die dag keerde het volk na de bouw en inwijding van de Tempel naar huis; Het betekende een nieuwe situatie: een Huis van God in het midden van het land en het leven (1 Koningen 8:66; 2 Kronieken 7:10).

De reiniging van de Tempel ten tijde van Hizkia werd ook in acht dagen volbracht.

Het getal acht kreeg een speciale Messiaanse kleur doordat David de achtste zoon was van Isaï. Het voorbijgaan van de eerste zeven niet-gekozen zonen van Isaï was voorbereiding voor het verschijnen van de achtste zoon.

Het lijkt erop dat de HERE God op allerlei manieren de achtste dag heeft willen markeren als een dag van nieuw begin, van voltooide reiniging en volbrachte heiliging. Een dag van zegening, van gespaard nieuw leven in het verbond. Van toewijding en van Messiaanse zegen. Een dag waarop de heerlijkheid des HEREN verschijnt met zegen en vuur.

Het 'wachten op de achtste dag' is daarmee ook een teken van het wachten op de volledige realisering van wat in het priesterschap en van alles wat in de roeping van Israël is vervat.

'Wachten op de achtste dag' betekent dan ook zo veel als 'wachten op de komende eeuw, op de tijd van Gods Koninkrijk'. Na de 'zeven eerste dagen van heiliging' breekt de nieuwe eeuw van God aan.

Met dank aan Edjan Westerman.

Info: Anton Ribberink is een regelmatige bezoeker van de studies die in Bracha worden gegeven. Af en toe komt hij ook in de samenkomsten van Bracha. Anton draagt Bracha een warm hart toe.

---

Door Bert Huizing

Lockdown van het Joodse Volk

Exodus 14:1-31

Opnieuw wordt het volk Israël opgesloten. De Here geeft hier zelf het bevel toe aan Mozes: "Zeg tot de Israëlieten, dat zij teruggaan en zich legeren voor Pi-Hachiroth, tussen Migdol en de zee, recht tegenover Baäl Sefon zult gij u legeren, aan de zee."

Het volk opgesloten tussen het leger van de farao en de zee. Het hart van de farao wordt opnieuw door de Here zelf verhard. De farao krijgt wederom haatgevoelens tegen de Israëlieten, met het doel dat de Here zich aan farao en zijn gehele legermacht kan verheerlijken en de Egyptenaren zullen weten dat Ik de Here ben.

Daar komt de farao met zijn leger met het doel om Israël te vernietigen. Je zou kunnen zeggen om

het volk Israël de finale klap toe te brengen. Het volk raakt in paniek en beklagt zich bij Mozes. Had ons toch met rust gelaten, zodat wij de Egyptenaren kunnen dienen. Beter als slaaf te leven dan als vrije te sterven in de woestijn. Mozes zegt: "Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien". De Here stelt zich op tussen het volk Israël en het leger van de farao, de Engel Gods verlaat zijn plek en gaat van voor het volk naar achter het volk en ook de wolkkolom verlaat haar plaats, ook deze gaat van de spits naar de achterhoede. De Here beschermt ons ook in onze bangste momenten. Zoals Hij een weg baande voor de Israëlieten door de zee, zo baant Hij ook een weg voor ons door deze tijd heen. We mogen vertrouwen op de Here en weten dat Hij ons geloof in Hem wil versterken. Hebreeën 11:29

---

### **Gebedspunten**

Dank dat Ben Ketelaar weer het verzorgingshuis mocht verlaten. Hij is momenteel bij Willem en Magda in huis. Laten we ook bidden dat Ben snel weer mag aansterken.

Gebed voor de ouderen in Nederland, vooral in de verzorgingstehuizen, dat zij bescherming mogen ervaren van de God van Israël.

Gebed voor Israël. [Klik hier](#) voor de lijst met gebedspunten.

---

### **Bijbeltekst**

Hebreeën 4:14-16: <sup>14</sup> Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgestaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. <sup>15</sup> Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. <sup>16</sup> Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

---

### **Voor de kinderen**

Sjalom jeladiem, kinderen van Jesjoea,

Als jullie dit lezen is het feest van de ongezuurde broden alweer voorbij. We hebben ook gevierd dat Jesjoea is opgestaan uit de dood. Deze week stuur ik jullie een rebus door. Als je deze maakt, zal je merken dat dit er alles mee te maken heeft dat God ons echt heel goed nieuws geeft. We hebben daar in deze tijd bij stil gestaan en ook de verschillende feesten gevierd. Daar hebben we immers alle reden voor. Zelfs nu het in deze tijd dat jullie niet naar school kunnen en jullie vriendjes daardoor niet kunnen ontmoeten niet altijd makkelijk is. En wanneer er onder jullie bekenden of familie ook misschien mensen ziek zijn door het coronavirus is dat naar. Maar ook dan is wat God ons door Zijn Woord, door Jesjoea, geeft goed nieuws. Met dat goede nieuws kunnen we iets doen. We kunnen mensen bijvoorbeeld hoop geven. Maak de rebus maar en je zult zien wat Sjael (Paulus) daar in Rom. 1:16 over zegt. Hij zelf heeft ook in zijn leven laten zien wat je met dit goede nieuws kunt doen. Daar kunnen papa en mama wel wat over vertellen als je dat zelf nog niet zo goed weet.

---

# rebus



Reactie naar aanleiding van deze nieuwsbrief

Als u reacties of vragen heeft over deze nieuwsbrief of de inhoud van de parasha, dan kunt u deze sturen naar [info@mg-bracha.nl](mailto:info@mg-bracha.nl)