



Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Nieuwsbrief 17 ~ September 2020

We doen ons best om als leiding van de gemeente Bracha het contact te onderhouden met onze vaste bezoekers. De maandelijkse nieuwsbrief lijkt daarvoor een bruikbare methode. U leest wat er gebeurt, wat er besloten wordt en wat de plannen zijn. En ieder die de anderen deelgenoot wil maken van zijn lief en leed of wat hem bezighoudt, krijgt daarvoor – onder voorwaarden – de ruimte.

Reageren of kopij inleveren? Mail naar info@mg-bracha.nl

Het programma voor de komende weken

sjabbat 19 september 2020	Rosj Hasjanna	Jakob Keegstra
	afscheid als leidinggevende van Bert Huizing en officieel aantreden van Steven.	
woensdag 23 september 2020	Studieavond Eenheid	Bert Huizing (zie website)
sjabbat 26 september 2020	Parasja Ha'azinu	Bob van Dijk
maandag 28 september 2020	Jom Kippoer	vanaf 10.30 tot ± 20.30 uur als dag van verootmoediging
sjabbat 3 oktober 2020	Soekot	Jochanan ben Bracha
sjabbat 10 oktober 2020	Simchat Torah	Bram van den Berg
sjabbat 17 oktober 2020	Beresjiet	Jochanan Ben Bracha
woensdag 28 oktober 2020	Studieavond Eenheid	Wim Pluim (zie website)

De preken, onderwijzingen of droosjes

Je bent vast niet de enige die na een week weinig of niets meer weet van wat er in de dienst voor boodschap is gebracht. Zou herkauwen daarom een eigenschap zijn van reine dieren? Ik probeer in enkele woorden weer te geven wat de spreker naar voren heeft gebracht. Wie nieuwsgierig is geworden naar de totale boodschap of die nogmaals wil horen, die kan hem aanklikken via <https://m.youtube.com/channel/UCMQDwzWUaUzh2n48lGj0chQ>

22 aug parasja Sjoftiem Door Klaas Goverts Deut. 16:18 t/m 20; 20:1-9; 21:10

Na verteld te hebben over een lied, The Minyanman,* en een van de boeken van de Joodse schrijfster Maartje van Tijn, ging het over het recht en het kromme van de pijn van onrecht, want wie recht spreekt moet wel weten op welk vast punt hij zich richt. Uiteindelijk is dat de Tora en God, Die zelf de rechter is en het oordeel op zich nam. Als voor de lokale rechters een zaak, te moeilijk, te wonderlijk is, (bv. de lijdensgeschiedenis van Israël), kwam je via de voorhof bij het sanhedrin. Die weg ging Jesjoea, en droeg het vonnis van het leven. Het valt op dat de oorlogswetten – hoe anders dan de wereldse, het zijn de oorlogen des Heren, waarbij het om de grootte van de legers gaat, en een mensenleven niet lijkt te tellen – ingeklemd staan tussen de gedeelten over vrijsteden en de onbekende verslagene, gedeelten waarin het juist wel om de individuele mens. (vrijstad – maklot – dubbel aangegeven; 179+179=358=Messiah.) Wie had schuld? Men had die persoon uitgeleide



moeten doen en Jeshua wil altijd met ons meegaan.

* Shlock Rock ft. The Maccabeats - Minyan Man, zie:

<https://www.youtube.com/watch?v=nXvFHWCT6I>

Op 29 aug. was er geen dienst, i.v.m het ICEJ-Israël weekend.

5 sep. parasja Ki tavo Door Henk Rijstenberg Deut. 26:12-15; 28; Jes. 60:1-22

Praten over geven (10%?) geeft gedoe; de tekst van Paulus over 'blijmoedig geven' is geen escape. Het valt wel op dat we vrolijk moeten zijn in ons uitdelen, feest moeten vieren, en Deuteronomium 26:13 doet aan Ananias en Safira, denken, en dat waren 'ijveraars voor de wet'. De rij zegeningen en vervloekingen zijn zowel waarschuwingen als profetieën. Zeker is dat het verbond, de eed van God niet te verbreken is: het komt dus goed. Besef dat het Sinaï-verbond deel is van het verbond met Abraham. Het ging met Israël van slechter dan slecht, naar beter dan goed, uiteindelijk. Dat is Gods werk, Hij verhardt ter wille van de volken; besnijdt de herten, geeft een vlezen hart, en uiteindelijk zal heel Israël zalig worden; in tal van teksten lezen we: Ik zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. De Zaligmaker kwam in de eerste plaats voor Zijn volk.

11 sep. parasja Nitavim Steven Deut. 29:10 tot 30:20

In dit gedeelte – een van de mooiste parasja's – vindt de vernieuwing van het verbond plaats met heel het volk: U staat heden allen voor het aangezicht van de HEER. Het wordt gesloten met alle groepen, die elk apart worden genoemd, van de priesters tot en met de waterdragers en de vreemdelingen en heel het nageslacht. Het gaat dus om meer dan het DNA. Kind van Abraham wordt men door geloof, zoals Ruth, zo zijn ook wij dus medeburgers. De zeven Bijbelse verbonden, vervangen elkaar niet, maar rusten op elkaar, en rusten uiteindelijk op Gods autoriteit. Wij zijn daar dus in begrepen en daarom is de Thora ook voor ons. Daarom is het (eind-)doel van de Thora Christus. Maar laat je niet verleiden door je afvallig hart (met als gevolg bitterheid), nl. de strijd tussen vlees en geest.

Van de leiding

De leiding van de gemeente heeft een aantal besluiten genomen: over de Maaltijd des Heren, over het parasjarooster en over de studieavonden.

De Maaltijd des HEREN

Vanaf 12 september geven we weer de gelegenheid aan wie dat wil om met elkaar de Maaltijd des Heren te vieren. We weten dat het hier en daar in kleine kring wel gebeurde, maar in de gemeente hebben we dat sinds half maart niet meer gedaan. We hadden daar geen vrede mee. We menen nu een manier gevonden te hebben waarbij het met in acht nemen van de corona-regels wel kan. We staan op voldoende afstand van elkaar; om de beurt haalt ieder een stukje matze en een cupje met wijn (of druivensap); we wachten op elkaar en dan zal een leidinggevende de woorden spreken en een gebed doen, eerst over het brood en vervolgens over de wijn.

Wie er niet aan mee willen of kunnen doen, wachten in de hal, zoals voor de coronatijd.

Studieavonden

Een ander besluit dat de leiding heeft genomen is om de studieavonden structureler te maken, een vaste avond in de maand. Voor de komende serie zijn de volgende

woensdagavonden al gereserveerd: 23 sep, 28 okt., 25 nov. en 23 dec. Het onderwerp van de vier avonden is Eenheid, in het Hebreeuws *Echad*, u kent het wel uit het Sjema. Daarmee is de theologische discussie over de drieëenheid verbonden en de belijdenis dat Jezus God is, maar ook de vraag wat het betekent dat de Gemeente van de Here Jezus één is, en dat iedere gelovige één is met de Vader en de Zoon. Vragen die we met elkaar willen doordenken, zonder elkaar onze mening op te leggen.

Het parasja Leesrooster

Na Simchat Thora willen we het parasja leesrooster enigszins veranderen. Wie al een tijdje een messiaanse gemeente bezoekt, weet dat men daar het traditionele Joodse leesrooster volgt waarmee in één jaar de hele Thora aan bod komt. (Zie onze website.)

We blijven dit rooster volgen, maar met een extra rooster waarin elke parasja is verdeeld in drieën. Dus het ene jaar kunnen de onderwerpen uit delen uit A aan de orde komen, het volgende jaar uit de delen B en het derde jaar uit de delen C. We hopen daarmee te bereiken dat ook de minder vaak besproken onderwerpen aan bod komen. En natuurlijk zoeken we de verbinding met de B'rit Chaddasja.

Financiën

Toen er geen diensten gehouden konden worden, stonden de inkomsten via de collecten uiteraard stil. Sinds juli komen we weer wel samen, maar het collectemandje aan de uitgang wordt niet door ieder opgemerkt, met als gevolg dat de opbrengst slechts een kwart is van voor die tijd. Gelukkig zijn er velen die periodiek hun meeleven via de bank laten merken, (daar zijn we dankbaar en dat willen we graag stimuleren) maar helaas wordt die vermindering niet goed gemaakt door een verhoging van wat we ontvangen via donaties via de bank. Dat gaat dus niet goed, want de kosten zijn nauwelijks lager. We hopen dat de lezer voor wie dit bedoeld is, zich deze mededeling aantrekt. Voor wie het banknummer niet weet of niet kan vinden, giften kunt u overmaken op IBAN: NL18RABO0302306730 t.n.v. Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn.

Jom Kipoer

Als leiding van Bracha willen we meer accent leggen op de Bijbelse hoogtijdagen, dus op de data zelf. Dat betekent dat we samenkomsten zullen beleggen op de datum van die feesten. Sommigen van u waren al gewend voor die dag zo nodig een snipperdag te nemen en vrij van school te vragen voor de kinderen. (Volgens de wet hebben ze daar recht op.) Dat zal het geval zijn op 28 sep. Voor die dag, een maandag, hebben we het gebouw Het kruispunt al gereserveerd en zoals het in de synagogen gebruikelijk is, is er dan de hele dag dienst: 's morgen nadenken over de betekenis van de najaarsfeesten en de Joodse gebruiken; 's middags een dienst van verootmoediging met gebedsblokken in het kader van The Return; 's avonds een Jom Kipoer viering.

Een mooie bewering die in woorden vangt waarop in de twee feesten het accent ligt (geschreven door Moses Nahmanides): Rosh Hasjana in een dag van oordeel met genade; en Jom Kipoer is een dag van genade met oordeel. Of anders gezegd. De Dag van het Bazuingeschal vertelt ons dat God ons met genade zal oordelen, terwijl de Verzoendag ons zegt dat God onze zonden met rechtvaardigheid zal verzoenen. Wel iets om over door te denken, we moeten immers allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Jom Teroea (Rosh Hasjana) valt op een sabbat en dan komen we toch al samen, dus daar hoeven we geen extra samenkomst voor te organiseren. Het is wel een idee dat wie een sjofar heeft, die op die dag meeneemt naar de dienst en dat we er dan gezamenlijk op blazen. Laten we allen wel beseffen dat het een oproep is om je klaar te maken voor Jom Kipoer, het begin van de tien dagen zelfonderzoek die je moet gebruiken om dingen recht te zetten.

Op Jom Kipoer, maandag 28 sep., beleggen we dus wel een dienst en die dienst combineren we met de dag van verootmoediging, waartoe door rabbi Jonathan Cahn heeft opgeroepen. Verschillenden onder u hebben ons hierop gewezen. De dienst in Het Kruispunt begint om 10.30 uur, er zijn twee pauzes van ongeveer een uur.

's Morgens tot de middagpauze is er een dienst waarin de Schriften rondom Jom Kipoer centraal staan, in de middag willen met elkaar die verootmoediging vorm geven. We hebben een viertal inleidingen over onderwerpen die we daarna in groepjes aan de hand van gebedspunten in gebed willen brengen; deze vier onderdelen – we noemen ze gebedsblokken – duren elk ongeveer een uur. De inleiders zijn Bert Huizing, Pieter Gaemers, Henk Versteeg (van Be'ad Chaïm) en Bram van den Berg.

Na de tweede pauze 'vieren' we Jom Kipoer en volgen we min of meer de traditie van de Joodse viering en nemen daarin Joodse traditionele elementen mee als het Kol Nidree, het Amida, en het Widoe, het Avinoe Malkenoe.

Soekot en Simchat Thora

Deze feestdagen vallen dit jaar op sabbat. We hebben dus al een dienst. Natuurlijk besteden we daar in de diensten aandacht aan, maar hoe we die in deze coronatijd extra feestelijk zouden kunnen maken, nu we op gewone sabbatdiensten niet eens een gezamenlijke maaltijd houden, weten we niet. Hopelijk is er wel gelegenheid tot (rei-)dans en het rondragen van de Thorarol.

(En als we denken aan het land Israël waar juist tijdens de najaarsfeesten een complete lockdown is afgekondigd, dan bidt ons hart: Here, wat wilt U hier mee zeggen?)

Mededelingen van anderen

In de nieuwsbrief van aug. hebben we een stukje geplaatst dat Pieter Gaemers had gestuurd waarmee hij aandacht vestigde op wat Dana Coverstone vertelde over dromen over de nabije toekomst. We willen nogmaals stellen dat de plaatsing ervan niet betekent dat wij als Bracha ons hier zonder meer achter stellen; we kennen die Coverstone niet en we kunnen zijn eerder uitgekomen droom niet verifiëren. Aan de andere kant mag onze nieuwsbrief ook een orgaan zijn waarin we elkaar vertellen wat ons bezighoudt; als dat niet afleidt van God de HEER en Zijn Woord en het elkaar scherp houdt de levende God te dienen en Zijn Zoon uit de hemel te verwachten, willen we dat juist aanmoedigen.

Half augustus is Richard Zevenhuizen overleden, de broer en zwager van Van Jan en Nini Zevenhuizen. Van hen ontvingen we de dankbetuiging voor het medeleven van diversen van ons:

“Dank aan diegenen die bij het overlijden van mijn broer, mijn zwager, middels een briefje/kaartje blijk hebben gegeven van hun medeleven. Wij hebben dit zeer gewaardeerd. Het was een gedenkwaardige dienst”

Hartelijke groet.
Nini & Jan Zevenhuizen

Voor de kinderen

De Bracha nieuwsbrief is natuurlijk niet alleen voor de 'grote mensen', ook voor de kinderen moet er wat in staan. Daar zorgde Leny steeds voor, nu mag ik een keer iets voor de kinderen schrijven. Omdat we aan het begin van de Najaarsfeesten staan wil ik jullie wijzen op twee mooie kinderboekjes die daarover gaan en op een nieuw lied van Christian Verwoerd. Ken je de najaarsfeesten: Jom Teroea of Rosh HaSjana en Jom Kipoer en Soekot? Misschien niet deze Hebreeuwse namen maar wel de Nederlandse: Bazuinendag of Joods Nieuwjaar en Loofhuttenfeest. Daarnaast zijn er de voorjaarsfeesten waarvan de eerste Pesach is.

Het is een beetje lastig om tot zeven feesten te komen, zoals in het liedje van Christian Verwoerd staat. Probeer ze maar eens te tellen in Lev. 23. Als het er zeven zijn, de zes jaarlijkse feesten: drie voorjaarsfeesten en drie najaarsfeesten en één wekelijkse, de sabbat, dan is dat wel heel mooi, dan lijkt het wel een menorah, de zevenarmige kandelaar. Maar dan is het feest van de eerstelingsgarf een onderdeel van het feest van de ongezuurde broden en de extra achtste dag van het Loofhuttenfeest is dan geen extra feest. Overigens is het echt leuk om samen met je papa een loofhut te bouwen en die te versieren met vruchten en takken. En dan daarin samen te eten en na te denken hoe het volk Israël leefde en hoe het zal worden.

Daarover gaat een van de boekjes: *Een Loofhut voor Jan en Job*. Jan is een Nederlandse jongen die een Joods vriendje krijgt, Job. Met de vader van Job bouwen de twee jongens een loofhut en Jan hoort het verhaal van het Loofhuttenfeest.

En de ouders van Jan krijgen van Job zijn ouders een sjofar. Het is een heel aardig boekje om zelf te lezen als je dat al kunt. En een aardig cadeautje om te krijgen of aan een ander te geven om te leren over de Joden. De schrijfster is Annelies Tanis en de uitgever is de Banier. Het kost € 7.95



Het tweede boek is voor kleuters en van dezelfde schrijfster Annelies Tanis, en van dezelfde uitgeverij, de Banier, verkrijgbaar voor € 13.95: *Sam Snel werkt over Israël*.

Het is prachtig prentenboek met korte versjes, echt iets om voor te lezen.
Op de achterkant van het prentenboek staan al een paar versjes:

Sam Snel heeft een project op school
't gaat over Israël
De juffrouw weet er alles van
en dus leert Sam heel snel

Hij kleurt en knipt en plakt en zingt
en kneedt een jad van klei
Ook knutselt hij een keppeltje
van vouwkarton erbij.



Behalve een paar kinderboeken is er ook een liedje gemaakt door Christian Verwoerd over de Zeven Feesten die straks komen. Ik geef je er nu al de woorden van, maar je kan het op internet vinden op dit adres, dan hoor je ook de muziek en de melodie: <https://youtu.be/NlUVKlIkjKM>. Misschien zingen we het binnenkort wel als kinderlied in de gemeente.

Zeven Feesten heeft de Heer ons gegeven.
Zeven Feesten om te denken aan Hem.
Wij danken de Heer, Hij geeft ons het Leven.
En ieder Feest brengt ons dichterbij Hem.

In het voorjaar vieren we Pesach
en het Feest van Ongezuurde Broden.
God heeft ons bevrijd en uitgeleid,
Hij gaf ons Zijn tien geboden.

Na vijftig dagen het Wekenfeest,
de eerste oogst is binnen.
Als je Jezus kent en volgen wilt,
mag je een nieuw leven beginnen.

Bazuinenfeest in het najaar,
en Grote Verzoendag erna,

De sjofar die klinkt, de Koning komt,
ben jij al helemaal klaar?

Loofhuttenfeest, het grootste feest,
de laatste oogst is binnen.
Wat kijken we uit naar het Koninkrijk,
zal dat al gauw beginnen?

En elke week is het Sabbat,
de dag dat je rusten mag.
God schiep in zes dagen hemel en aarde,
daarna kwam de zevende dag.

Zo mogen wij elke week rusten,
vergeten de zorgen en pijn.
Een dag van blijdschap, een dag van vrede,
zo zal het straks altijd zijn.