



Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Nieuwsbrief 16 ~ Augustus 2020

De leiding van Bracha heeft besloten door te gaan met het verzenden van Nieuwsbrieven, niet meer wekelijks zoals in de corona lock down, maar maandelijks. Het blijkt dat de brieven voor meer contact zorgden. De een leest ze beter dan de ander, maar het is wel voor ieder een middel om op de hoogte te blijven van wat er in Bracha gebeurt en van elkaars lief en leed. Ze bieden de gelegenheid elkaar te wijzen op wat we interessant vinden: podcast, youtube filmpjes, gebedsbijeenkomsten. Tevens kunnen we er terugblikken in plaatsen op de gehouden 'leringen'. Dat betekent dat ieder van u 'kopij' mag inleveren. Natuurlijk houdt de redactie de verantwoordelijkheid voor plaatsing.

In iedere nieuwsbrief hopen we inzendingen te kunnen plaatsen, het programma voor de komende maand en een overzicht van de ontvangen leringen.

Deze keer hebben de ingezonden mededelingen nogal te maken met de coronacrisis.

Reageren of kopij inleveren? Mail naar info@mg-bracha.nl

Het programma voor de komende weken

sjabbat 29 augustus 2020	Ki Tetzei	geen dienst
sjabbat 5 september 2020	Ki Tavo	Henk Rijstenberg
sjabbat 12 september 2020	Nitzavim – Vayeledh	Steven
sjabbat 19 september 2020	Rosj Hasjana	Jakob Keegstra
woensdag 23 september 2020	Studieavond Eenheid	Bert Huizing
sjabbat 26 september 2020	Ha'azinu	Bob van Dijk
maandag 28 september 2020	Jom Kippoer	

Jom Kipur

Als leiding van Bracha willen we meer accent leggen op de Bijbelse hoogtijdagen, dus op de data zelf. Dat betekent dat we samenkomsten zullen beleggen op de datum van die feesten. Sommigen van u waren al gewend die dag zo nodig een snipperdag te nemen en vrij van school te vragen voor de kinderen. (Volgens de wet hebben ze daar recht op.) Dat zal het geval zijn op 28 sep. Voor die dag, een maandag, hebben we het gebouw Het kruispunt al gereserveerd en zoals het in de synagogen gebruikelijk is, is er dan de hele dag dienst, gelegenheid tot bezinning en gebed, met een lange middagpauze. Er zullen enkele sprekers zijn en er wordt gezongen, maar het gaat om het gebed. We zullen in de volgende nieuwsbrief u het hele programma laten weten.

Studieavonden

Een ander besluit dat de leiding heeft genomen is om de studieavonden structureler te maken, een vaste avond in de maand. Voor de komende serie zijn de volgende woensdagavonden al gereserveerd: 23 sep, 28 okt., 25 nov. en 23 dec. Het onderwerp van de vier avonden is Eenheid - Echad, u kent het wel uit het Sjema. Daarmee is de theologische discussie over de drieëenheid verbonden en de belijdenis dat Jezus God is,



maar ook de vraag wat het betekent dat de Gemeente van de Here Jezus één is, en dat iedere gelovige één is met de Vader en de Zoon. Vragen die we met elkaar willen doordenken, zonder elkaar onze mening op te leggen.

Zie: <http://mg-bracha.nl/nieuws/nieuwe-studieavonden>

Droosjes van de laatste sabbatten samengevat

door Bram van den Berg

Je moet wel een heel goed geheugen hebben om de lering van enkele weken terug nog te weten, of de boodschap van die sabbat moet je bijzonder hebben geraakt. Er zijn mensen die daarom aantekeningen maken, zodat ze de lering min of meer terug kunnen halen. Dat doe ik ook vaak en nu heb ik die aantekeningen gebruikt om een samenvatting te maken van de toespraak van die sabbat. Daarin gaat het niet om de details, al spreken die soms het meest aan, maar om de hoofdlijn. Het zou kunnen dat deze stukjes aanleiding zijn om de hele toespraak (nog eens) te willen horen. Dat kan omdat ze via youtube voor ieder toegankelijk zijn. Zoek via youtube > bracha apeldoorn en daar kunt u uw keuze maken. Natuurlijk is mijn weergave subjectief, maar ik probeer de samenvatting zo te schrijven dat er geen waardeoordeel in door klinkt. Aanvullingen of verbeteringen zijn altijd welkom.

4 juli 2020, parasja Choekat, Jochanan ben Bracha

Num. 19 t/m 21

Het ging over de rode vaars, het reinigingswater, de twee woestijnroutes, de terugkeer in Kades Bernea met een nieuwe generatie, het slaan op de rots i.p.v. het spreken, het sterven van Mozes en Aäron, de verspieters die de strijd ontlopen en de koperen slang. Over een aantal onderdelen vielen lijnen te trekken naar de Messias, zeker de rode vaars, en de strijd, onze strijd tegen de boosheden in de lucht, waarbij je het vertrouwen op God niet mag verliezen, de koperen slang en het reinigingswater, waar levend water voor nodig was.

11 juli 2020, parasja Pinchas, Bram van den Berg

Num. 25:6-19

De ijver van Pichas wordt door de Here geprezen en beloond. Waar ijveren wij voor? Op het eerste gezicht lijkt het optreden van Pinchas eigengereid en wreed om het koppel Zimri en Kozbi te doorsteken als een woedende reactie. De plaag van Gods straf woedde reeds en toch ging dit stel uitdagend door! Treedt dan niemand op!? Pinchas ging die tent in (Hebr, qabbab > vloek) en doodde daar 'de zonde'. De HERE aanvaardt die daad als verzoening en Pinchas redt daarmee het volk. Je zou in Pinchas in zekere zin een type van de Messias kunnen zien. Daarom kreeg hij het wettelijk recht op het hogepriesterschap.

18-juli 2020, parasja Mattot + Massei, Rob Duizer

Num. 31

In de vlakte van Moab krijgt het volk instructies om het beloofde land in bezit te nemen, waar ze volharding voor nodig hebben, ze moeten de wraak van de HERE uitvoeren: de oorspronkelijke cultuur volkomen vernietigen en daarna het land vrijhouden van verontreiniging, want God woont er. Ze moesten het geloven en het doen. De Here doet het door een gewillig volk, dus in samenwerking met God. Het is geloven en werken (Jacobus), meer dan 'het moet je gegeven worden'. Gods geboden in acht nemen is in Zijn liefde blijven. Hij doet het door ons! Ook Jac. 4 spreekt in militaire termen. Wees in alles afhankelijk van Hem, wees bereid door Hem gebruikt te worden.

25 juli, parasja Massei, Jan den Admirant

Num. 33

Dit gedeelte bevat een overzicht van de woestijnreis. Kunnen wij over ons leven opschrijven waar Jezus daarin was? Mozes mocht hen het land niet inbrengen; Jeshua wél. Ook wij staan nog voor één rivier. (gezongen in de zangdienst). De woestijnreis verliep feitelijk altijd ordelijk, in vaste volgorde en met vaste plaatsen in het kamp. En altijd ging de ark voorop. Eerst de uittocht uit Rameses: Laat Mijn Eerstgeborene gaan, op straffe van de dood van uw eerstgeborene. Ook al haalden door ongeloof velen de eindstreep niet, het gaat om het hele volk. Ze kwamen bepaald niet in een leeg land Zij mochten het land vullen, en eens zal de Heerlijkheid des Heren de aarde vervullen. Dat Koninkrijk wilt u toch niet missen!

1 augustus 2020, parasja Waëtchanan, Sybe de Vos

Deut. 3:23 t/m 29

Deze parasja heet “ik smeekte”. Zoals de Joodse verraadster Ans van Dijk geen gratie kreeg voor haar collaboratie met de Duitsers, zo kreeg Mozes het ook niet. Mozes had meerdere malen gratie gekregen voor het volk, maar voor zijn eigen –lichte? –vergrijp niet. Hij had Gods naam niet geheiligd. Hij was ongehoorzaam autonoom geweest. In Deut. 3 en 31 blijken Mozes’ emoties: opvallend dat hij het volk de schuld geeft. Je kunt stellen dat ook Mozes tot de overtreders werd gerekend. Ook Jezus werd, in Gethsemanee, niet verhoord. Wel met het uitzicht op het hemels Kanaän. Mozes had toch vertrouwen dat hij het goede land zou zien.

8 augustus 2020, parasja Ekev, Paul Bastiaans

Deut.7:12-16| 8:1-7 + 13-19; 10:12-16

Besnijd uw hart opdat het u welga. Wat geweldig is de Tora en wat spreekt er een genade uit.

Jeshoea is de vleesgeworden Tora; genade en Tora is dus één. En nu zijn we één lichaam onder één Hoofd. Zijn genade is zo groot, ook voor ons, want we zijn geen haar beter dan het volk Israël. Het gaat over doen en horen. Wie Mij liefheeft, doet wat ik zeg. En we leven niet bij brood alleen ... ‘eet’ het woord dus iedere dag. Natuurlijk, wees zuinig op je lichaam, maar maak er geen afgod van. Gods wet, Zijn Tora, is geweldig. Lees elke dag Ps. 19.

15 augustus 2020, parasja Re’eh, Jos Bremer

Deut. 13:2-7

Dit gedeelte gaat over een profeet die oproept andere goden te dienen. Maar wat is een profeet? De eerste die profeet werd genoemd, was Abraham. Mozes, de grootste, wordt maar twee keer zo genoemd. Het blijkt vooral te gaan om ‘zien’, volkomen geconcentreerd zijn op het moment zelf, zoals Mozes bij de brandende braamstruik; geen zorgen hebben om verleden of toekomst, waarnemen met je hart: Hineni – zie, hier ben ik – die overgave leidt tot inzicht. Tekenen en wonderen zijn niet het kenmerk; die dienen om je een ogenblik stil te zetten, om de stroom van de tijd stil te zetten. zoals Jezus het ook zei, maak je geen zorgen, leef in het nu, wees niet zo bezig met je ego. Vandaar de gelijkenissen uit het leven van alle dag. Die kwamen spontaan. Vandaar ook dat Mozes kon zeggen: bestond het hele volk maar uit profeten.

Persoonlijke mededelingen

In de dienst van 8 aug. hebben Baruch en Annet Swart hun zoon Aaron Dieudonné aan de gemeente voorgesteld. Onder de choepa hebben ze de Aäronitische zegen ontvangen en op het podium is met hen voor hun zoon gedankt en gebeden om wijsheid bij de opvoeding. Baruch heeft als een soort alternatief voor het lossen van de eerstgeborene Bracha een gift gegeven van € 100 voor een goed doel voor de joden in Israël.

Het zangduo Timo en Marjan, dat vrij vaak in Bracha de zangdienst leidde, heeft laten weten dat ze definitief kiezen voor de evangelische gemeente in Zutphen. We hopen dat er zich nog een gelegenheid zal voordoen om afscheid van hen te nemen.

Het doorgeven waard

Van een van onze sprekers, **Jan den Admirant**, ontvingen we het volgende bericht:

Shalom allemaal,

Het nieuwe boekje, Openbare Toegangscode tot het Messiaanse koninkrijk, is vandaag (woensdag 29 juli) binnengekomen. Het sluit aan bij het in april verschenen boekje, Nederlands grootste ommekeer. Het heeft 44 pagina's. Het gaat, net als het vorige, € 5,00 kosten exclusief porto (incl. porto € 8,00). Wanneer u twee of meer boekjes bestelt, betaalt u geen porto. U kunt uw betaling overmaken op NL 05 INGB 000 3817268 t.n.v. Uitgeverij Jeruzalem of Rome. Vergeet niet uw volledige adres te vermelden. Wij sturen het z.s.m. toe.

Ik ben heel dankbaar dat mijn Zender, de Heere Jezus, mij de kracht en wijsheid gaf, deze indringende boodschap, die tot ons hele volk gericht is, op te stellen en uit te geven.

Marloes Schouten gaf ons het volgende bericht door, dat ze toegestuurd kreeg van een broeder in Christus. Het betreft een interview met Gert-Jan Segers. Op 8 aug. hebben Marloes en Maaïke er samen over verteld waardoor dit interview hen zo raakte, zowel om het lot van de Joden in de Oekraïne tijdens WOII en over het gebeuren in de Ridderzaal tijdens de Jerusalem Prayer Breakfast op 7 juli:

Het interview met Gert-Jan Segers, zoals bekend fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, werd afgenomen door Near East Ministry, een stichting met de bediening om vanuit de verzoening in het offer van de Heer Jezus, diaconale werkers uit te zenden naar Israël en de Arabische landen. Gods grootheid komt op ontzaglijke wijze tot uiting in dit interview; bemoedigend voor elk kind van Hem Het interview is via onderstaande link te volgen: <https://youtu.be/WkS4XBEjnyE>

Met hartelijke zustergroet, Marloes

Van diverse kanten zijn we geweest op de dag van inkeer of verootmoediging die door **Jonathan Cahn**, een messiaanse rabbi in New York, is uitgeroepen, en wel op za. 26 september, bewust op een van de tien 'verschrikkelijke dagen', voorafgaand aan Jom Kipoer.

Zijn oproep tot inkeer en grootscheeps gebed voor kerken, naties en volken is indringend. Jack van der Tang van Shamar in Den Haag stelt er zich helemaal achter. Eerlijkheidshalve moet ik ook doorgeven dat er bij menigeen ook wat scepsis heerst over deze rabbijn Cahn, met name over zijn boek "The Harbinger" (De Voorbode) waarin hij de VS ziet als het Israël van het westen.

Om de oproep/video van Jonathan te zien (in het Nederlands ondertiteld) gaat u via youtube > op de bres > actueel en daar kunt u die video aanklikken.

Tenslotte kregen we van **Pieter Gaemers** de boodschappen door van **Dana Coverstone**. Op 18 juli heeft hij daar iets over verteld (tijdens de zangdienst). Omdat dat niet de meest geëigende plaats was, krijgt hij hier de ruimte om er opnieuw aandacht voor te vragen.

Wat te doen naar aanleiding van profetische dromen van Dana Coverstone?

In de dienst van 18 juli jongstleden in Bracha heb ik een aantal zaken gedeeld in verband met de dromen/visioenen van Dana Coverstone. De oudsten hebben mij gevraagd hier iets over te schrijven. In december 2019 heeft deze pastor van een kleine kerk in Burkesville in Kentucky, een droom gehad, waarin in maart en juni 2020 dingen zouden gebeuren die inderdaad zijn uitgekomen. Hij zag de coronapandemie die in maart in de V.S. begon en de gewelddadige protesten van de Black-Lives-Matter-beweging (BLM) die in juni begon. Voor het gevaarlijke van BLM, zie: <https://cip.nl/80684-3-redenen-waarom-zwarte-christenvrouw-zich-verzet-tegen-black-lives-matter>

Eind juni kreeg pastor Coverstone een nieuwe droom die betrekking had op het tweede deel van 2020. September en vooral november zullen daarbij cruciaal worden. Als in november inderdaad gaat gebeuren wat hij heeft gezien, dan komt er in de V.S. grote chaos en anarchie, en zag hij heel veel geld uit de banken verdwijnen. Of dat laatste ook buiten Amerika zal gebeuren, is daarbij niet absoluut zeker, maar ook bepaald niet onmogelijk. We hebben gezien, hoe de zeepbel van de hypotheekcrisis bij de banken in de V.S. in 2008 ook oversloeg naar Europa.

Voor wie de video van Dana Coverstone nog niet heeft gezien en beluisterd en het grotendeels in het Nederlands vertaalde document dat door Wim Jongman is doorgegeven niet kent, kan dat via de volgende links tot zich nemen: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=6TdpMSMP9x4&feature=emb_title (in het Engels te beluisteren). De andere is te lezen in het Nederlands: <https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/rampzalig-2020.html>

In feite komen veel van de dingen die Dana Coverstone nu in meer detail heeft gezien, overeen met profetieën die de betrouwbare broeder David Wilkerson al vanaf de jaren zeventig heeft doorgegeven: dat er onder andere een grote en gevaarlijke epidemie zou komen en grootschalige brandstichtingen, maar ook dat veel mensen tot bekering zouden komen in al die rampspoed. Het is bijzonder, dat de messiasbelijdende Jood Jonathan Cahn de christenen wereldwijd heeft opgeroepen

tot verootmoediging in september. Die is hard nodig om het voor onze hemelse Vader mogelijk te maken, dat die bekeringen er gaan komen.

David Wilkerson werd door sommigen verweten, dat zijn voorzeggingen niet zijn uitgekomen. Zie voor een van Wilkersons waarschuwingen:

https://www.zoeklicht.nl/artikelen/de+waarschuwing+van+david+wilkerson_2243

Maar het kan een poos duren, voordat het gebeurt. Nu lijkt die tijd aanstaande. Hij heeft aangeraden om voor minstens een maand voedsel in huis op te slaan. Zie het artikel over hamsteren dat ook in deze nieuwsbrief van Bracha staat. Wilkerson heeft christenen ook op het hart gedrukt om er alles aan te doen om schuldenvrij te zijn. Het kan je je huis kosten en dat je op straat komt te staan in tijden van grote economische chaos. Als de economie volledig instort, wat op een kwade dag zeker zal gebeuren omdat alle landen in de wereld zich in grote schulden hebben gestoken en de laatste jaren zelfs op een ongekend grote schaal, zal het geld niets meer waard zijn. Het ongebreideld geld drukken door Mario Draghi, wat onder zijn opvolger gewoon doorgaat, kan op termijn alleen betekenen, dat de euro aan grote inflatie ten prooi zal vallen. Los dus uw hypotheek en eventuele andere schulden zo snel mogelijk af, en als u spaargeld heeft, investeer dat op een goede manier (en natuurlijk niet in beleggingen, want die zullen bij het instorten van de economie ook weinig of niets meer waard zijn).

Aangeleverd door Pieter en Leny:

Het nut van hamsteren

RD, 30-7-2020, André van Luijk

Inmiddels hebben veel mensen stilzwijgend hun hamstervoorraad verorberd, net zo stilzwijgend als ze die hebben aangelegd. Gaan we bij een nieuwe lockdown weer hamsteren? En is dat verstandig?

Hamsteren is eigenlijk een teken dat je geen buffer hebt, want bij een goed gevulde voorraadkast is er geen noodzaak om te hamsteren. Toen ik jong was hadden mijn ouders een kelderkast vol met producten waarmee ze een maand lang vooruit konden.

Vroeger was een goed gevulde provisiekast heel normaal. Nu ik in de stad woon, merk ik dat collega's dagelijks hun eten kopen. Als al deze mensen in één keer naar een 'gezonde' voorraad van twee weken gaan, dan is het bevoorradingsstelsel van voedsel daar niet op ingesteld.

Veel mensen krijgen een probleem als ze een week niet naar de winkel kunnen. Ik denk dat mensen dat, toen de coronacrisis begon, bewust of onbewust aanvoelden en hun voorraad gingen aanvullen.

Belachelijk

Een bekende van me vond voor een paar dagen eten in huis hebben al hamsteren. Terwijl ik iemand anders sprak die het hamsteren ook belachelijk vond, maar tegelijkertijd zei dat hij drie maanden voedsel op voorraad had. Hij hamsterde niet, maar was wel een hamster.

Hamsteren wordt als egoïstisch gezien, maar te laat een voorraad aanleggen is niet

slim en dan ontstaan er ook lege schappen.

Op tijd voorraad hebben is een vorm van sparen. Doe je dat tijdig met zaken die je altijd eet, dan ontstaan die lege schappen ook niet. Te laat een voorraad aanleggen is zowel persoonlijk als maatschappelijk onverstandig.

Mensen met weinig budget kunnen geen voorraad aanleggen en hebben geen toegang meer tot betaalbare producten. Zij moeten dan met hun al beperkte budget duurdere merken kopen. Ook zorgt in paniek hamsteren voor hogere prijzen.

Schaarste

Een ander effect is dat schaarste zorgt voor meer schaarste. Iedere verkoper weet dat het gevoel iets mis te lopen een drang geeft om te kopen. Dus als er zaken op rantsoen gaan of als mensen nadrukkelijk wordt aangeraden niet te hamsteren, dan gaan mensen dit juist wel doen.

De kans is groot dat bij een tweede golf van coronabesmettingen mensen opnieuw niet rationeel handelen en besluiten te hamsteren. In Australië is er zo'n tweede golf aan de gang en eind juni werd daar voor de tweede keer massaal wc-papier ingeslagen.

Verstandig

Hamsteren in rustige tijden is verstandig en voorkomt hamsteren in kritieke tijden. Tekorten en prijsopdrijving worden daarmee voorkomen. Het extreme ad hoc hamsteren is gewoon paniek.

Wc-rollen verzamelen is geen noodzakelijke levensbehoefte, met een krant kun je desnoods ook je behoefte afvegen. Een dag geen eten is urgenter dan een dag geen wc-rol.

Heb je tijdig een voorraad en je burens of familie hebben te kort, deel dan van je overvloed. Help elkaar als er een tweede lockdown komt. Koop alleen wat je anders ook gebruikt en doe alles met mate. Te veel is onnodig, te weinig is onverstandig en te laat is onverantwoord.

De auteur is Master of Financial Planning.