



Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Nieuwsbrief 15

6 – 12 Tammoez 5780 (28 juni – 4 juli 2020)

Parasja Choekat - Balak

Tora: Numeri 19:1 - 25:9

Haftara: Micha 5:6 - 6:8

Deze nieuwsbrief is niet ter vervanging van de sabbatsdienst. Hij bevat dan ook geen overdenking van de parasja en geen stukje voor de kinderen, maar wel het protocol voor de komende dienst-(en) (zie laatste pagina) en een soort nabeschouwing. Ook stellen we uw reacties zeer op prijs. Schrijf ze naar info@mg-bracha.nl

Er is weer een samenkomst gepland

door Bram van den Berg

Na 16 sabbatten zonder een dienst – de laatste was op 7 maart – zullen we op sabbat 4 juli weer een samenkomst kunnen hebben. Zeker reden voor dankbaarheid. Niet dat de coronacrisis voorbij is, maar de versoepelingen maken diensten weer mogelijk. Wel zijn we gehouden aan de voorschriften, hoe omstrede die ook zijn. De een vindt ze waanzin, de ander overbodig en betuttelend, de een denkt aan bangmakerij en aan een dubbele agenda en voor nog een ander is het allemaal fake.

Vooralsnog lijkt het ons het beste ons te houden aan de richtlijnen van de overheid. Vandaar dat we volgens die richtlijnen een protocol hebben moeten opstellen. Dat hebben we ook gedaan uit verantwoordelijkheid naar Berea en elkaar. We huren het gebouw van Berea en houden ons aan de daar geldende voorschriften inzake gebruik van keuken en apparatuur en zullen niets veranderen aan de inrichting van de zalen en de aangegeven looprichtingen.

Maar de praktijk blijkt lastig. We zullen door de eerstkomende samenkomst wel leren of zien wat er mogelijk is. Voor het welkom heten en registreren moeten wel voldoende vrijwilligers zijn. Op het moment dat ik dit schrijf zijn die er niet.

Een punt van overleg was het al dan niet zingen. Daar bestaan uitgesproken en tegenstrijdige opvattingen over. We hebben besloten niet te zingen. Wel is er een muziketeam dat zingt en natuurlijk is mee neuriën niet verboden. Maar als voor sommigen het toestaan van zingen reden is niet te komen, dan moeten we daar rekening mee houden. Wie van de twee de sterke of de zwakke is, laten we in het midden.

Volgens het protocol zijn er twee diensten, de gewone en daarna een soort praisedienst of singin. Een mooi idee, maar dit is nog niet besproken met de zangcoördinator. Dus of dit iedere sabbat het geval zal zijn, is niet zeker. Tijdens die singin kunnen degenen die daar liever nog niet aan meedoen, vast aan de koffie. Maar als het in die koffieruimte dan te vol is en we daar geen afstand kunnen houden, moeten we dit niet doen. Hopelijk zullen we binnenkort horen dat zingen in diensten toch wel zou kunnen.

Een ander onduidelijk punt is het aantal bezoekers. Als we zeker wisten dat er minder dan honderd bezoekers zouden zijn, zouden we geen registratie vooraf nodig hebben. Maar omdat we dat niet zeker weten, moeten we toch die hele administratie opzetten. En we moeten sowieso noteren wie er aanwezig is, al zijn het er veel minder dan honderd. Maar ook voor het checken en noteren hebben we vrijwilligers nodig en ook die zijn er op dit moment nog niet.



Natuurlijk zijn kinderen welkom, maar er is geen sabbatsschool georganiseerd, deels doordat de leiding minimaal is, deels omdat het toch nagenoeg vakantie is. Als er ruimte genoeg is, kunnen de kinderen aan de tafels in de zijzaal en anders is zaal 17 beschikbaar. Dan moeten er wel een paar ouders bij zijn. De ouders weten zelf heel goed wat ze hun kinderen zouden kunnen laten doen tijdens de dienst, en dat kunnen ze ook bij de ouders doen, als was het op de vloer.

Ook over de twee maaltijden moest een besluit vallen. Door de zaalinrichting en het afstand bewaren is een gezamenlijk lunch-buffet vrijwel onmogelijk. We beperken ons daarom tot koffie en thee na de dienst, en wie wat voor zich zelf wil meenemen, prima. Bracha zorgt voor cake. Wat de maaltijd van de Heer betreft is het naar onze indruk te omslachtig om die nu te organiseren, zowel om de inrichting van de zaal als om de coronamaatregelen zelf. Het is minstens zo jammer als het nog niet samen kunnen zingen. Wat we van harte willen aanmoedigen is het samen vieren van de Maaltijd van de Heer in huiselijke kring of als huiskring. We weten het van enkelen die dat doen, prachtig. Nodig elkaar er voor uit!

Fijn als u uitziet naar de samenkomst om elkaar weer te zien en te ontmoeten, omdat u dat zo heeft gemist. De hulpmiddelen Nieuwsbrief en zoom-meeting maakten wel wat goed, maar ook niet meer dan dat. En toch... een samenkomst is meer, gaat vooral om de ervaring samen voor Gods aangezicht te verschijnen, samen naar Zijn Woord te luisteren, samen in gebed te zijn, samen Zijn naam groot maken. Dat we dat laatste nog niet doen, is best verdrietig. Maar de HERE ziet het hart aan. Denk maar aan Opwekking 298: Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge, Heer ons hart is vol lof, wij verhogen Uw naam, wees verheven, o HEER mijn God, hosanna in de hoge. En bovendien, Hem prijzen met onze lippen, maar Hem niet eren in onze daden, is iets wat de HERE niet waardeert.

Het 'officiële protocol' vindt u verderop in deze Nieuwsbrief. Nu eerst iets over de parasja van deze week en wat gedachten over de zoom-meeting en hoe we gemeente zijn.

De parasja's

door Bram van den Berg

Deze week staat er weer een dubbele parasja op de agenda, Choeqqat en Bâlâq. Jochanan zal zich als spreker beperken tot parasja Choeqqat, maar dan nog is het erg veel. We zijn benieuwd welke onderdelen hij kiest om ons er uit te onderwijzen.

Choeqqat bevat drie hoofdstukken uit Numeri, nl. 19 t/m 21.

Hoofdstuk 19 gaat over 'het recept' voor het reinigingswater en de situaties waarin en hoe dat water moet worden gebruikt.

Hoofdstuk 20 beschrijft naast de dood van eerst Mirjam en later die van Aäron alweer een opstand (vanwege watergebrek) en de wens weer in Egypte te zijn en hoe de HEER in Zijn genade toch weer water uit de rots schenkt, ondanks het feit dat Mozes en Aäron Gods opdracht niet correct uitvoeren. Verder beschrijft Hoofdstuk 20 hoe Edom het vriendelijke, diplomatieke verzoek om door zijn land te mogen trekken, met militair vertoon weigert.

Hoofdstuk 21 bevat de relatief onbekende oorlog met Arad, de bekende geschiedenis met de koperen slang, een beschrijving van een gedeelte van de reis door de woestijn en dan ook nog de overwinningen op de Amorieten, eerst op koning Sichon en daarna op koning Og.

Bâlâq bevat drie hoofdstukken uit Numeri, nl. 22 t/m 25:9.

Het vertelt de geschiedenis van Bileam, hoe die besluit om aan de uitnodiging van Balak om het

volk Israël te komen vervloeken gehoor geeft en hoe hij tot drie maal toe in zijn orakelspreuken Israël juist zegent. Maar ook hoe Israël meedoet met een afgodisch Moabitisch feest, wat de HEER bestraft, met een plaag die wel 24.000 mensen het leven kostte.

Dank- en gebedspunten

- dank dat er weer samenkomsten gehouden kunnen worden;
 - dank voor de velen die onder moeilijke omstandigheden zorg verlenen, ook buiten ons blikveld, in vluchtelingenkampen, in ramp-, honger- en oorlogsgebieden;
 - dank voor hen die uitgaan als zendeling en evangelist.
 - bid om meer arbeiders in Gods koninkrijk;
 - bid voor de overheden;
 - bid voor de vrede van Jeruzalem; zeker nu er onrust dreigt door de uitvoering van de annexatieplannen in het 'hartland' van Israël.
-

Bijbeltekst

Uit de beriet chaddasja van de parasja Choeqqat: Joh. 3:17: *God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.*

En daarmee verbonden: Matth.7:1: *Oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld wordt.* Laten we elkaar niet oordelen, inzake eten, drinken, een feestdag, en ook niet inzake de houding tegenover de coranamaatregelen.

Op de site van Christenen voor Israël trof ik een aardige overdenking over deze tekst aan. Zie: <https://christenenvoorisrael.nl/isreality/oordeel-niet/>

De zoom-meeting en de Nieuwsbrief

door Bram van den Berg

Ook de vierde virtuele ontmoeting van afgelopen sabbat vond ik de moeite waard. Er hadden er weer twaalf ingelogd. Voor een deel waren het gesprekken die het meeleven met elkaar mogelijk maken; voor het andere deel bespraken we een paar vragen bij de parasja uit de Nieuwsbrief. Zo hoorden we van elkaar hoe er over 'de tienden' in onze tijd wordt gedacht en over hiërarchie in de gemeente. Je zou willen dat er meer aan hadden meegedaan, want die onderwerpen raken ons allemaal.

Nu we weer op sabbat kunnen samenkomen, is een zoom-meeting als surrogaat niet meer nodig. Toch heeft deze vorm van elkaar ontmoeten een positief gevoel gegeven. Als regio-gemeente zien we elkaar toch al zo weinig, te weinig om elkaar te leren kennen. Gedeeltelijk kan dat opgevangen worden door huiskringen, maar voor zover bekend functioneren die nauwelijks. Helaas. Zou een wekelijkse zoom-meeting niet kunnen meewerken de onderlinge band te versterken? We kunnen dan de preek/onderwijzing van de sabbath ervoor bespreken; of de vragen die de parasja heeft opgeroepen. Ik ben vóór. Laat maar weten of u het ook bent, dan gaan we dat zeker regelen.

Vorige keer, in nieuwsbrief 14, schreef ik dat dat waarschijnlijk de laatste zou zijn. Nu is er toch een nummer 15. Of dit echt de laatste is? Ook deze vorm van met elkaar contact onderhouden is

bij een aantal zeer goed gevallen, misschien wel zo goed dat hij gemist zou worden als de Nieuwsbrief niet meer werd verzonden. Ik zou best willen weten of er behoefte bestaat om er mee door te gaan. Maar dan moet het niet alleen afhangen van de eindredacteur. Want eerlijk gezegd, de medewerking van anderen viel niet mee en het kost ook zeker tijd.

Huiskringen en sociaal contact

Als bezoekers van Bracha kennen we elkaar. Nou ja, kennen, ja van gezicht en enkelen van naam. De een vindt dat genoeg, voor de ander is het veel te weinig. We genieten van de contacten tijdens de koffie vooraf en de uitgebreide lunch na de dienst, maar toch ... Van de meesten weten we niet eens telefoon of adres. Van elkaar bellen, opzoeken, samen de sabbatsmaaltijd houden, samen bidden, komt het dus bijna niet. Hoe kun je dat in praktijk brengen wat van de eerste christengemeenten gezegd werd: Zie hoe lief zij elkaar hebben?

Moeten en kunnen we dit als leiding van een gemeente organiseren? Nee, maar wel stimuleren. Daarom zouden we lijsten in de koffieruimte kunnen leggen waarop u uw naam en gegevens kunt invullen en daarbij kunt aangeven of u bereid bent op een rooster te staan en of u contact met of een uitnodiging van anderen op prijs stelt of deel wilt uitmaken van een huiskring.

Lijsten in de koffieruimte? Wat een gedoe. Misschien is het een veel beter idee de lijst in te vullen via de website. Dat idee kwam ik tegen via de M.G. HaTikva in Veenendaal. Vanwege de privacybescherming moet dat dan via een besloten gedeelte op de website, waar u een wachtwoord voor ontvangt dat u alleen voor uzelf mag gebruiken en niet met anderen delen. Wie zich daarvoor inschrijft, gaat akkoord met de voorwaarden. Als leiding onderzoeken we die mogelijkheid en u hoort daar binnenkort meer over.

Medewerking en medeverantwoordelijkheid en ...

Nu we weer diensten kunnen beleggen, blijkt opnieuw dat we elkaar nodig hebben. Het is fijn dat er veel bereidwilligheid is om de handen uit de mouwen te steken, en toch, er zijn maar weinig 'leden' op wie we een beroep kunnen doen, die op een rooster willen staan voor sabbatsschool, keuken, welkomsteam of muzikteam. Dat maakt het beleggen van diensten, zeker voor de coördinatoren, lastig. Dat is ook de reden dat de sabbatsschool in elk geval tot na de vakantie stil ligt.

Op de laatste pagina het protocol voor de diensten in Bracha

Protocol voor opstart diensten Bracha na 1 juli 2020

Inleiding

Dit protocol is een door de overheid verplichte zaak om bijeenkomsten te mogen houden en zal afhankelijk van de veranderende RIVM-regels later worden aangepast.

We hebben dit protocol ook opgesteld uit verantwoordelijkheid naar Berea en naar elkaar. We huren het gebouw van Berea en willen ons houden aan de daar geldende voorschriften en looproutes. We vragen nadrukkelijk ieders medewerking aan dit protocol. Mogelijk komen de onderstaande zaken betuttelend over, wij dragen als eerste verantwoordelijkheid voor elkaar, maar vergeet niet dat het leiderschapsteam de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt.

Uitgangspunten

- Kom niet indien u griepverschijnselen hebt zoals keelpijn, koorts, e.d.
- Indien U zich niet veilig voelt, bezoek de dienst dan niet.
- Het bestuur vertrouwt erop dat iedereen zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en toeziet op het naleven van de door de overheid opgestelde regels zoals geen handen geven, 1.5 meter afstand houden en hygiëne maatregelen.
- Dit protocol ligt ter inzage op de tafels in het gebouw.
- Niet meer dan 2 personen tegelijk in de toiletruimte.
- Alleen het dienstdoende keukenpersoneel mag de keuken betreden.
- Maaltijd van de Heer wordt voorlopig niet gehouden.
- Niet met stoelen en tafels schuiven.
- Als u zich wilt laten testen kunt u deze aanvragen via tel.nr. 0800-1202.

Ontvangst

- Bij de deur staat het welkomsteam. Zij vragen bezoekers of ze gezond zijn (conform eis RIVM), wijzen op het bord met regels en vragen mensen hun handen te ontsmetten.
- Bezoekers moeten zich iedere dienst inschrijven op de lijsten bij de ingang om in geval van calamiteit snel te kunnen achterhalen wie aanwezig geweest is. Deze lijsten worden voor een bepaalde tijd bewaard en daarna vernietigd. Welkomsteam ziet toe op inschrijven. Bij drukte bij de ingang buiten wachten.

Verloop van Dienst

- De samenkomst bestaat uit 2 delen:
 1. Een dienst: Met de liturgie zoals gebruikelijk; onderwijzing en het vragenstellen inclusief zegen op het eind. Hierbij wordt door de gemeente NIET gezongen, het muziekteam verzorgt de zang. De leiding van Dienst geeft ruimte om een lied of een Bijbeltekst te proclameren.
 2. Na de dienst volgt voor de mensen die graag willen zingen een singin/praise moment onder leiding van het muziekteam. Mensen die om welke reden dan ook niet willen zingen, kunnen vast koffie gaan drinken in de koffieruimte of alvast naar huis gaan.
- Er wordt een video opname gemaakt, uitsluitend van het podium. Vragenstellers komen niet in beeld. Deze opname komt achteraf op Youtube.
- Tijdens het Sjabbat Sjalom blijft iedereen op zijn plek zitten.
- Er is sjabbat school in zaal 17.
- Tijdens het vragenrondje wordt de doorgeef-microfoon elke keer ontsmet.
- Geen collecte in de zaal, maar bij de uitgang van het gebouw. Daar zal een mandje staan.
- Er is geen gezamenlijke maaltijd. Na afloop van de dienst is er koffie/thee/cake.