



Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Nieuwsbrief 13

22 - 28 Sivan 5780 (14 – 20 juni 2020)

Parasja: Sjelach lecha – zend weg, voor jou

Numeri 13:1-15:41

Jozua 2:1-24

We hebben opnieuw een interessante Nieuwsbrief voor u kunnen samenstellen. Het is onze manier om het contact met elkaar in deze tijd te onderhouden. We blijven u aanraden ook zelf via e-mail en telefoon elkaar ‘op te zoeken’ en te bemoedigen. Gelukkig zijn de zoom-meetingen erbij gekomen.

Het is de bedoeling dat we op de sabbat van 4 juli weer in Het Kruispunt samenkomen. Volgens voorschrift maken we daar een protocol voor en dat zal u voor die tijd toegezonden worden of in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

In deze nieuwsbrief treft u naast de parasja-besprekingen weer een variatie aan ‘wetenswaardigheden’ aan, allemaal dingen die ons samen Bracha maken.

De inhoud van parasja Sjelach lekhâ

door Bram van den Berg

1. De aanwijzing van de twaalf verspieters en hun opdracht. (13:1-21)
2. De tocht van de verspieters en hun verslag daarvan (13:21 t/m 33)
3. De reactie van het volk daarop en de reactie van Jozua en Kaleb (14:1-11)
4. Hoe de Heere reageert op het volk en het daarop volgend pleitgebed van Mozes voor het volk (14:11- 39)
5. De vergeefse poging toch het land alsnog in te gaan nemen (14:39 t/m 45)
6. De voorschriften voor vrijwillige brand- en vredeoffers (15:1- 22)
7. Over offers in geval van onopzettelijke zonden, collectief of individueel. (15:22-31)
8. De steniging van de man die op sabbat hout sprokkelde. (15:32-37)
9. Het voorschrift voor de tzitzit (15:37 t/m 43)

Vragen om u aan het denken of aan het studeren te zetten. De nummers van de vragen corresponderen met de nummers van gedeelten van de parasja hierboven.

1. Het lijkt er op dat het zenden van de verspieters een daad van ongelof was: moesten ze nu echt eerst gaan kijken of het land wel zo goed was als God had beloofd. Zou daarom de opdracht van God letterlijk zijn: Zend voor uzelf?
2. Zou de druiventros die uit Eskol meegenomen werd, werkelijk zo sprookjesachtig groot zijn dat twee mannen hem samen moesten dragen? Wat steekt daar achter?
3. Hoe zou het komen dat het volk wel luisterde naar de tien sceptische verspieters en niet naar de twee gelovige optimisten?
4. Het pleitgebed van Mozes lijkt veel op dat uit Ex. 32. Welke overeenkomsten en welke verschillen zie je?



5. Je moet toch wel een plaat voor je kop hebben om na de dood van de tien verspieters en de grote rouw van Mozes en Aaron en de aangekondigde straf alsnog en tegen het uitdrukkelijk verbod in toch het land nog in te willen. Of zijn wij net zo?
6. Waarom zouden die offervoorschriften geplaatst staan na de geschiedenis van de verspieters?
7. Zouden onopzettelijke zonden vergelijkbaar zijn met de zonde van de nalatigheid?
8. Wat voor iemand zou die persoon zijn die de houtspikkelaar ‘aanbracht’? Een verklikker, een dienstklopper, een oprechte gehoorzame Israëliet en ijveraar voor God, iemand die bang was voor straf voor het hele volk?
9. Bij vele geboden en voorschriften staat dat die ook gelden voor de vreemdeling. Dat staat niet bij dit tzitzit-voorschrift. Waarom zouden sommige ze toch dragen?

Eeuwige rust

door Sybe de Vos

Want als Jozua hen had doen rusten had hij daarna niet gesproken over een andere dag. Er blijft dus een sabbatsrust over voor de gemeente van G-d. Want hij die is binnengekomen in zijn rust heeft ook zelf ‘van zijn werken gerust’ zoals G-d van de zijne. (Hebreeën 4:8-10)

In het Toragedeelte van deze week (‘Zend voor jezelf’) staat één van de grote dieptepunten van Israël centraal: de afwijzing van het land dat G-d aan hen toevertrouwd had. Het land was al die tijd het einddoel van de reis geweest. Maar bij tien van de twaalf mannen die erop uit waren gegaan om Kanaän te verkennen, was de moed in de sandalen gezonken. Als dingen concreet worden is het lastiger om te geloven, dan al filosoferend bij een knapperend haardvuur. De tien hadden het hele volk meegesleurd in hun wanhoop. Slechts twee van hen spraken hun vertrouwen in de G-d van Israël uit. Ze maakten zich daarmee niet bepaald populair. Het was kantje boord of ze waren ‘gelyncht’.

We gaan ‘de lange hete zomer’ weer tegemoet. Op de 9e Av beleeft Israël het gebeuren van toen opnieuw, door - terwijl men laag op de grond zit - het boek Klaagliederen te citeren. Het is een en al triestigheid. Toch breekt middenin het boek (3:22-23) de zon even door:

Het zijn de vriendschapsdaden van de Ene dat het niet met ons gedaan is, dat zijn ontfermingen niet ten einde zijn; helemaal nieuw zijn zij, ochtend na ochtend, groot is uw trouw!

Opvallend is dat vlak na deze treurige geschiedenis, waarbij het volk veertig jaar in ballingschap zou zwerven, en behalve Jozua en Kaleb de hele oudere generatie zal omkomen, Numeri 15 begint met: ‘Wanneer jullie zullen kómen in het land’. Met andere woorden: het gaat gebeuren! En wat wordt er dan genoemd? Het offer. De offers die mensen vrijwillig kunnen brengen. En het zondoffer, dat voorziet in vergeving voor alles wat zonder opzet tegen G-ds wil in is gedaan. Maar dan moet er wel ernst gemaakt worden om ‘binnen te gaan’. Als we opzettelijk zondigen, blijft er geen offer meer over (Num. 15:30, Hebr. 10:26). Het verhaal van degene die weigert G-ds rust in te gaan (de sabbatschender) is illustratief voor het verhaal van de verkenners. Dáárom de tzitzit met hemelsblauwe draad aan de vier hoeken van de kleren, ‘om niet je eigen hart na te volgen’, maar G-ds stem.

Jozua brengt het volk in het land, maar daarmee is het verhaal niet uit. Blijkbaar blijft de oproep om ‘tot Mijn rust’ (‘el menoechati’) in te gaan actueel. De schrijver van Hebreeën citeert Psalm 95, die na de intocht was geschreven. Luister ‘vandaag’ naar zijn stem! Ook Job verstaat na een lange, donkere periode die stem. Hij zegt in Job 42:6 ‘nichamti’: ‘Ik kom tot rust’. Zo blijft er een sabbatsrust voor het volk van G-d. De deur staat nog steeds open ...

Deze parasha heet Sh'lach in het Hebreeuws, in het Grieks wordt dit vertaald met Aposteilon. Het woord Aposteilon, zend iemand, sh'lachim wordt ook gebruikt in Mattheüs 10. Daar zien we dat Yeshua twaalf discipelen (apostelen) uitzendt naar de verloren schapen van Israël. Hier in Num.13 worden twaalf mannen, één van iedere stam geselecteerd om het land te gaan verkennen. Van de stam Levi wordt geen vertegenwoordiger gekozen; deze stam heeft een aparte opdracht gekregen van Hashem.

Er is iets apart met deze twaalf verspieders. Twee van hen worden nader toegelicht, Hosea en Kaleb. Hosea krijgt van Mozes een andere naam en wordt vanaf dat moment Joshua genoemd. Joshua, die later het volk ook het beloofde land mag inleiden. Ook onze Yeshua krijgt een andere naam bij zijn geboorte. In de profeten staat dat Hij Immanuël zal heten, maar zijn vader geeft Hem de Naam Yeshua. Ook onze Yeshua mag Zijn volk een land van zijn Vader binnen leiden, het Koninkrijk van Zijn Vader. Joshua was van de stam Ephraïm, één van de tien stammen die het land Israël vanwege hun zonde moest verlaten. Ephraïm die verbonden wordt met Judah in Ezechiël 37. Opmerkelijk, want hier worden Judah en Ephraïm ook met elkaar verbonden door Kaleb van de stam Judah en Joshua van de stam Ephraïm.

Dan Kaleb, hij was een gentile (een heiden) die de stam Judah vertegenwoordigt (Num. 13:6). Kaleb was geboren in de stam Judah, maar geboren als een Keneziet, een afstammeling van Ezau (Joshua 14:6). Kaleb was geen prosoliet, hij was een ger (niet Israëliet). Dit is het beeld van Gentiles die geënt zijn in Israël.

Kaleb werd gekozen door Hashem omdat hij Hashem volledig wilde volgen. Zo worden ook Rachel en Ruth genoemd in de Bijbel als gelovigen die geënt zijn op Israël.

Als discipelen van Yeshua zijn wij ook door Hem geënt op Israël en hebben wij ook dezelfde opdracht gekregen als vreemdeling onder Israël, zie Num. 15:13-16. Ook wij, de discipelen van Yeshua, moeten dit vuuroffer, een aangename geur voor de Here brengen.

Wat mooi om dit te ontdekken en te zien hoe Hashem ook door de profeet Ezechiël die verbondenheid tussen Ephraïm (beeld van de gelovigen uit de heidenen) en Judah (die vertegenwoordigd werd door een niet Israëliet) laat zien.

Door de Messias wordt het mogelijk dat Ephraïm en Judah met elkaar worden verbonden, dat de gelovigen in Yehua worden geënt op Judah en samen onder de Messias één (Echad) worden. Wat een prachtig vooruitzicht hebben we gekregen door het Woord van Hashem.

De zoom-meeting

Ook afgelopen sabbat was er weer een online-verbinding mogelijk met elkaar. Jammer dat er minder meededen dan de eerste keer. Zo was het goed mee te kunnen leven met Marloes en de zorgen over haar oude moeder en met Natalia da Silva, wier moeder in Spanje(?) is overleden, waar ze dus niet heen kon ...

Ook nu gaan we weer zo'n zoom-meeting mogelijk maken. Misschien beginnen we een half uurtje eerder. De benodigde gegevens worden u uit veiligheidsoverwegingen apart toegestuurd. De bedoeling is ook nu dat we elkaar kort bij praten en dan samen op de parasja ingaan. Voor wie nu ervaring heeft, is het duidelijk dat je er met drie klikken bent. Dat vertellen we u als aanmoediging.

Nieuwsbrief uit Israël van Sadovsky

Op 30 nov. 2019 hadden in Bracha als spreker Benjamin Sadovsky. Zijn boodschap is via de site van Bracha onder Droosjes terug te vinden en nog te beluisteren Sadovsky is een Russische Jood, verbonden aan Living Israël, een messiaanse gemeenschap met samenkomsten in heel Israël. Zijn organisatie biedt hulp aan verslaafden; veel mensen met een verslavingsverleden komen tot Jesjoea en starten, na het volgen van een Bijbelschool, zelf ook weer een gemeente.

De opbrengst van de collecte van die dienst is toen als gift naar zijn organisatie gegaan – naar boven afgerond tot €500,-. Deze week ontvingen we een nieuwsbrief van hem over de situatie van zijn gezin en gemeente. We geven hierbij een link door zodat u die brief (in het Engels) ook kunt lezen: http://mg-bracha.nl/images/Nieuwsbrieven/Sadoskyr_May.pdf

Dank- en gebedspunten

Paulus schrijft: *Ondanks mijn verleden heeft Hamashias Jeshua mij Zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Hamashias Jeshua bezitten.*

Laten we dat elkaar zien dat we ook mogen delen in die overvloed aan genade, geloof en liefde? En als we daaraan tekort komen, bidden we er dan om? Ook voor elkaar?

- Laten we danken voor de regen die gekomen is, waardoor de pas opgekomen gewassen niet verder verdroogden, maar nu een groeispurt doormaken.
 - Laten we danken voor de voortgang die er blijkt te zijn in het vinden en ontwikkelen van medicijnen tegen covid-19.
 - Laten we blijven bidden voor de corona-slachtoffers, lichamelijk, psychisch en financieel. Wereldwijd gezien is het bepaald niet voorbij. Laten we bidden dat – als God hierdoor spreekt – Zijn stem verstaan wordt.
 - Laten we bidden voor de overheden die vanwege de coronacrisis ingrijpende beslissingen moeten nemen op financieel en maatschappelijk gebied.
 - Bid om wijsheid voor de leiding bij het nemen van voorzorgsmaatregelen en besluiten om in juli weer als gemeente te kunnen samenkomen.
-

Dorcas in Syrië

Door de financiële sanctiemaatregelen tegen het Assad-regime van Syrië kan er door de banken geen geld meer overgemaakt worden naar de hulpinstanties waar Dorcas mee werkt, o.a. voor voedselvoorziening aan teruggekeerde Syrische vluchtelingen in Aleppo, en voor tal van noodzakelijke herstelwerkzaamheden en herbouw van ziekenhuizen. Bid voor inventiviteit en dat er cash geld beschikbaar komt.

Een boekaanbeveling

Via Jacobijne van Campen ontvingen we een promotiebrief voor haar boek *Van Oosten en Westen – De zijderoute in profetisch perspectief*, waar een derde, gewijzigde druk van is verschenen. We nemen een deel van haar brief over:

De inhoud van het boek beschrijft een uitgesproken (zending-)visie op Israël en de volkeren. Het is goed te gebruiken in gebedskringen, bijbelstudiekringen en leeskringen

Het beschrijft de roeping voor zending en hulpverlening in ver-weg-landen en het Midden-Oosten. De inhoud van het boek versterkt uw bijbelse visie op profetie.

Veel christenen en vooral Messiaanse christen worden aangesproken door de heerbaanprofetie van Jesaja 19:23-25. Echter heeft men niet automatisch de visie dat die desbetreffende heerbaan, highway, of handelsweg aansluit op de Zijderoute naar het verre oosten en op de handelswegen wereldwijd, zuid- west- en noordwaarts Bovendien heeft de profetie volgens mij als schrijver niet alleen een geestelijk-immateriële inhoud. Het biedt ook een materiële inhoud. en verder komen onderwerpen aan bod als: verborgen joden in Azië, 'aliyah making', oproep tot intercessie, Israël en internationaal recht, Betwiste gebieden en internationaal recht.

U kunt ook zelf op de site zoeken: <https://www.boekenbestellen.nl/boek/van-oosten-en-westen-de-zijderoute-in-profetisch-perspectief-bundel-reisverhalen-2e-druk/9789090261997>

Voor de kinderen

door Leny Gaemers

Sjalom jeladiem, kinderen van Bracha,

“Dorst, dorst, ik heb zo’n dorst”, Jantine komt de keuken binnen gerend. Minuten lang drinkt ze het water met zo’n snelheid op, dat moeder zegt: “He, he, kalm aan, er zit nog zat water in de kraan hoor.”

De hele middag heeft Jantine buiten gespeeld. Het is warm en opeens heeft ze zo’n droge mond gekregen en zo’n dorst... Gelukkig is er water genoeg. Met een plof gaat ze op één van de keukenstoelen zitten.

Al jaren hangt er boven de keukentafel een bordje met de tekst “Wie dorst heeft, kome tot Mij en drinke” (Joh. 7:37b). Het hout om de letters heen is weggesneden. Met haar vingers gaat ze over de letters heen.

“Mam, ik heb nog nooit zo’n dorst gehad. Nou begrijp ik pas echt wat dorst is. Vorige week heeft u nog het verhaal verteld over de Samaritaanse vrouw. Daar ging het toch ook over dorst?”

“Ja, Jantine, dat kun je wel zeggen. Jesjoea heeft daar dorst naar gewoon water. Maar Hij heeft haar na laten denken over een ander soort dorst. Dorst naar het water dat Hij ons kan geven, levend water. En weet je nog dat Hij tegen die vrouw zei, dat als je van dat water drinkt, je geen dorst meer zult hebben?”

“Ja, dat zei u, maar ik begrijp dat nog steeds niet. Hoe kan dat nou. Ik heb nu toch ook dorst, ook al kan ik altijd weer water uit de kraan halen.”

“Precies”, zegt moeder, “wij kunnen nog altijd water uit de kraan halen. Toch kun je het met dat voorbeeld wel beter gaan begrijpen. Weet je, God wilde altijd al de Bron zijn waar mensen uit putten. Zelf hebben we niet genoeg liefde, vertrouwen, kracht en nog zoveel meer. Over die Bron spreekt Jesjoea als Hij de mensen uitnodigt om bij Hem te komen om te drinken. En weet je, het mooie is dat we van die Bron zeker weten dat Hij nooit leeg raakt. Je kunt ook altijd van Hem op aan. De Samaritaanse vrouw heeft dat begrepen toen ze Jesjoea heeft ontmoet en Hem zelf heeft gesproken. Hij weet alles van ons leven. Ook van deze vrouw. Ik denk dat ze in haar leven geleerd heeft, dat zoveel dingen maar tijdelijk zijn. En dat ze diep van binnen die dorst herkende naar meer, naar iets anders, naar iets wat niet voorbij gaat. En dat biedt Jesjoea haar aan. Vind je dat

niet mooi?”

“Ja, dat is wel mooi, maar moet ik dan toch niet steeds naar Hem toe gaan om te drinken?”

“Jij bent een mooie zeg. Je wilt het echt weten hè. Nou ik zal je iets verklappen. Met dat levende water bedoelt Jesjoea de Roeach, de Heilige Geest. Als wij de Roeach in ons leven ontvangen, dan zal Hij elke dag het leven met ons delen. Ons erbij helpen. Daarom hoeven we geen dorst meer te hebben. En weet je, dan maakt Hij je zelf ook een soort bron. Jij bent nu nog een kind. Jij mag ook een beetje uit ons putten en wij zullen je helpen om Jesjoea steeds beter te leren kennen. Is dat goed, Jantine?”

Jantine springt op en omhelst haar moeder “Wat ben ik blij dat u er bent en me helpt om het beter te begrijpen.”

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? Hij gaat over de Samaritaanse vrouw.

N	E	D	D	I	B	N	A	A	P	P	B	J	D	O	S	K	A
B	R	E	U	T	F	E	U	P	Y	B	A	I	R	A	M	A	S
E	L	S	F	W	D	P	G	G	P	N	O	O	P	J	N	G	B
Y	V	N	F	U	D	D	R	E	T	A	W	G	K	E	H	V	I
N	E	A	J	U	Y	X	L	D	R	D	K	Y	T	K	J	C	D
O	R	A	F	O	N	T	E	I	N	I	I	T	B	M	J	I	W
B	W	T	J	E	S	J	O	E	A	H	U	E	O	K	E	H	U
O	O	I	T	E	S	U	O	O	S	P	T	P	O	H	H	T	O
C	N	R	R	L	E	V	E	N	D	J	L	S	G	M	O	F	R
A	D	A	A	A	J	N	O	F	B	D	U	I	E	T	R	F	V
J	E	M	H	I	V	W	E	G	R	H	W	M	E	E	V	E	T
M	R	A	C	K	D	I	A	E	S	U	E	E	Y	M	G	S	V
X	D	S	I	M	F	J	M	A	E	F	F	V	M	D	R	L	C
A	V	C	S	B	C	M	I	E	R	O	F	D	U	O	N	L	X
G	K	C	P	V	E	S	J	B	R	H	J	I	D	Q	O	M	E
O	L	Z	U	M	S	A	S	P	E	C	E	P	X	K	R	Q	S
B	E	L	E	E	R	L	I	N	G	E	N	I	P	S	B	Y	M
H	K	K	M	Q	E	D	R	I	N	K	E	N	D	O	D	F	O

AANBIDDEN

DRINKEN

FONTEIN

JESJOEA

LEVEND

PUTTEN

SICHAR

VROUW

BRON

EEUWIGHEID

GEEST

JUDEA

MESSIAS

SAMARIA

VERMOEID

WAARHEID

DORST

EMMER

JACOB

LEERLINGEN

PROFEET

SAMARITAANSE

VERWONDERD

WATER

Reactie naar aanleiding van deze nieuwsbrief

Reageren? Stuur uw e-mail naar: info@mg-bracha.nl