



Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Nieuwsbrief 12

15 - 21 Sivan 5780 (7 – 13 juni 2020)

Parasja: Behaälotcha

Numeri 8:1 - 12:16

Zacharia 2:14 - 4:7

Openbaring 11:1-19

Over de parasja van deze week (Be-halotecha) heeft Jochanan een kleine overdenking geschreven en Bram van den Berg heeft er wat vragen bij gemaakt. Mooi als u die vragen overdenkt, dan kunnen we er tijdens de zoom-meeting a.s. sjabbat een paar bespreken.

De parasja van deze week bevat de volgende gedeelten:

1. Aäron wordt bevolen hoe hij de lampen op de menora moet laten branden.
2. De stam Levi wordt ingewijd in de dienst in het heiligdom.
3. Mozes krijgt de opdracht om Israëel in de Sinäi, het Pascha te laten vieren, met de regel dat sommigen het in bijzondere gevallen ook een maand later mogen doen.
4. Hoe de wolk het opslaan en het opbreken van het kamp regelde;
5. De opdracht aan Mozes om zilveren trompetten te laten maken met de instructies hoe en wanneer die te gebruiken.
6. Over het vertrek na bijna een jaar van de Sinäi en de volgorde in de formatie
7. De ontevredenheid van het volk over hun 'brood uit de hemel' (het manna) en de eis dat Mozes hen van vlees voorziet. Dit wordt Mozes teveel, hij kan het niet meer aan, en sterft liever. Maar de HERE geeft hem 70 oudsten als helpers, aan wie Hij Zijn geest meedeelt, om hem bij te staan in de last van het leiden van het volk.
8. De kwaadsprekerij van Mirjam en Aäron over Mozes; de straf van Mirjam en hoe Mozes bidt voor haar genezing en de hele gemeenschap wacht zeven dagen op haar herstel.

Bij alle acht onderdelen heb ik een vraag:

1. Hoe kan het dat de lampen vooral licht op de menora zelf laten schijnen en waarom zou dat zo belangrijk zijn?
2. Is het je opgevallen dat in Num. 8:23 de leeftijd van een Leviet 25 jaar moet zijn, en bij de telling 30 jaar. Wie heeft daar een verklaring voor?
3. Vreemdelingen mogen het Pesach meevieren, maar als je ver weg bent, mag het een maand later. Kun je het dus niet vieren als je in het buitenland bent?
4. De wolk bleef soms maar enkele dagen of zelfs maar één nacht boven de tabernakel stilhouden. (Num.9:20, 21) Zouden de Israëlieten dan niet moe worden van opbouwen en afbreken?
5. Wat is het verschil tussen deze zilveren trompetten en de sjofar?
6. In die volgorde zit duidelijk structuur, met de heilige voorwerpen precies in het midden, zes stammen er voor en er achter. Zou de volgorde van de stammen ook een betekenis hebben?
7. Mozes 'krijgt' 70 oudsten als hulp, die ook 'een deel van de geest die op Mozes rustte, kregen. En hoe zat het dan met die oudsten die aangesteld waren op advies van Jetro?
8. Had Mozes twee vrouwen? Hoe zou hij aan die Ethiopische gekomen zijn?



De Leviëten worden aangesteld om in de plaats te komen van de kinderen Israëls om eigendom te worden van G'd Zelf (Num. 8:17-18). Opmerkelijk, want de Leviëten komen inderdaad in plaats van het volk Israël, maar het volk Israël komt in plaats van de eerstgeborenen van Egypte. Dit moeten we even op ons in laten werken. G'd spreekt van de dag dat deze ruil plaatsvond.

De instelling van Pesach komt ter sprake, zowel voor de Israëliëten als voor de vreemdelingen en bijwoners. Overigens zijn de Israëliëten zelf vreemdelingen en bijwoners, want G'd heeft dat zagezegd in Lev 25:23. Een prachtig gegeven is dat het volk waarschijnlijk onder de wolk vertoeft, dus in Zijn schaduw mag zijn; niet gestoken door de felle zon in de hete woestijn (10:34). G'd stelt in hoe het kamp mag opbreken op het geluid van de trompetten, die alleen de priesters mogen blazen. Er is ook een volgorde van optrekken vastgesteld. Juda eerst, daarna de stammen die allemaal iets met de bouw van de tabernakel te doen hebben en door die volgorde loopt alles precies in de pas (10:21).

De roep om vlees is typisch, er is heel veel vee in het kamp, maar men klaagt steen en been. Mozes is boos op G'd en uit dat stellig. G'd onderneemt meteen actie: Mozes mag 70 oudsten verzamelen en G'd geeft een deel van Zijn Geest (Ruach) die Hij op Mozes had gelegd, aan deze 70 oudsten, waarop ze meteen gaan profeteren. Zij zullen voortaan de verantwoordelijkheid meedragen. Mozes moppert nog wat door: 'Hoezo geeft vlees voor een maand, hoe kunnen we dat vee allemaal slachten?!' G'd blijft opnieuw geduldig en zegt: 'Je zult eens zien!' G'd stort een meter dik en een tot een dagreis ver om het kamp heen kwartels en daarna slaat hij een deel van het volk uit woede.

Mirjam en Aäron komen op tegen Mozes, onder meer om zijn Ethiopische vrouw. Daarmee maken broer en zus zich regelrechte schuldig aan discriminatie. Ze vinden ook dat G'd wel tegen hen kan spreken in plaats van alleen maar tegen Mozes. Zonder dat Mozes zijn G'd raadpleegt, komt Hij hem te hulp. Mirjam wordt geslagen met melaatsheid, Aäron niet, ook al staat hij net zo goed op tegen de bescheiden Mozes. Blijkbaar moet hij kerngezond en brandschoon zijn om zijn taak te kunnen vervullen.

Wie bepaald niet brandschoon is, is Jozua de hogepriester, zie Haggai 1:1. Hij was de eerste hogepriester van de Tweede Tempel, teruggekeerd uit Babel om zijn taak te vervullen. Het vuil van zijn kleren symboliseert zijn eigen zonde en die van Jeruzalem. G'd neemt deze weg. Daardoor kan Jozua schone kleren aandoen en de tulband opgezet krijgen; hij is weer rein en klaar om zijn taak te vervullen.

De Telg is de Messias (Zach. 6:12) Opvallend dat de Messias hier in twee zinnebeeldige zaken wordt geportretteerd. Het is het ingrijpen van Hem, dat bepaalt of we schoon zijn: Zijn bloed wast onze kleren schoon (Op. 7:14).

Dank- en gebedspunten

In de vorige Nieuwsbrief die op woensdag verzonden werd, stond als gebedspunt: vragen om regen nu voor het derde jaar achterheen droogte dreigt. Op donderdag was er een weersomslag en vanaf die dag is er heel wat regen gevallen. Het pas ontkiemde gewas, maïs, aardappelen bieten, had niet veel langer zonder regen gekund. Het grondwaterpeil is daarmee nog lang niet op peil, maar dit mag wel reden tot dankbaarheid zijn. Heeft u er voor gedankt?

- en voor het feit dat de scholen weer hele dagen open mogen zijn? En dat de druk op de ketel in de ziekenhuizen niet meer zo hoog is?

- Via Leny Gaemers ontvingen we het volgende gebedspunt kregen over Marloes:

Haar moeder (92 jaar oud) is opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig ging het gisteravond alweer wat beter met haar. Ze is getest op corona, maar heeft dat gelukkig niet. Daar kunnen we voor danken. Ze zal verschillende onderzoeken krijgen. Dus graag gebed hiervoor. Vooral ook gebed dat het gesprek dat haar moeder met Marloes aangaf te willen hebben voor de opname nog in zo goed mogelijke gezondheid plaats kan vinden. Willen jullie bidden dat Marloes de juiste (ant)woorden of reactie zal kunnen geven op wat haar moeder wil vragen of vertellen?

Graag ook gebed voor de gezondheid van Marloes zelf en ook voor bescherming i.v.m. het verootmoedigingsgebed voor Apeldoorn (zie nieuwsbrief 9).

Bijbeltekst

1 Kor. 12:7, 8: In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Is dit zo bij ons? Laten we er om bidden dat het meer zo wordt.

Bidden voor de vervolgte kerk

door Bram en Maaike van den Berg

Wij als “messianen” mogen ons dan meer verbonden weten met Israël dan velen in de kerk, misschien voelen sommigen zich wel méér verbonden met het Joodse volk en Israël dan met de kerk, toch zijn we óók verbonden met de medegelovigen in die kerken. Ondanks de vele verschillen vormen we samen met hen het ‘Lichaam van de HEER’. Aan die verbondenheid wil “Open Doors” inhoud geven, met name als het gaat om christenvervolging. Op 7 juni was het de “Zondag voor de Vervolgde Kerk”. In samenwerking met Groot Nieuws Radio organiseerde Open Doors op die dag een internetdienst. Ds. Ron van der Spoel had een goed verhaal met een aantal voorbeelden uit de praktijk, met als uitgangspunt Obadja die onder koning Achab werkte. Wij hebben die dienst gevolgd en juist om als messiaanse gemeente niet eenkennig te worden, willen u aanraden die dienst te beluisteren. De dienst is gemakkelijk te vinden via de site van Open Doors.

Diezelfde organisatie “Open Doors” organiseert jaarlijks een Nacht van Gebed. Die staat gepland op 12 juni.

Menig christen kent inmiddels Open Doors als een wereldwijde organisatie voor vervolgte christenen in wel zestig landen. Anne van der Bijl startte met ‘Kruistochten’ in 1955 door een reis naar Warschau in Polen, waar een kerk hem om bijbels vroeg. Van het een kwam het ander en in de loop van de tijd werden duizenden bijbels gesmokkeld naar Oost Europa en verder, tot in China en N.Korea toe. Nu werken er wereldwijd 1.400 mensen bij en met Open Doors om geheime gelovigen te bemoedigen en bij te staan.

Naast de aanvankelijke bijbelsmokkel en nu deze daadwerkelijke bemoediging en ondersteuning is de kerntaak van Open Doors het gebed voor de lijdende kerk. Anne van der Bijl drukte dat eens heel helder uit: Waar wij niet kunnen komen, komen onze gebeden wel! Daarom wordt er al jaren een ‘Nacht van Gebed’ georganiseerd, omdat de nachten voor vervolgte christenen, zeker in gevangenschap, heel zwaar kunnen zijn. Deelnemers komen bij elkaar, krijgen via tekst en filmpjes en soms een spreker info over een bepaald land en gaan dan in groepjes in gebed. Zo komen er vaak wel acht landen in beeld.

Nu, in deze coronatijd, is het samen bidden in zo’n Nacht van Gebed echter lastig. Daarom heeft Open Doors een online gebedsnacht gepland op 12-13 juni van 21:00 - 01.00 uur. Wij, Bram &

Maaïke, hebben een vriend uitgenodigd om samen deze gebedsnacht te beleven rond onze keukentafel met toch de nodige afstand.

Graag moedigen wij u aan om dit – eventueel gedeeltelijk – mee te maken. Om er meer over te weten, googlet u naar naar “Nacht van Gebed” en daar vindt u een introductiefilmpje van een minuut waarin verteld wordt hoe je deze nacht thuis kunt meemaken. Wij kijken uit naar die nacht om de verbondenheid met onze vervolgde broeders en zusters te ervaren. Doet u mee in uw eigen huis of in kleine kring?

De Zoom-meeting

We zagen elkaar weer, afgelopen sjabbat. Eerst negen, toen twaalf, later wel zestien schermpjes op ons computerscherm. En we vertelden elkaar hoe we het maakten, hoe we de sabbat doorbrengen zonder Bracha, hoe de Nieuwsbrief functioneert. We feliciteerden Pieter Gaemers met zijn verjaardag, vertelden enkelen dat ze de ‘mute-knop’ moesten bedienen.

We ervoeren wel degelijk iets als een samenkomst. Meer dan de helft van de tijd ging op aan het ingaan op de kwestie die Jos had opgeworpen in Nieuwsbrief 9 en aan de vragen die in de stukjes over parasja Naso waren opgekomen. We gingen echt ‘de diepte in’ toen we van verschillende kanten diversie visies hoorden over de wet op jaloersheid, hoe de man moet handelen die zijn vrouw van overspel verdacht.

Na het uur waren we dankbaar voor deze mogelijkheid van elkaar te ontmoeten en te spreken. Jammer dat we pas nu hiermee begonnen zijn. Dit smaakt naar meer. Zeker als een van de ‘aanwezigen’ een korte studie houdt, waar de anderen dan op kunnen reageren. Dat hopen we voor de volgende keer in orde te hebben. Houd u het bericht van Jos voor de nieuwe Zoom-meting in de gaten.

Twaalf identieke offers

door Jos Bremer

Een nagekomen bericht over parasja Naso, ook naar aanleiding van de zoom-meeting

Nog even over het gedeelte in Numeri 7, daar worden in twaalf bijna identieke alinea's twaalf identieke offers van de twaalf stammen opgesomd. Wat is de zin van die schijnbaar nodeloze herhalingen? Bram schreef in de vorige nieuwsbrief: "blijkbaar doet voor de HERE elk geschenk en elke stam er toe. (Of heeft iemand van jullie een betere verklaring?)"

Deze formulering, zoals Bram die in de nieuwsbrief doet, is wat ongelukkig: eerst het geschenk, dan de stam noemen. Het gaat God niet om geschenken, maar om de personen die tot Hem naderen. Offeren is in het Hebreeuws *náderen*. Bijvoorbeeld in Numeri 7:18 staat: Op de tweede dag naderde (niet offerde) Nethaneël ... Eerst wordt de offeraar genoemd, dan het offer dat hij bracht. Waar het bij het naderen tot God om gaat, is om de intentie van de offeraar!

Maar op zich klopt het wat Bram schrijft. Ik las een verklaring die zei: God wilde ieder van hen – die stamleiders – eren (omdat ze God eerden) door ieder van hen bij naam te noemen, de dag waarop ze offerden en wat ze offerden. God had ook kunnen zeggen: "Dit is het offer van Nahesson (Nachsjon) en net zo deden de hoofden van de andere stammen op de dagen daarna".

Interessant is ook dat ná de opsomming van de twaalf offers er nog een totaal van de offers wordt gegeven, vanaf vers 84. En wat blijkt dan: al die schotels van 130 sikkels en sprengbekkens van 70 sikkels zilver wogen bij elkaar: $12 \times (130 + 70) \text{ sikkels} = 2400 \text{ sikkels zilver}$. Dit is meer dan een simpel rekensommetje. Het betekent dat ze al die giften daarna hebben gewogen en dat het dus op de sikkels klopte! Geen afrondingsverschillen. Met andere woorden: alle stamleiders brachten

exact dezelfde gift, ofwel: allen eerden ze God op dezelfde manier. Ook op die manier de nadruk op die gelijkheid van hun offers dus.

Wat is dan het verschil tussen hen? Hun intenties verschilden! Ze hadden elk hun eigen geestelijke ontwikkeling, hun eigen gedachten. Hun daden waren identiek net als de algemene bedoeling daarvan, maar de innerlijke intentie van elke leider was anders. Ook de noden van elke stam waren verschillend en de leiders vertegenwoordigden ook daarin hun stam. Omdat hun intenties verschilden worden ze alle twaalf bij naam genoemd.

De les voor ons is misschien dat wát we ook doen, zelfs als we precies hetzelfde doen in ons naderen tot God, het om onze intentie gaat. We kunnen in de gemeente allemaal hetzelfde lied zingen (als dat weer mag), dezelfde woorden, maar waar het om gaat, is de intentie waarmee we dat doen.

Tot zover een uitleg over dit opmerkelijke stuk Tora-tekst. Wat is het toch mooi om ons hierin te mogen blijven verdiepen.

Verootmoedigingbijeenkomst

Via Margreet Oldenhuus ontvingen we van de organisatie Blaas de bazuin het volgende bericht. Zij ontving dat via Herman Drost uit Amersfoort namens de commissie Verootmoediging.*

Beste Vrienden,

Onderstaand de LINK naar een film van 5 minuten. De film is afkomstig van Jonathan CAHN, een Amerikaanse broeder van een Messiaanse gemeente. De film is in het Nederlands ondertiteld. Hij stelt voor om op zaterdag 26 september 2020 Wereldwijd verootmoedigingsbijeenkomsten te organiseren. Wij, van Blaas de Bazuin, hebben de film afgelopen week bekeken en werden daardoor getroffen.

De film is in Nederland verspreid door Jack v.d. Tang van de stichting Pillar of Fire. Vanmorgen had ik een gesprek met Jack en hij heeft al verschillende contacten in Nederland die mee willen doen op 26 september 2020. Hij heeft ook contact gehad met de Christen Unie in de Tweede Kamer en het gaat er naar uitzien dat er landelijk belangstelling voor is om in diverse plaatsen in Nederland iets te organiseren. Wij vragen uw gebed om daarin Gods weg te vinden. Wilt u met ons meedenken? Ik hoor uw reacties graag.

Herman Drost

<https://vimeo.com/424012878>

Een reactie van de leiding van Bracha:

26 september valt op een sabbat en twee dagen erna is het Yom Kipur. Wij denken na over de mogelijkheid dit jaar Grote Verzoendag als Messiaanse gemeente te vieren, van 's morgens 10.30 uur tot 's avonds 20.30 uur, acht 'diensten' van een uur: enkele liederen, zeker het Kol Nidrei, een inleiding, met daarop aansluitend gebeden in groepjes, en telkens een kwartier pauze. (Maar niet voor koffie en broodjes). Voor die meditatie zouden we die van Blaas de Bazuin* kunnen gebruiken, en/of er ook sprekers voor kunnen vragen. Niemand is verplicht de hele dag aanwezig te zijn, je bent ook welkom voor één dienst.

*) zie: <http://www.blaasdebazuin.nl/>

Sjalom jeladiem, kinderen van Bracha,

Vorige week heb ik iets verteld over hoe we allemaal een plekje in het Lichaam van Jesjoea hebben of mogen vinden. Vandaag haal ik een verhaal over Mirjam en Martha uit Luc 10:38-42. In het gedeelte uit de Torah voor deze week lezen we o.a. over de 12 verspieters. Moesten zij dit ook leren?

Als je van Jeruzalem over de Olijfberg heen verder loopt kom je in het kleine stadje Bethanië. Daar woonden Marta en haar zuster Mirjam. Op een keer nodigde Marta Jesjoea uit in hun huisje en ze begon te zorgen voor eten en drinken. Ze vond dat fijn om te doen. Ze was daar vast ook heel goed in en met veel liefde was ze ermee bezig. Haar zus was ook heel erg blij dat Jesjoea bij hen was gekomen. Ze wilde zo graag horen wat Hij allemaal te vertellen had, dat ze bij zijn voeten was gaan zitten. Mirjam werd blij van wat ze hoorde. Ze kon er wat mee. Het leek wel of Hij precies wist wat iedereen nodig had. Ondertussen was Marta nog steeds in de weer met het bedienen van hun gasten. “Waarom helpt Mirjam me niet even” dacht ze. Maar Mirjam dacht er helemaal niet aan. Ze dacht er alleen maar aan dat ze niets wilde missen van wat Jesjoea zei. Marta ging naar Jesjoea toe en zei “Here, trekt U er zich niets van aan dat mijn zus mij helemaal alleen laat dienen? Zegt U haar dan dat zij mij komt helpen.” Jesjoea keek haar aan. Hij wist wel dat ze Hem lief had. Maar ook dat ze na een tijdje te veel op het dienen gericht was geraakt en daardoor op zichzelf. En ook dat ze in haar hart niet meer dichtbij Hem was. Liefdevol zegt Jesjoea: “Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over veel dingen. Er is maar zo weinig nodig, of eigenlijk is maar één ding, het belangrijkste. Dat je bij alles wat je doet aan Mij denkt en met je hart bij Mij blijft, dan is het goed. Mirjam heeft het goede deel gekozen. Ze heeft naar Mij geluisterd, omdat ze weet dat ik haar Verlosser en Herder ben en ze heeft begrepen dat dát het belangrijkste is in het leven. Dat kan niemand ooit meer van haar wegnemen.”

Het gedicht hieronder gaat daar ook over:

Doe vandaag zoals Maria (Mirjam)
leg het werk maar even neer
en kom proeven van Mijn goedheid
neem het beste, zegt de Heer.

Heel vaak ploeter jij als Martha
werkt ontzettend dapper door
en je maakt je zo vaak zorgen
maar bij Mij vind je gehoor.

Als je dorst hebt mag je drinken
kind Ik zeg je; kom bij Mij
jij mag zitten aan Mijn voeten
Ik geef rust en maak jou vrij.

Dit gedicht kun je vinden op de emmer van het werkje dat je via de link kunt downloaden: <https://gelovenisleuk.nl/knutselen/40-bijbelverhalen/493-martha-neem-het-beste>. Daar naar beneden scrollen en ‘download werkblad’ aanklikken. Als dat niet lukt, kun je de site ook bereiken via google met de zoekterm “Martha, neem het beste”. Veel plezier.

Reactie naar aanleiding van deze nieuwsbrief

Reageren? Stuur uw e-mail naar: info@mg-bracha.nl