



Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Nieuwsbrief week 11

8 - 14 Sivan 5780 (31 mei – 6 juni 2020)

Parasja: Naso

Numeri 4:21 - 7:89

Richteren 13:2-25

Geteld en ingedeeld worden

door Bram van den Berg

Heeft u de parasja *Nâso* gelezen? Ik zou er best met u over willen praten hoe boeiend u dit gedeelte vond, of juist niet. Ik vind het een hele prestatie als u alles gelezen heeft, met name hoofdstuk 7, waar twaalfmaal dezelfde opsomming wordt gegeven van het cadeau dat elke stam schenkt ter gelegenheid van de inwijding van het altaar, en al die geschenken worden ook nog eens opgeteld en weer opgesomd. Dat moet je echt willen lezen, anders sla je het over of vat je het samen. Maar blijkbaar doet voor de HERE elk geschenk en elke stam er toe. (Of heeft iemand van jullie een betere verklaring?)

Dat blijkt ook uit het begin van deze parasja, waar het gaat over de drie groepen Levieten, die elk geteld worden en die heel precies krijgen beschreven welke taken zij hebben bij het opbreken en vervoeren van de tent der samenkomst. God blijkt hier heel letterlijk, ook in logistieke zin, een God van orde. Het viel mij op dat in die ‘telgedeelten’ zevenmaal voorkomt “die tussen de 30 en 50 jaar oud zijn” en ook zevenmaal “geordend naar geslacht en familie”; dus iets van volkomenheid.

Dat tellen van de Levieten blijkt ook nog hiërarchisch. Eerst de Kehathieten, zij die de heilige voorwerpen mogen dragen, maar pas als de priesters die hebben toegedekt en ingepakt; zij ontvangen de strengste voorschriften; dan de Gersonieten die de kleden en touwen dragen, en tenslotte de Merarieten, die de planken en voetstukken dragen.

Die hiërarchie blijkt later ook bij de verdeling van de steden voor de levieten. De Kehathieten kwamen in Juda, Simeon en Benjamin, en de anderen noordelijker en in het Overjordaanse. Hadden de Kehathieten een streepje voor? Heel apart is dat God Mozes zegt dat hij het geslacht der Kehathieten niet mag laten uitroeien uit de Levieten (Lev.4:18). Dat zou het gevolg kunnen zijn als zij de heilige voorwerpen onbedekt zouden zien. Dan is het zeker opvallend dat de opstandige Korach die met zijn volgelingen de dood vond, een Kehathiet was, en dus ook de kinderen van Korach die later juist de leiding kregen over het gezang in de tempel. Bevoorrechte Levieten?

Tellen en geteld worden, dienstdoen in zijn tempel, je plaats weten, belangrijk (willen) zijn, je taak getrouw uitvoeren, allemaal facetten die mijn aandacht vroegen bij het overdenken van de situatie van de Kehathieten toen ik deze parasja las als voorbereiding op de onderwijzing waarvoor ik op het rooster stond. En daarbij kwam Ps. 87:4 (ber.) bij me boven: *God zal ze Zelf bevestigen en schragen, En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, Hen tellen, als in Israël ingelijfd, En doen den naam van Sions kind'ren dragen.* Te weten dat je in Sion bent geboren, medeburger bent van Israël, geënt op de edele olijf, dat de Here van je meldt dat je Hem kent, en dat je dus als levende steen in Zijn bouwwerk laat invoegen. Laten we elkaar in die zin aanmoedigen en stimuleren, zeker nu de dag nadert van Zijn wederkomst.



Numeri 6:23-28:

Spreek tot Aharon en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: JHWH zegene u en behoede u! JHWH doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! JHWH verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ik zal hen zegenen.

Deze zegen gebruiken we ook in onze gemeente en mogelijk tijdens onze 'erev sjabbat'-maaltijden. Ik wil kort iets zeggen over deze zegen.

In de kerk waar ik vroeger zat, werd deze zegen door dominees uitgesproken op het einde van de dienst. Kandidaat-dominees mochten dat pas wanneer zij officieel tot dominee ingezegend waren. Wat dat betreft is er kennelijk wat met deze zegen. Mogen wij die zomaar gebruiken?

In vs. 23 spreekt God tot Mosje en geeft de instructie om Aharon EN zijn zonen een zegenbede aan te leren. Wat wordt daarmee bedoeld? In Exodus 28:1 vinden we: "Wat u betreft, laat uw broer Aharon EN zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om Mij als priester te dienen:". Op vele andere plaatsen vinden we de aanwijzing dat als er gesproken wordt over Aharon EN zijn zonen, het over het priesterambt gaat (Ex. 27:21, Ex. 29).

Exodus 30:30 "U moet ook Aharon en zijn zonen zalven, en hen heiligen om Mij als priester te dienen". Die instructie voor het zegenen is dus een priesterlijke zegen en niet specifiek een hogepriesterlijke zegen.

Vanuit de TeNaCh en het Brit Chadasja mogen wij weten dat we door het geloof kinderen van Avraham gerekend worden en het "ambt aller gelovigen" gekregen hebben, namelijk het priester zijn in het eigen huisgezin (de eettafel als altaar) en in de gemeente. In Exodus 19 spreekt God via Mosje tegen de Israëlieten de woorden: "Nu dan, als u zult u voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn". In het prachtige messiaanse hoofdstuk 61 van Jesaja lezen we in vers 6: "Ú echter zult genoemd worden: priesters van JHWH, men zal u noemen: dienaren van onze God. ...". In 1 Petrus 2: 4,5 lezen we: "en kom naar Hem (Yeshua) toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Yeshua haMasjiach".

In vers 27 zien we dat de naam van God op de Israëlieten gelegd moet worden. Met "naam" wordt in de bijbel vaak "autoriteit" bedoeld. Kort voorbeeld hiervan: In Mattheus 10:22 spreekt Yeshua de discipelen toe "En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden". Niet zozeer gehaat worden om het gebruik van de naam Yeshua, maar om wat het praktisch betekent om Hem na te volgen (zijn autoriteit te eerbiedigen). Numeri 6:27 zegt: God ZAL de Israëlieten dan zegenen. Net als Yeshua zegt in Johannes 14: 13,14: "En wat u ook zult vragen in Mijn NAAM, dat ZAL Ik doen,..... Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen".

Ik denk dat het uitspreken van deze priesterlijke zegen in de huisgezinnen en in de gemeente een krachtig en belangrijk middel is om Gods zegen af te smeken over onze levens en onder zijn autoriteit te wandelen.

De man die vanaf het begin betrokken is geweest bij Bracha, die meer dan vijf jaar in grote lijnen het beleid heeft bepaald, treedt terug: Bert Huizing. Voor wie meeleeft met Bracha komt deze

mededeling niet onverwacht.

Hij is een tijdlang bijgestaan door de raad van advies en later door de groep van coördinatoren, maar niettemin kwam er erg veel op zijn schouders terecht. Hij liep al langer met de gedachte zijn taken over te dragen en acht de tijd daarvoor nu rijp, zowel voor zichzelf als voor Bracha.

Hij is blij te hebben kunnen samenwerken met Jochanan ben Bracha en Bram van den Berg en zeker met de komst van een nieuwe leidinggevende: Steven. Als we begin juli weer zouden kunnen samenkomen, zult u kennis met Steven kunnen maken, voor zover u hem al niet kent.

Wanneer belegt Bracha weer diensten?

door Bram van den Berg

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, kijken we er allemaal weer naar uit dat we elkaar in Het Kruispunt kunnen ontmoeten. Of dat gaat gebeuren, hangt ook af van de voorwaarden waarop de gemeente Berea, de eigenaar van Het Kruispunt, ons toestaat er gebruik van te maken; dat gaat niet alleen over het aantal, maar ook over de faciliteiten als keuken en toiletten. U zult er tijdig meer van horen.

Een zoom-meeting?

door Bram van den Berg

Dit is onze elfde Nieuwsbrief en tot nog toe de enige vorm van contact, al is er ook individueel wat aan gedaan. Of de Nieuwsbrief in een behoefte voorziet, anders gezegd, of hij functioneert, gelezen en overdacht wordt, is lastig te peilen. We hopen het van harte, al zal dat per persoon en per gezin verschillend zijn. Andere vormen als streamingsdiensten bleken te bewerkelijk.

Nu is het idee opgekomen om elkaar op sabbatmorgen per Zoom-meeting te ontmoeten, van 10.00 tot 11.00 uur, of langer. Het staat ieder vrij daar aan mee te doen.

U zult per e-mail een sta-voor-stap handleiding ontvangen, samen met de inloggegevens, zodat het zelfs voor digibeten niet moeilijk zal zijn.

In dat uur kunnen we met elkaar reageren op en nadenken over de inhoud van deze Nieuwsbrief of nog eens met elkaar spreken over de vraag die Jos stelde over zegen en straf: Is God een boeman? Of we kiezen het onderwerp uit parasja Naso dat in deze Nieuwsbrief niet aan bod kwam, b.v. in Num. 5, de wet op de jaloersheid, waar het gaat over de echtgenoot die vermoedt dat zijn vrouw vreemd is gegaan.

We kijken uit naar wie mee doet. Om te voorkomen dat het een teveel door elkaar praten wordt, zal Bram tijdens deze Zoom-meeting als gespreksleider optreden.

Dank- en gebedspunten

Nu de droogte door het derde droge jaar op rij een ramp begint te worden, zowel gebed om regen als om verootmoediging.

Nu in West-Europa de grootste dreiging van het coronavirus voorbij lijkt, mogen we daarvoor danken, maar vergeet niet te bidden voor de mensen die de gevolgen ervan nog dragen (verdriet en gemis, lichamelijke en financiële gevolgen) en vergeet vooral niet die landen waar het alleen nog maar erger wordt.

We danken voor een nieuwe leidinggevende en bidden voor hem en zijn gezin om wijsheid en



nederigheid.

We bidden om wijsheid hoe we het moeten regelen om als gemeente weer bij elkaar te komen.

De Raad van Kerken en Israël

Verootmoediging voor het feit dat de Raad van Kerken zich openlijk keert tegen Israël door zich uit te spreken tegen het annexatieplan van de nieuwe Israëlische regering. Voor meer informatie, [klik hier](#). Voor de brief van Christenen voor Israël, [klik hier](#).

Bijbeltekst

In mijn stille tijd stuitte ik op de tekst uit Ezechiël 14. De oudsten komen bij Ezechiël om een woord van de HERE te horen. Maar Ezechiël krijgt van de HERE te horen hoe die oudsten eigenlijk zijn: (vert. BNG) *Deze mannen dragen hun afgoden in hun hart en hebben vlak voor zich gesteld wat hun een struikelblok tot ongerechtigheid is.* Dat vraagt zelfonderzoek. Zeker toen ik naar aanleiding daarvan las dat onze geheime afgoden comfort en fysiek welzijn zijn, hoe herkenbaar in deze coronatijd. Met Psalm 139:24 bid ik dan: *Doorgrond mij en ken mijn hart; toets mij en ken mijn gedachten; zie of bij ij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.*

Voor de kinderen

door Leny Gaemers

Sjalom jeladiem, kinderen van Bracha,

Hebben jullie op sjabbat gekeken (tijdens de streamingsdienst van Shamar) naar wat meneer Kees aan jullie heeft verteld over de Heilige Geest? En vonden jullie het lied ‘God is Geest’ van Herman Boon mooi? Dan heb je misschien weer een beetje meer begrepen over Sjavoet, het Pinksterfeest? Maar als je nou gevraagd hebt aan Abba, de hemelse Vader, of je de Heilige Geest mag ontvangen en je hebt Hem ook gekregen, hoe wil God dan dat we met elkaar leven?, zul je je misschien afvragen. Vorige keer heb ik al verteld dat we ons hele leven lang dingen zullen blijven leren. Dat is niet vervelend hoor. Misschien vind je ‘leren’ niet altijd leuk, maar ik zeg dat, omdat er zoveel te vertellen is. En dat ik jullie iedere keer maar een klein stukje kan meegeven. Vandaag leg ik jullie dus iets uit over “met elkaar leven”.

Iedereen is anders. Aan elk kind, elk mens, geeft God iets. Daarbij kijkt Hij naar wat we aan kunnen. En wij ontdekken het door te kijken naar waar we goed in zijn. Zo leren we ook dat we niet hoeven te doen wat we niet in ons hebben. Bijvoorbeeld de een kan goed met zijn handen werken en een ander kan goed leren. We worden er blij van als we doen wat we goed kunnen en dan kunnen we ook blij worden met wat andere kinderen goed kunnen. Het is ook goed om te bedenken, dat we allemaal soms domme dingen doen - niemand is volmaakt. Met wat jij goed kan, kun je een ander helpen en een ander kind kan jou weer helpen met waar hij goed in is. In Rom. 12 en 1 Kor. 12 legt Sjaoel (Paulus) uit dat het zo werkt in een lichaam. Het belangrijkste is dat je weet dat God jou een plekje geeft in het Lichaam van Jesjoea dat precies bij jou past met wat jij goed kunt. Dat geldt voor elk kind en voor alle volwassen mensen. Iedereen is nodig in het Lichaam, dan pas werkt het als een geheel. Ook als je nu nog niet begrijpt waarom een ander kind iets anders (niet) goed kan.

Hieronder staat een kinderlied van Elly en Rikkert Zuiderveld dat daar over gaat. En ook veel plezier met het maken van de trekpop.

Dit is m'n hand en dat m'n voet
'k Heb ze allebei nodig
Waar moet ik heen als één het niet doet



Niets is er overbodig
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen
En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen
Hand voet knie oog oor neus keel
Alles is nodig niets teveel 2 x

M'n hand kan niet zeggen tegen m'n voet
Ik heb jou niet nodig
Stel je es voor dan ging het niet goed
Niets is er overbodig
Want al kan ik met m'n handen ballen
Zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd vallen
Hand voet knie oog oor neus haar
Alles is nodig voor elkaar 2 x

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vind je de trekpop

Reactie naar aanleiding van deze nieuwsbrief

Als u reacties of vragen heeft over deze nieuwsbrief of de inhoud van de parasja, dan kunt u deze sturen naar info@mg-bracha.nl

Werkwijze:

- Knip het lijf, de armen en benen uit.
- Bevestig de armen en benen met splitpennen aan het lijf.
- Rijg een draadje tussen de armen en tussen de benen, iets onder de splitpennen.
- Knoop dan weer een draad aan de draad tussen de armen en maak hem ook vast aan de draad tussen de benen. (zie voorbeeld)

