



## Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Nieuwsbrief week 10 1 Sivan – 7 Sivan 5780 (24 - 30 Mei 2020)

Ommertelling: 44 – 49 - 5 Sivan Erev Shavuot

### Parashat: Bemidbar

Deuteronomium 14:22 – 16:17; Deuteronomium 26:1-11; Numeri 28:26-31; Exodus 23:16

Habakuk 3:1-19

Handelingen 2:1-47

---

*Door Bram vd Berg*

Jom Habikurim – Opstanding of Pinksteren?

door Bram van den Berg

Wie zich bewust is van de voorgeschreven ommertelling, weet dat hij deze 10de nieuwsbrief ontvangt op dag 46 van de ommertelling, vier dagen voor het Pinksterweekend, beter gezegd vlak voor het feest van Shavuot. Ja want als het zondag dag 50 is, dan is de woensdag ervoor dag 46. Dat is helder. Maar volgens de joodse kalender begint Shavuot op donderdagavond 6 Sivan, dus op dag 47, die dus eigenlijk dag 50 is. Is dat verschil door de kerk ontstaan? Nee, het is een verschil van inzicht binnen de Joodse traditie.

Dat verschil kwam door Gods opdracht in Lev. 23. God had twee oogstceremoniën voorgeschreven, een op de eerste dag na de sabbat na Pesach en een op de vijftigste dag. Op de eerste dag moest een garf van de nieuwe gersteoogst als heffer worden gebracht (een gomer) en op de vijftigste dag de eerste producten van de tarweoogst. De kwestie is nu of die sabbat na Pesach de normale wekelijkse sabbat of de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, die feestelijke extra sabbat. De keuze daartussen veroorzaakt het verschil, de eerste was de keuze van de Sadduceeën, de tweede van de Farizeeën, en die keuze werd de mainstream, en die kwam op de Joodse kalender.

Is het iets om je druk over te maken? Eigenlijk niet. Maar toch vind ik het de moeite waard, zeker als je let op de nauwkeurigheid van de vervulling van de wet en de profeten door onze Messias Jeshua. Hij is opgestaan op de eerste dag der week, (of aan het eind van de wekelijkse sabbat). Hij werd daarmee de Eersteling. Daarom denk ik dat die speciale eerste gerstegarf als heffer ziet op de opstanding van onze Heer en Heiland en dat die dag dus een aparte feestdag is, die de naam Jom Habikurim (dag van de eerste vruchten\*) draagt. We erkennen in de “Hoogtijden des Heren” de profetische lijn van de heilsgeschiedenis. Dan kan het toch niet anders dan dat we daarin ook de opstanding van Jeshua zullen herkennen. Zijn opstanding vond plaats op een vastgestelde tijd lang voordat Hij werd verwekt. Een bewijs temeer dat Jeshua de Messias is, onze Messias, met Wie we mede zijn opgestaan en mede gezet in de Hemel. (Ef.2:5 en 6) Reden genoeg om aandacht aan deze feesten te geven.

Wie meer over de ommertelling wil weten kan ik twee artikelen aanbevelen. Een van onze eigen Jochanan Ben Bracha. Dat is te vinden op de site van Bracha, onder ‘activiteiten’ en daar onder ‘Tenten van Sem’, tent 14.

Het andere is van Kees van Dorth: *De juiste ommertelling*. Ga naar de site [www.shoresh.nl](http://www.shoresh.nl) en klik dan door via: menu > publicaties > en kies dan die van 1 mrt 2014.

\*) De verwarring wordt nog groter doordat de naam Habikurim ook als naam gebruikt wordt voor Shavuot en kerkelijk hoor je het Pinksterfeest ook wel 'het feest der eerstelingen' noemen.

---

*Door Anton Ribberink*

### Wekenfeest en Pinksteren

Wat een bijzondere weken zijn het toch tussen het zaaien en het oogsten, die bij ons het voorjaar zijn. Wat een groene revolutie vindt er plaats: *“Als er in een vijftig dagen vanuit schijnbaar dode stronken, geurende rozen staan te pronken. Overal stenen contouren achter groen vervagen van groeiend gras en blad en velerlei knoppen zich in een scala van kleuren gaan ontpoppen. Wat is het jammer als de mens door onrust en jacht geen notitie neemt van al die pracht. Dit teken van de creatieve macht van een Schepper God, de eerste oorzaak van dit natuurvermaak en Herschepper van een doodgewaande zaak.”* (AHR, 1990)

De boer weet, dat het vocht en de broei in de grond het zaad zal laten ontkiemen. En dat de warmte van de zon het gewas zal laten groeien, waarbij er vanuit de oorsprong een vrucht zal ontwikkelen. Na weken wachten is het zover. de boer kan oogsten. Wat een feest, als hij dankbaar de eerste vruchten binnenhaalt. Wat is het toch bijzonder dat de Eeuwige op de derde dag in Zijn schepping heeft gelegd. God sprak: 'Het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin.' Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas, in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. (Genesis 1 : 11-13)

En in Ps 104 : 13b -14 lezen we : de aarde leeft van de gave uwer schepping: kiemen doet Gij het gras voor het vee, het gewas dat de mens het bewerkt, dat het brood uit de aarde zal geven. Er is wijn, die het mensenhart deugd doet, - als van olie glanst het gelaat - en brood dat het mensenhart kracht geeft.

Deze groenende vrucht-zettende voorjaarsweken, vallen bij ons samen met de tijd van Pasen tot Pinksteren, en ook in Israël. Daar wordt met Sjawoet de eerste belangrijke gerst geoogst en daarvan werden naar gebod van de Eeuwige de eerste garven in de tempel gebracht. Ongeveer 7 weken ervoor was het zaad in de grond gevallen.

Joh. 12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Dit sprak Jesjoea; Daarmee gaf hij niet slechts een natuurkundeles, maar beduidde Hij, dat Hij zijn eigen leven zou geven als brood voor velen. Na Zijn opstanding, kwam er een tijd van weken wachten. Totdat op Sjawoet (Pinksteren) de eerste geestelijke oogst kon worden binnengehaald van 3000 zielen.

*Vijftig dagen nadat uit de verlorenheid van dit bestaan de Nieuwe Mens is opgestaan, heeft Hij met Zijn Geest nieuw leven doen ontstaan;* (AHR, 1990) Er is groeikracht, bloeikracht. Het kind van God wordt met kleur en geur getooid. En het dragen van vrucht zal volgen, die rijpen moet, totdat het eenmaal geoogst zal worden door de Hemelse landman. Jacobus 5:7 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst van de Heer. De boer die uitzielt naar de kostelijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn. Gij moet ook geduldig zijn, en moedig, want de komst van de Heer is nabij.

Pinksteren 2020

---

*Een bijdrage van Maaïke vd Berg*

### *Shavuot herinnering*

Er zijn mensen met heel persoonlijke herinneringen aan kerkelijke feestdagen, zoals Kerst en Pasen, maar misschien niet zoveel aan Shavuot of Pinksteren; dat feest spreekt niet zo aan, want de uitstorting van de Heilige Geest is ook voor veel gelovigen toch wat vaag.

Maar ik heb een mooie herinnering uit 2012 toen de verbinding tussen Shavuot en Pinksteren me duidelijk werd; ik ervoer dat bijna persoonlijk. Die speciale herinnering wil ik in deze nieuwsbrief voor Pinksteren graag met jullie delen.

Die herinnering deed ik op in 2011 toen ik met Bram een tochtje maakte door de Canadian Rocky's. We waren daar op uitnodiging van een echtpaar dat we hadden leren kennen tijdens ons vrijwilligerswerk voor Wycliffe/SIL, een bijbelvertaal- en alfabetiseringsorganisatie, in Kameroen. Dat echtpaar uit Brits Columbia deed daar ook vrijwilligerswerk. We zijn op die uitnodiging ingegaan omdat we die reis konden combineren met een bezoek aan o.a. mijn zus in Ontario aan de oostkust.

Na enkele dagen bij hen gingen we samen voor een uitstapje van paar dagen in onze gehuurde auto op stap. Toevallig was de dag van vertrek op Shavuot, een dag die we toen nog niet vierden, maar ik wist wel dat het die dag was; in 1996 had ik het voor het eerst een boekje over de bijbelse feesten gelezen, van Evert vd Pol, en Bram was, geprikkeld door mijn enthousiasme, studies over die feesten gaan geven.

We genoten samen van ons uitstapje, van de schitterende omgeving en van elkaar. We spraken met elkaar ook over Shavuot en de verbinding met het nieuwtestamentische Pinksteren, die voor ons steeds mooier werd: Shavuot wordt in Israël gevierd als oogstfeest, maar ook als het feest van de wetgeving als Gods huwelijksverbond met Israël. Maar dan het Pinksterfeest in de Handelingen: dan worden Gods regels in de harten van de discipelen geschreven door de Heilige Geest, dan wil je niets liever dan Gods regels houden, niet omdat het moet, maar omdat je dat wilt! We werden er samen steeds blijer van.

Pratend en genietend van de prachtige natuur van de Rocky Mountains kwamen we bij een uitkijkpunt; we waren aan een rust toe en stapten daar uit met uitzicht op de omringende bergen, een rivier in de diepte en kronkelige wegen. Juist omdat we er nagenoeg alleen waren, groetten we een andere toerist, een dame. Zij groette vriendelijk terug, maar keek ook verrast naar mijn kettinkje met kandelaar, davidsster en ichtusvisje. Ze begon een gesprek en bleek een Joodse te zijn, die haar Messias ontdekt had in Jeshua. En ik vertelde enthousiast over onze ontdekking die dag van Shavuot en Pinksteren en zo deelden we samen onze liefde voor en van Jeshua. Deze ontmoeting op Shavuot 2012 komt ieder jaar rond dit feest terug in mijn herinnering.

En daarom deel ik die graag met jullie, want vanaf 2013 zijn we alle bijbelse feest gaan vieren, maar Shavuot heeft hier door wel een speciaal plekje bij me.

---

### *Lezing door rabbijn Jacobs*

Een Joods hart onder de riem.

[https://www.npostart.nl/een-joods-hart-onder-de-riem-predicatie-door-opperrabijn-binyomin-jacobs/20-05-2020/VPWON\\_1320138](https://www.npostart.nl/een-joods-hart-onder-de-riem-predicatie-door-opperrabijn-binyomin-jacobs/20-05-2020/VPWON_1320138)

Hieronder de link naar een film uit 1935, hoe toen Shavuot werd gevierd in wat toen nog Brits mandaat gebied Palestina was.

## **Gebedspunten**

wijsheid voor regeringsleiders, op nationaal niveau en Europees niveau; en voor de nieuwe regering van Israël, met name om de annexatieplannen, het verdeelplan van Trump, de Iraanse opmars in Syrië;

dat er een vaccin mag worden gevonden tegen covid-19

dank voor de regen van deze week, maar bid om meer; de droogte wordt steeds ernstiger.

voor wijsheid en bescherming voor de hulpverlening in vluchtelingenkampen.

Voor verootmoediging en terugkeer van ons volk en vorstenhuis naar de God van de Bijbel.

---

## **Bijbeltekst**

van Hebr. 10:24 en 25

Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Vraag:

hoe doen we dit in deze coronatijd? Werkt de Nieuwsbrief zo? Zoeken we elkaar op per telefoon, of callvideo of ZOOM-meeting?

Is er regelmatig gebed voor elkaar en voor de leiding?

We horen graag een reactie van u.

---

*Voor de kinderen aangeleverd door Leny Gaemers*

Sjalom jeladiem, kinderen van Bracha,

Wij tellen de omer uit en dan is Sjavoet, Pinksterfeest, gekomen. Precies op de dag van dat Feest heeft God aan de leerlingen die geweldige Belofte van een andere Trooster, een Helper, als een groot cadeau gegeven. Ze hoefden de opdracht die Jesjoea heeft gegeven niet alleen te doen. Ook niet met het kleine beetje kracht dat wij als mensenkinderen hebben. Dat zouden ze ook niet kunnen. Dat wist God natuurlijk allang.

Op Sjavoet denken we er ook aan dat God de Torah aan Israël heeft gegeven, en door hen aan ons. Wat mooi is dat, want weet je, God heeft door de profeet Jeremia gezegd dat Hij de Torah in hun nieuwe hart en verstand zal gaan schrijven. Wat betekent dat nou, zul je misschien denken. Nou, jullie weten natuurlijk wel wat het is als je iets heel graag wilt. Je wilt bijvoorbeeld graag een mooi boek lezen, of een leuke film kijken, of iets knutselen of voetballen of een leuke vakantiereis maken... dat is nu wel een beetje anders dit jaar, maar je hebt vast mooie herinneringen aan leuke vakanties. Iets wat je graag doet, is niet zo moeilijk hè. Weet je, dat is nou wat God schrijven noemt... Huh?? Ja, je gaat ernaar verlangen om te doen wat Hij vraagt.

Toen ik zelf een kind was, begreep ik nog niet Wie de Roeach, de Heilige Geest, is. Er werd ook niet echt over gepraat in mijn familie. Ik was een tiener toen ik voor het eerst hoorde dat je er zelf voor moet kiezen om je deur open te doen voor Jezus. Dat heb ik toen gedaan en weet je toen ging de Bijbel voor mij leven. Ik merkte dat het echt waar is wat er staat. En ik merkte dat Jezus leeft en sjalom, vrede geeft. (Ik wist toen nog niet dat zijn Hebreeuwse Naam Jesjoea is.) Nou, dat is wat de Heilige Geest doet. En nog veel meer, te veel om hier te noemen. Want Hij gaat je helpen in je leven. En Hij weet precies hoeveel je al over God weet en ook hoe goed je Hem al kent of juist nog niet. Als een baby geboren is, gaat het groeien en allerlei dingen ontdekken en leren. En het gaat zijn vader en moeder leren kennen. Dat kost allemaal tijd, want je bent eerst nog maar klein, maar het groeit en groeit, zelfs als je volwassen bent. Zo is het ook als je opnieuw geboren wordt. Eerst ben je nog als een baby, maar door de hulp van de Heilige Geest ga je groeien als kind van God en Hem als Vader leren kennen. Toen ik al wat ouder was, dacht ik dat ik nog veel moest leren. Maar nu weet ik dat er in de school van het Leven geen laatste klas is. Jesjoea moedigt ons aan om te blijven zoeken, te blijven bidden en op de deur te kloppen. Je zult altijd vinden, antwoord krijgen en opengedaan worden.



Johannes 14 vers 27

---

Reactie naar aanleiding van deze nieuwsbrief

Als u reacties of vragen heeft over deze nieuwsbrief of de inhoud van de parashat, dan kunt u deze sturen naar [info@mg-bracha.nl](mailto:info@mg-bracha.nl)