



Parasha: Pesach Shabbat Chol ha-Moed

Exodus 33:12-34:26

Ezechiël 37:1-37:14

Mattheus 26:36-28:20; Marcus 14:43-16:8; Lucas 22:47-24:12; Johannes 18:1-20:18;

Galaten 2:15-3:14

Door Jos Bremer

Deze week is het Péssach, dit jaar midden in een tijd waarin ons door de overheid allerlei uitzonderlijke maatregelen zijn opgelegd om het Corona-virus te bestrijden. Opmerkelijk is dat er veel parallellen zijn: de Israëlieten kregen, net als wij nu, allerlei uitzonderlijke maatregelen opgelegd: slacht een lam, breng het bloed aan op de bovendorpel en deurposten en blijf binnen. *Niemand mag de deur van zijn huis uit gaan, tot de morgen*, staat er in Exodus 12:22. Ook dat horen we de afgelopen weken steeds weer: blijf thuis.

Bij het jaarlijkse gedenken van deze dag moet het huis grondig worden gereinigd van alles wat zuurdesem en gist bevat. Reiniging speelt deze weken ook een belangrijke rol in de wereld: handen wassen bijvoorbeeld. Niet zo maar, maar heel goed, minstens twintig seconden.

In het zuurdesem wordt de zonde van hoogmoed gezien. Het zuurdeeg of gist zorgt ervoor dat het brood rijst, het blaast het brood op. Dat staat voor de opgeblazenheid van mensen. Denk niet: dat is de ander, maar kijk naar je eigen leven. Hoe vaak denken wij niet dat we het toch aardig voor elkaar hebben? Geslaagd in het leven, in het werk, in de liefde ... of gewoon op de markt, een mooi koopje gedaan. Eens in de zoveel tijd moet dat worden opgeruimd, moeten we ons daarvan bewust worden zodat we ons weer in nederig besef tot God richten en erkennen dat we het van Hem mochten ontvangen.

Ook dat zien we om ons heen gebeuren: we dachten als maatschappij alles onder controle te hebben. Maar nu is er iets kleins, onzichtbaar voor het oog, een virus, en dat dwingt de hele wereld op z'n knieën. Ik denk dat er daarom ook veel paniek is, omdat blijkt dat we toch niet zo machtig zijn als we veronderstelden. Niet dat ik de illusie heb dat de hele wereld zich hierdoor nederig tot God zal gaan richten. Het zal hierna weer op dezelfde voet verder gaan en we zullen ons in het vervolg nog beter wapenen tegen virussen en de controle nog steviger herpakken. Maar toch ...

Voorlopig zitten we binnen. Op onszelf. Geen gemeente-samenkomsten meer. Ik dacht: dat gaat pas gebeuren als we als gelovigen worden vervolgd en onderdrukt, dat zal hier zo'n vaart niet lopen. En kijk nu: onverwacht en nog erger dan gedacht, we kunnen zelfs geen sedermaaltijd vieren met vrienden of in een huisgemeente. Dit jaar is de seder echt: ieder voor zich.

Maar, zo las ik bij het [NIK](#):

Ja, Pesach zitten we 'onder mekaar' aan de Seidertafel. We zijn intern bezig. We werken aan onszelf. Maar juist hierdoor hebben we ook invloed op de ons omringende maatschappij. De tijdelijke terugtrekking met Pesach is geen doel, maar een middel!

Laten we uitzien naar de morgen.

Door Sybe de Vos

Pesach 2020

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Pesach is voor ons geslacht: Messias. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. (1 Korintiërs 5:7-8)

Vlak voordat de tiende en laatste plaag over Egypte kwam, kreeg Israël uitgebreide instructies over hoe ze dit gebeuren zouden kunnen doorstaan: het in klein familieverband eten van een lam (pesach), met daarbij ongezuurde broden (matsa) en bittere kruiden (maror). Die drie elementen. In elke Joodse hagada komen ze tenminste ter sprake. ‘Rabban Gamliël zei: ieder moet uitvoerig deze drie onderwerpen met Pesach bespreken: het Pesachoffer, de Matsa en de Maror’. Het bloed van het lam aan de deurposten van de huizen zodat de verderfengel zou voorbijgaan, het ongezuurde brood als teken van de verlossing uit Egypte en de bittere kruiden vanwege de harde slavernij en al het lijden dat ermee gepaard ging. Het wordt traditioneel samen gegeten als de zogenaamde ‘Hillel-sandwich’.

Met het Pesachfeest worden alle tellers als het ware weer op ‘nul’ gezet. Een nieuw begin. Een nieuwe maand. Een nieuwe cyclus. Een nieuwe kans. Het kostte een volkomen gaaf, eenjarig mannelijk lam (of bok) het leven. Vier dagen lang was het in de huizen om het te inspecteren. Al het zuurdeeg (ze kenden nog geen gist) werd de huizen uit gedaan. Ongezuurd brood werd gebakken. Meel en water, meer niet. Met een puntig voorwerp wordt het deeg bewerkt, zodat het niet gaat bobbelen in de oven. Gestriemd en doorboord. En dan de bittere kruiden. Wie in verse mierikswortel uit de tuin heeft gebeten (niet die potjes uit de supermarkt) weet wat bitter is. Het is bekend dat deze kruiden een algemeen zuiverende werking op het lichaam hebben. Pesach is dus eigenlijk een ‘reset’.

Het lijkt erop dat de schepping (die volgens Romeinen 8 zucht en in barensoed is) ook een ‘reset’ meemaakt. Steenbokken lopen op de boulevard in Tel Aviv. In de buitenwijken van Londen worden herten gesignaleerd. De vogels fluiten weer in Wuhan. Wat wereldleiders niet voor elkaar krijgen, krijgt een minuscuul klein ongewenst levensvormpje wel voor elkaar. C.S. Lewis zei ooit: ‘plagen zijn een ernstige vorm van genade’. Het doel is *tesjoeva* (omkeer). Dat geldt zowel voor Israël als voor de volken. Wij mogen dit jaar tijdens een heel bijzondere Pesachweek toch feestvieren, niet met oud brood, maar met het nieuwe, ongedesemde brood van oprechtheid en waarheid. Gezegend Pesach!





Exodus 12:1-28

Het Joodse Volk in ballingschap in Egypte. De laatste avond en nacht in het land Egypte, voordat de Farao Mozes en Aäron in de nacht riep en tegen hun zei: “Maakt u gereed, gaat weg uit het midden van mijn volk, zowel gij als de Israëlieten; gaat dient de Here, zoals gij gezegd hebt; maar gaat!

Vooraf krijgen Mozes en Aäron een opdracht van de Here. Op de 10^e van de maand Nisan zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiegewijs, een stuk kleinvee per gezin. Ze moeten het bewaren tot de 14^e van de maand Nisan, dan zal de gehele vergadering van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zullen ze het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet.

De deurposten en de bovendorpel symboliseren de letter ה (Hee) in het Hebreeuws, de Godsletter. De Heere laat Zijn Naam op de deurposten van hun huizen schrijven. De Heere ziet het offer en gaat voorbij aan de deuren waar het bloed van het offer op de deurposten en de bovendorpel is gestreken.

De deurposten en de bovendorpel kunnen ook de letter Cheth ה (getalswaarde 8) voorstellen, de gecompleteerde, de tot volheid gebrachte ה (hee = 5). De Cheth wijst naar een nieuw Begin, type van de nieuwe schepping waarin het oude is voorbij gegaan.

De Israëlieten moesten achter de gesloten deur waarop bij de deurposten en de bovendorpel het bloed was gestreken blijven wachten, terwijl zij het vlees aten op het vuur gebraden samen met de ongezuurde broden en de bittere kruiden. Het gedeelte wordt 2x herhaald in Exodus 12, in de verzen 1-11 en de verzen 18-20. En dan in vers 23 de belofte van de Heere: “En de Here zal Egypte doortrekken om het te slaan, wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet (Zijn Naam), dan zal de Here die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.

Laten we Seder en Pesach vieren met de wetenschap dat het Bloed van Yeshua onze deurposten en bovendorpel heeft bestreken (De Naam van Yahweh). Hebr. 11:27-28

Van het album van Christian Verwoerd “Tussen Egypte naar Kanaän” het lied “[Dit is niet ons thuis](#)”.

Gebedspunten

- Bid voor onze overheid in deze moeilijke tijd, dat ze de Stem van de Heere mogen verstaan.
 - Bid voor onze hulpverleners, dat ze de kracht van de Allerhoogste mogen ervaren in hun leven.
 - Dank voor het feit dat het beter mag gaan met Ben Ketelaar.
 - Dank voor dat we mogen weten in welke tijd we leven en we onze verwachting uitspreken naar de komst van de Messias van Israël.
 - Bid voor het Joodse Volk dat de Heere hun gaat gebruiken als een licht in de wereld en dat de Heerlijkheid van de Heere zichtbaar wordt in Israël.
-

Bijbeltekst

1 Corinthiërs 5:6-8: ⁶ Uw roem is niet goed. (Gal. 5:9) Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? ⁷ Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons (Jes. 53:7; Joh. 1:29; 1 Kor. 15:3) Paaslam (Letterlijk: Pascha) is voor ons geslacht: Christus. ⁸ Laten wij dus (Ex. 12:3,15) feestvieren, niet met (Deut. 16:3) oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Sjalom jeladiem, kinderen van Jesjoea,

De sederviering is straks alweer achter de rug en dan eten we 7 dagen lang matzen, ongezuurd brood. Dat doet ons denken aan het volk Israël dat bevrijd werd uit de slavernij. De Israëlieten hadden geen tijd om het deeg te laten rijzen en ongezuurd brood kun je ook langer goed houden onderweg. Als je gewoon brood eet is dat gerezen door chametz, dat noemen we ook wel zuurdeeg of gist. Chametz, wordt wel vergeleken met hoogmoed. Dat betekent dat je denkt dat je beter bent dan andere kinderen of mensen. En dat je denkt dat je God niet nodig hebt. In de Bijbel staat ook dat dit zuurdeeg slechtheid en boosheid kan betekenen. God wil graag dat wij zijn zoals het ongezuurde brood. Dat betekent dat daar geen hoogmoed, slechtheid en boosheid in zit. Maar dat kunnen we niet zonder Zijn hulp. Daarom moest Jesjoea voor ons lijden en sterven. Daar denken we ook aan bij het eten van matzen.

In Lev. 23:9-16 zegt God dat de Israëlieten 50 dagen moeten tellen tot aan het Wekenfeest, wat wij ook wel Sjavoet of Pinksteren noemen. Dat tellen noemen we de omertelling en daar beginnen we mee op de dag na de sjabbat waarop de eerstelinggarve bewogen werd in de tempel. Precies op die dag van de eerstelinggarve stond Jesjoea als de eersteling op uit de dood - 1 Cor 15:23. Dat is natuurlijk niet toevallig. Op die bijzondere morgen op de eerste dag van de week gingen twee vrouwen naar het graf. Maar Jesjoea was niet meer in het graf. Een engel vertelde hen dat Hij was opgewekt uit de dood. Ze konden het eerst haast niet geloven, want opstaan uit de dood is zo'n groot wonder. Toch had Jesjoea al gezegd dat het zou gebeuren. Wat waren ze blij toen Jesjoea naar hen toekwam en tegen hen zei dat ze het aan de leerlingen moesten gaan vertellen. Reken maar dat ze dat snel gingen doen.

Sjabbat-onderwijzing door Jochanan ben Bracha

Jochanan heeft zijn onderwijzing die hij op 11 april zou geven, op papier gezet. U vindt hem in de [lijst met Droomsjes](#) op onze website, of klik [hier](#).

Tenten van Sem

Jochanan ben Bracha schrijft al geruime tijden aan de studie: "Tenten van Sem". Deze week zijn er weer twee publicaties toegevoegd. Deze studies zijn de vinden op [onze website](#).

Haggada voor Pesach

Op onze website vindt u ook een [Haggada voor Pesach](#).

Shabbat Samenkomst volgen

De Gemeente Shamar zendt elke week een live stream uit van haar Shabbat dienst. U kunt deze volgen door te gaan naar: <https://gemeenteshamar.nl/live-streaming>

Financiën: We zijn dankbaar voor onze trouwe gevers die maandelijks hun bijdrage per bank overmaken. We missen echter onze samenkomsten en de opbrengsten van de collectes, waardoor we maandelijks ongeveer € 800,00 moeten missen. Onze vaste uitgaven gaan echter wel door. We zouden u willen vragen om te overwegen om uw bijdrage in deze periode per bank over te maken. Klik op de link: <http://www.mg-bracha.nl/over-ons/juridisch-en-financieel>



Reactie naar aanleiding van deze nieuwsbrief

Als u reacties of vragen heeft over deze nieuwsbrief of de inhoud van de parasha, dan kunt u deze sturen naar info@mg-bracha.nl