



Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Nieuwsbrief week 26 Adar – 3 Nisan 5780 (22 – 28 maart 2020)

Parashat: Vayikra (en Hij riep)

Leviticus 1:1 - 5:26

Jesaja 43:21 - 44:23

Marcus 7:1-30; Rom. 8:1-13, Hebr. 10:1-14, 13:10-16; Heb. 10:1-18

Door Bert Huizing

Deze week behandelen we de parashat Vayikra (en Hij riep)

Vayikra staat centraal in de vijf boeken van Mozes. De wetten van Hashem worden centraal gesteld. Evenals in ons leven de wetten van Hashem centraal moeten staan. We leven in een tijd waar we te maken hebben met wetteloosheid. Hashem gaf door Mozes aan Zijn Volk de wet om hen rein en gezond te houden.

“vayikar” (“ויקר” zonder “א”) betekent “roepen.”. “Vayikra” (“ויקרא” met daarin “א”) betekent “roepen met liefde.”

Hashem roept Mozes met liefde, dezelfde liefde waarmee Yeshua ons roept om bij Hem te komen. Hashem heeft liefde voor Zijn Schepping en dat uit Hij door Zijn Liefde voor Zijn eerstgeborene Israël. Hoever zijn we als Zijn Schepping, maar ook als Gelovigen in Yeshua afgedwaald van deze waarheid. Velen zien de wetten die door Hashem worden ingesteld als een last en vinden ze niet meer van deze tijd. O, ja we geloven nog steeds in de Liefde die Hashem voor ons heeft, maar we vergeten dat Hij deze Liefde uitte door zijn wetten te geven aan het volk Israël en daarmee ook indirect aan ons, de volgelingen van Yeshua. De meeste gelovigen vinden het boek Leviticus maar een saai boek en begrijpen niet wat we door deze woorden krijgen aangeboden van Hashem als geschenk. Het is volgens hen niet meer van deze tijd om de wetten die Hashem door Mozes laat opschrijven in Leviticus te hanteren. We verlaten al deze dingen en veranderen de ingestelde tijden, de feestdagen van Hashem, naar ons eigen inzicht. En langzamerhand zijn we afgedreven van de Waarheid die Hashem ons geeft en doen we naar eigen inzicht alles.

Een vriendin uit Israël zei: “Als de hele schepping (wereld/mensheid) zich zou houden aan de wetten van Hashem en alleen zou eten wat Hashem rein heeft verklaard, dan zouden we niet in deze situatie van het coronavirus zitten. Veel van onze ziekten komen voort uit de slechte leefgewoonten die wij hebben, terwijl Hashem ons aanbiedt om gezond te leven en daarmee ook een rein leven te hebben. Al de woorden die in Vayikra (Leviticus) zijn opgeschreven, die zijn ervoor om ons dichterbij Hashem te brengen, Vayikra is het verstaan van de Naam van Hashem, door Vayikra openbaart Hashem zich aan ons en kunnen we het beeld worden naar Zijn Beeld. Vayikra geeft het volk Israël de mogelijkheid om bevrijd te worden van zijn zonden, maar ook om dankoffers te brengen aan Hashem. Het beschrijft hoe de Hoge Priester kan functioneren en de rol van de Levieten. Laat onze Hoge Priester Yeshua ons onderwijzen in de wetten van Zijn Vader, zodat we begrijpen welk een LIEFDE de VADER van Yeshua voor ons heeft, ook in deze tijd van afzondering. Laten we deze tijd gebruiken om de Stem van Hashem te verstaan door zijn WOORD heen. We gaan op naar de Feesten van Hashem, Pesach, Sjavoe’ot en Sukkoth. Het eerste feest is Pesach. Het Lam dat wordt geslacht en het bloed waarmee we onze deurposten bestrijken, opdat de Engel des Doods onze huizen voorbij gaat. Amen.

Door Jochanan ben Bracha

In de Parasja Wajakhel, maakt Mozes de voorschriften van de sabbat eerst bekend, voordat ze aan de bouw van de Tabernakel kunnen beginnen. De sabbat is nog belangrijker dan de Tabernakel. Vreemd is dat Mozes geen enkel van de verboden specificeert, behalve een, namelijk het maken van vuur. "U zult op de sabbat geen vuur ontsteken in uw woonplaatsen"(Ex.35:3). Waarom juist dit en geen ander? Het was juist het vuur dat de Joden hadden gebruikt om het Gouden Kalf te maken. Door dit vuur, maakten zij iets wat tot in de Eeuwigheid verbonden zou blijven met afgodendienst. Zolang het Joodse volk openstaat voor afgoderij, heeft het geen enkele zin je krachten te besteden aan het vervaardigen van een 'woning voor G'd'. Die zou door het vuur van de afgodendienst weer worden verwoest. Juist vuur wordt met afgodendienst geassocieerd, omdat dit het maken van afgodsbeelden mogelijk maakt. Niet in de laatste plaats het 'beeld' dat de mens van zichzelf maakt. Alleen door vuur en dus energie, kan de mens de wereld bedwingen en daar ligt het gevaar van een nieuw soort afgodendienst. Hij kan zichzelf verheffen tot god. Daarom is het verbod van maken van vuur op sabbat een grens, waardoor geen nieuw gouden kalf kan worden gesmeed.

Door Bram vd Berg

Het fundament onder de panelen

In de parasja Pekudel staat een gedeelte over het gebruikte materiaal voor de tabernakel, met name van goud, zilver en koper. (Ex. 38:21-31) Het lijkt wel een bladzijde uit het financiële verslag van een projectmanager. Tot op de sjekel nauwkeurig wordt alles opgesomd. Integriteit van leidinggevenden en verantwoording afleggen over het gebruik van gemeenschappelijke middelen en is hiermee een Bijbels gegeven.

Het bedrag van het zilver is het interessantst, omdat het de som was van de verplichte bijdrage van elke getelde, ter verzoening voor hun leven (Ex.30:16 en 16). Blijkbaar is er daarnaast geen zilver vrijwillig ingeleverd. Ook opvallend is, dat al dit zilver voornamelijk gebruikt is voor de voetstukken van de planken (96) en pilaren (4), dus voor het fundament van het heiligdom. Zilver is in de bijbel vaak het teken van verlossing. Inderdaad, als Gemeente van Messias Jeshua staan we op de losprijs van alle getelden, alle kinderen Gods. En die hebben ze zelf betaald? Ja en nee. Iets om over na te denken. Ze gaven allen een beka, een halve sikkil, allen dezelfde prijs. Wie behouden wil worden, zal zijn leven aan Jeshua moeten geven en dan worden we een met Hem. Dan leef 'ik' niet meer, maar Christus leeft in mij.

Van een Rabbijn (aangeleverd door Jos Bremer)

Wees niet bang

Deze week hoorde ik rabbijn Yitzchak Breitowitz in een video iets bijzonders zeggen over Spreuken 18:14: *Iemands roeach zal zijn ziekte steunen*. Ja, dit is een vreemde vertaling, omdat die nogal letterlijk vanuit het Hebreeuws is vertaald. Wat staat hier nu eigenlijk? Rasji zegt van dit vers: Het gaat hier ten eerste over de geest of ziel van een machtig mens die zich niet bang laat maken, maar met vreugde en liefde aanvaardt wat er op hem af komt. Dat is natuurlijk best lastig in tijden als deze, maar dat is wel de oproep, ook van rabbi Breitowitz: wees niet bang! Accepteer de situatie waarin je nu zit met vreugde.

En wat zegt dit vers dan over zo iemand? Rasji verklaart: Hij (of zij) zal zijn kracht niet verliezen. Dat betekent niet per se dat hij niet ziek zal worden, maar mocht hij ziek worden, dan zal die ziekte hem er niet onder krijgen. Tenminste geestelijk niet. Opvallend is dat het Hebreeuwse woord voor zijn ziekte in de Aramese vertaling uitgesproken wordt als coroni. Een tekst voor deze tijd?

Naast alle oproepen vanuit de overheid – waarvan rabbi Breitowitz terecht zegt: Wees verstandig en houd je daaraan – is dit ook een mooie oproep vanuit de Schrift: Wees niet bang! Wees sterk, dan zal deze ziekte, of je die nu aan den lijve ondervindt – en ik hoop en bid dat je dat bespaard zal blijven – of dat je die alleen via het nieuws meekrijgt, je er niet onder krijgt.

1 Nisan - 'Rosh-Chodesh'

Deze nieuwsbrief is verzonden op 1 Nisan. Best bijzonder. Volgens Ex. 12:2 zal deze maand Nisan 'het hoofd der maanden' zijn. Feitelijk zou er dus nieuwjaarsdag gevierd moeten worden. In de gemeente Bracha is voor zover mij bekend het niet gebruikelijk om aandacht te geven aan "Nieuwe maan", aan 'Rosh-Chodesh'. Toch is het vieren van de nieuwe maan wel een Bijbels gegeven, het wordt ergens een instelling in Israël genoemd. Nee, dat staat niet in het hoofdstuk over de 'hoogtijden des Heren', Lev. 23, maar er zijn wel andere teksten die dit laten zien:

- Elke maand op Rosh-Chodesh en elke week op Shabbat, ieder die leeft zal komen en aanbidden in mijn aanwezigheid," zegt ADONAI. (Jes. 66:23)
- Dit is wat ADONAI ELOHIM zegt: 'De Oostpoort van de Binnenhof moet gesloten zijn op de zes werkdagen, maar op Shabbat moet ze geopend worden, en op Rosh-Chodesh moet ze geopend worden.' (Ezech.46:1)
- Het volk van het land moet zich ook in aanbidding voor ADONAI ter aarde werpen aan de ingang van die poort op Shabbat en op Rosh-Chodesh. (Ezech.46:3)
- Laat niemand U oordelen in verband met eten en drinken, of in verband met een Joods feest of Rosh-Chodesh of Shabbat.
- Blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan op onze feestdag. (Psalm 81:4)

Of en hoe je er aandacht zou kunnen besteden, staat ieder vrij. Wij doen dat hier thuis wel. We houden een soort huisdienst met een feestelijk karakter. We doen zeven kaarsjes aan en we blikken terug op de afgelopen maand en vooruit op de komende maand, en brengen die dingen bij de Here. Wat dat voor deze maand is in deze coronacrisis, is voor ieder duidelijk: bidden voor overheden, zorgpersoneel, gezinnen met kinderen thuis, mensen die ineens zonder inkomsten zitten. Verder de persoonlijke en familie aangelegenheden Maar daarnaast leven we ook toe naar Pesach, de omertelling en het feest van de ongezuurde broden met daarin Habikurim. Daarover wellicht in de volgende nieuwsbrief.

Bram en Maaïke vd Berg

Bijbeltekst

Jesaja 26:20-21

Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u.

Verberg u (2 Cor. 4:17) voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.

Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden.

De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen.

Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.*

* Een oproep tot inkeer, terugkeer, bekering én als teken der tijden, de geboorteweëën van het Messiaanse tijdperk, van Gods Koninkrijk.

Reactie naar aanleiding van deze nieuwsbrief

Als u reacties of vragen heeft over deze nieuwsbrief of de inhoud van de parashat, dan kunt u deze sturen naar info@mg-bracha.nl