



Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Bracha Bericht

nummer 30 ~ Tevet 5782 ~ 14 december 2021

Reageren of kopij inleveren? Mail naar info@mg-bracha.nl

Dit Bracha Bericht bevat:

- Programma voor de komende maand
- Kennismaking met Bert en Joke Heijstek
- Samenvattingen van de onderwijzingen

Programma voor de komende maand

Voor een actueel overzicht, zie de website: <http://mg-bracha.nl/samenkomsten>

Datum	Parasja	Spreker	Leiding van dienst	Zangleiding
18 december 2021	Wajechi	Ben van Wijhe	Jos Bremer	Denise, Irma
25 december 2021	Sjemot	Geen dienst in verband met kerstfeest Berea		
8 januari 2022	Bo	Klaas Goverts	Bart Swart	Pieter en Leny
dinsdag 11 januari 2022	Studieavond Bruiloft in de Bijbel als patroon voor de Opname (deel 1 van 2), door Debby van Galen			
15 januari 2022	Besjalach	René Bakker	Steven	Trianka
22 januari 2022	Jitro	Henk Rijstenberg	n.n.b.	Pieter en Leny

Kennismaking met Bert en Joke Heijstek

Wij Bert en Joke Heijstek, dit jaar 39 jaar getrouwd, 4 zonen, 3 schoondochters, 5 kleinzonen en 2 bonus kleindochters. Bert is werkzaam als Senior Veiligheidskundige/Arbeidshygiënist en Joke is Verpleegkundige / doktersassistente.

We komen uit het westen van land. Voordat we naar Apeldoorn verhuisden woonde we in Gouda.

In 1997 hebben wij ons hart aan Yeshua gegeven en ons gelijk laten dopen.

Vanaf 1998 was Bert al geïnteresseerd in Messiaanse studies. Mede gelovigen waar wij toen mee optrokken raden dit ten eerste af omdat je dan wettisch zou worden. Toch bleven deze studie's Bert boeien en kon hij dit niet loslaten [gelukkig].



Vanaf het begin van ons geloof in G`d en Yeshua [onze doop] was de liefde voor Israel sterk aanwezig. En werd bevestigd nadat wij door vrienden voor de eerste keer werden meegenomen naar het land Israel.

Toen wij aankwamen op het oude Ben Goerion, [er waren toen nog geen moderne Gates] en wij de trap afliepen en letterlijk op Israëlische bodem stonden voelde dit als een thuis komen. Een hele bijzondere ervaring wat ook door onze jongens zo werd ervaren.

Een van de hoogte punten van deze reis was een bezoek aan Timnapark in de Negev woestijn. Daar stond een replica van de Tabernakel. De rondleiding in de Tabernakel werd gegeven door een Messiaanse Jodin die ons zo meenam in haar uitleg dat wij ons waande op Heilige Grond te lopen. De jongens waren hier zo van onder de indruk, we hebben ze nog nooit zo aandachtig en rustig gezien als toen.

In 2004 werkte Joke als Verpleegkundige op de Neurologie van het Groene Hart ziekenhuis samen met Jacov Maasland [Hij heeft later enkele keren de onderwijzing in Bracha gehouden].

Als Joke nachtdiensten met hem werkte gebruikte Jacov veel Hebreeuwse woorden wat Joke`s nieuwsgierigheid wekte. Al gauw kwamen zij erachter dat zij een gezamenlijke liefde voor Israel hadden.

Jacov bleek 8 jaar in Israël gewoond en gewerkt [Verpleegkundige in het Hadassah ziekenhuis] te hebben. In deze nachtdiensten, omdat er dan iets meer tijd was daarvoor, vertelde hij daarover, hij had aan de oelpan Hebreeuws geleerd en had bij Rabbi Schindler aan de Jeshiva gestudeerd. Hij wilde graag deze kennis met ons delen.

Dat was het moment dat Bert met Jacov Hebreeuws begon te leren. Niet alleen de taal maar ook de uitleg en de verdieping vanuit het Woord. Zo zijn we begonnen de erev sjabbat te houden. Eerst 1x in de 3 weken en al gauw werd dit iedere Sjabbat.

Door de diverse Hebreeuwse studies werden de preken in de evangelische diensten voor ons niet meer zo boeiend. De vervangingsleer en inlegkunde waren meer regelmaat dan uitzondering.

In die periode kwamen we ook af en toe in Binee Awraham. Daar werden we meegenomen in een andere uitlegging van G`ds Woord.

In 2012 zijn we naar Apeldoorn verhuisd. Hier hebben we nog een poging gedaan om ons thuis te voelen in een zondagse gemeente. Dat is niet gelukt en zijn toen frequenter Binee Awraham gaan bezoeken.

Zo kwamen we in een huiskring van Binee in Apeldoorn bij Pieter & Ingrid terecht. Samen met o.a. Pieter & Leny Gaemers en Ellen Zevenhuizen. Vanuit deze kring is op het 2e Israel weekend van ICEJ door ons het initiatief genomen om een Messiaanse Gemeente in Apeldoorn te starten. In eerste instantie met een groep van ± 20 personen en hun kinderen.

Toen dit bekend werd melden zich al gauw veel mensen aan en voordat we goed en wel begonnen waren hadden ± 50 personen zich aangemeld. Er bleek veel belangstelling te zijn. Daar was onze huiskamer te klein voor. De vrienden die ons de eerste keer hadden meegenomen naar Israël stelde toen voor dat we gebruik mochten maken van zijn bedrijfskantine.

We hebben toen snel moeten schakelen, mensen benaderen, uitnodigen, inkopen doen voor de lunch [Broodjes enzo] Wie doet wat, ect.

De eerste sjabbat bijeenkomst in 2014 werd gehouden in deze bedrijfskantine, de liedjes werden begeleid via Youtube door Pieter & Leny. Het ging houtje – touwtje maar was zo bijzonder. De

kinderen lagen tijdens de dienst voor de eerste rij op de grond te tekenen en te kleuren. Heel gemoedelijk.

Joke verzorgde de koffie en lunch. De opkomst was de eerste keer 67 bezoekers. We hielden de samenkomsten om de 14 dagen. Bij de tweede samenkomst was het bezoekers aantal boven de 80 en de derde keer meer dan 100 bezoekers. Inmiddels melden zich bij Joke meer mensen die salade, soep e.d. wilde meenemen.

De tussenramen van het kantoorgedeelte en de kantine werden opengezet zodat iedere bezoeker de samenkomst kon meemaken. Het werd al gauw te vol.

Ook melden zich bezoekers die een muziekinstrument bespeelde en mee wilde helpen met de muziek. Zo werd er vorm gegeven aan de samenkomsten. Deze was niet in beton gegoten en kon indien nodig zo aangepast kunnen worden.

Het is tenslotte G`ds gemeente en niet die van ons. Het is Zijn zegen die op het huis Bracha rust. En niet onze “goede werken”. Het verlangen was om een gemeente G`d in te mogen richten los van de christelijke traditie. Terug naar de Sjabbat, hebrew roots, terug naar de Tenach en het Brit Chadasha. Terug naar het Vader hart van G`d door Zijn Zoon Yeshua en Israel. De bezoekers meenemen in de Parasjots en een verdieping in onze relatie naar Hashem .

Het opstarten en leiden van Bracha heeft met vallen en op staan vorm gekregen. Wat belangrijk is en blijft is dat we beseffen dat we geënt zijn op de ware olijf.

Bij het opstellen van de statuten hebben we de voor ons belangrijke kernwaarde vastgesteld. Zoals geen vaste voorganger, geen lidmaatschap maar geënt op Israel. De verbondenheid met Israël. In afhankelijkheid van Yeshua.

In 2017 zijn we uit het leiderschap getreden en heeft Bert tot 2019 nog wel leiding van dienst gedraaid en helpt mee in het keukenteam. Joke heeft tot vorig jaar als algemeen invaller meegedraaid in het keuken- en welkomsteam, maar door lichamelijke beperking is dit even niet mogelijk.

We vinden het bijzonder hierdoor zoveel nieuwe mensen te hebben mogen leren kennen. Tijdens het schrijven van dit stukje zijn we ons bewust dat deze gemeente door vele mensen gestalte heeft gekregen en dat Hij door veel mensen Zijn gemeente vorm geeft.

Om met een rabbijnse uitspraak te eindigen – Het een is niet verkeerd en het ander is ook mogelijk.

Shalom rav, Bert en Joke

Samenvattingen van de onderwijzingen

(wie nieuwsgierig is geworden naar de totale boodschap of die nog een keer wil horen kan haar vinden op ons [YouTube-kanaal](#))

6 november 2021 Parasja Toledot, Genesis 27, Jos Bremer

Vandaag is het een lastig verhaal. Izak gaat de zegen doorgeven, maar er zijn list en bedrog voor nodig. Als we Genesis 27 lezen vallen er een aantal onlogische dingen op, b.v.: Waarom wordt de zegen na de maaltijd gegeven? Dat is uniek in de hele Tenach. Waarom moet Ezau jagen en niet een dier uit de kudde klaarmaken? Waarom zou Ezau alles zelf doen, en niet een knecht? Rebekka zegt iets anders dan Izak. Zij voegt toe: “Voor het Aangezicht van de Eeuwige”. Jakob maakt

alleen bezwaar tegen de praktische kant van het bedrog: de vloek die Izak zou uitspreken bij ontdekking; niet tegen de morele kant: het bedriegen. Het bedrog duurt een paar uur. Ezau gaat jagen en Rebekka het eten klaarmaken. Waarom is men niet bezorgd, dat het bedrog uitkomt? Het valt op, dat Izak die blind is, Jakob herkent aan zijn stem en taalgebruik. Hij gebruikt ook al zijn andere zintuigen en raakt door deze overtuigd. Dan zegent hij Jakob met vier woorden: rijkdom, macht, aanzien en succes. Hij zegt echter niets over het land, het eerstgeboorterecht. Is daarvoor al die misleiding opgezet...? In Genesis 28:3,4 geeft hij wel die zegen. In vers 30 is Ezau terug. Het valt op, dat hij een heel ander taalgebruik heeft dan Jakob. Als Ezau hoort, dat Jakob al gezegend is, smeekt hij om ook een zegen. Beiden zien de gegeven zegen als een geldige, gedane zaak. Hoe kan dat? De uitleg blijft een interpretatie. Er zit een laag onder het verhaal. Ezau is behaard, hij leeft aan de buitenkant, Jakob is glad en leeft aan de binnenkant. De overlevering zegt, dat Jakob het lichamelijke én het geestelijke verkondigt. Al Izaks zintuigen, alles van de buitenkant is misleidend; het horen van de binnenkant, bleek juist. Het lichaam is voor de gemakkelijke kant. Zó is Ezau: Hij nam 2 Hettitische vrouwen, terwijl Jakob moeite moest doen om een vrouw bij Laban te zoeken. Als Ezau door krijgt, dat zijn ouders er moeite mee hebben, neemt hij er één bij. Als hij hongerig van de jacht terugkomt, verkoopt hij zijn eerstgeboorterecht voor soep. Hij is er niet geïnteresseerd in, en waarom zou hij zich druk maken voor wat daarna komt. Er springt één geestelijk aspect uit bij Ezau: het enorme respect voor zijn vader, waarom hij Jakob pas wil doden na diens dood. Izak had Ezau lief, omdat hij graag wildbraad at, Ezau eert zijn vader door hem te voeden, voor hem te zorgen. De maaltijd vóór de zegen moet er zijn, omdat dat hem alleen kan verbinden met zijn vader. Want voor het doorgeven van zegen is een geestelijke connectie nodig. Jakob leeft aan de binnenkant, en hoeft er niets voor te doen. Hij heeft een geestelijke connectie met zijn vader. In Genesis 25 zegt God, als Rebekka hem raadpleegt over het gerommel in haar buik, dat de meerdere (in dagen) de mindere zal dienen. Rebekka wist dus, dat Ezau Jakob zou dienen. En na ongeveer 60 jaar begreep ze, dat het Jakob moest zijn en dat ze moest ingrijpen. Waarom had ze anders die profetie gekregen? Jakob heeft dit gehoord en had daarom geen bezwaar tegen de misleiding. Rebekka herhaalde Izaks woorden, maar voegde toe: “Voor het aangezicht van de Eeuwige”(profetisch...). Alle vier wisten, dat er bij profetie, het spreken van Gods woorden, geen weg terug is. Het probleem was dus alleen, dat het tevoren fout kon gaan. Daarbij moet degene die de profetie, d.w.z. Gods woorden, uitspreekt, instemmen met de profetie. Een zegen moet hartgrondig gegeven worden. Izak kon alleen Ezau hartgrondig zegenen. En daarom moest hij denken, dat Jakob Ezau was. Alleen zo kon hij Jakob zegenen, want de hele zegen van rijkdom, macht, aanzien en succes en het eerstgeboorterecht waren voor Jakob en niet voor de gemakzuchtige Ezau. Hij was ongeschikt zijn voor die verantwoordelijkheid. Het verhaal van Jakob en Ezau toont de zielse en lichamelijke kant van de mens. Het gaat over jou en mij. Jij bent – als in het in het begin vertelde verhaal over de vermomde koningszoon die als burger leefde – de koningszoon. Je hoort hier niet thuis en je gaat terug naar het Vaderhuis (Psalm 121: uitgaan én ingaan, weer terug naar God). Het is op aarde bedrieglijk. We spelen allerlei rollen. We mogen het leven vol overgave leven met als belangrijkste leefregel: “Heb je naaste lief”. Je bent de levensadem van God in een omhulling. Zo kun je je vijand liefhebben. Dat is ook een rol die gespeeld wordt. Wees een zegen.

13 november 2021, Parasja Wajetsee, Genesis 30:1 t/m 43, 1 Koningen 3:3 t/m 15, Sybe de Vos

“The winner takes it all” . Wie is hier de winnaar en wie de verliezer? Jakob krijgt niet één, maar vier vrouwen en wordt schatrijk. Is Jakob de winnaar of Rachel? Haar naam betekent ooi. (Vee levert veel geld op, en daar was Laban sterk op gericht). Laban is geen hoofdpersoon. Hij zet alles naar zijn hand. Is Lea (naam betekent koe) de winnaar of verliezer? Ze is de tweede in Jakobs leven, maar ze heeft de meeste kinderen. In de vorige parasja krijgt Rebekka een tweeling en zegt

God, dat de overvloedige dienstbaar zal zijn aan de geringere. Wie is de overvloedige, en wie de geringere? Jakob wil de eerste zijn. Dat blijkt bij zijn geboorte en later bij de soep. Hij steelt de zegen weg in een vermomming. Het gaat om waar je voor staat. God zoekt een man om de lijn van Abraham voort te zetten. Niet alleen materieel, maar in wandel, geloof en gerechtigheid. Jakob is in Haran aangekomen, heeft Rachel bij de put ontmoet en het is liefde op het eerste gezicht. Dan komt hij bij Laban en ontmoet Lea. Lea, de grote, heeft alleen zachte, mooie ogen, Rachel, de kleine, is helemaal mooi. Ook wordt gezegd, dat de ogen veel gehuild hebben. Rabbi Sacks vraagt zich af of het om de afwijzing was. De Misjna zegt, dat Lea bestemd was voor Ezau en Rachel voor Jakob. Laban bakt Jakob een poets door Lea uit te huwelijken. De ironie is, dat Jakob de maat waarmee hij gemeten heeft door zich voorgedaan te hebben als eerstgeborene nu met Labans actie terugkrijgt in de eerstgeborene Rebekka. Na een week trouwt hij ook met Rachel en moet nog zeven jaar voor haar werken. God opent dan de moederschoot van Lea en ze krijgt vier zonen. Hun namen zijn een schreeuw: Zie mij, hoor mij toch, hecht je aan mij, en tenslotte: Ik loof God. Rachel is gefrustreerd en eist kinderen van Jakob. Die reageert boos. Izak bidt in hetzelfde geval voor Rebekka, Jakob reageert ongevoelig. 1 Petrus 3:7 adviseert mannen voorzichtig om te gaan met hun vrouwen. In het algemeen reageren vrouwen vaker vanuit hun gevoel/hart. De baby-oorlog tussen de zussen is een spiegel van de strijd tussen Jakob en Ezau. Dan geeft Rachel haar slavin Bilha aan Jakob. Die krijgt al snel twee kinderen: Dan (recht), Naftali (strijd gewonnen). Lea geeft vervolgens Zilpa aan Jakob. Zij krijgt Gad (geluk) en Aser (gelukzalig). Vervolgens vindt Ruben liefdesappels en Rachel wil en krijgt die op voorwaarde, dat Lea met Jakob mag zijn. God verhoort Lea's gebed en zij krijgt twee zonen, Issaschar (loon) en Zebulon (mijn man zal bij mij wonen), en een dochter, Dina (recht). God gedacht aan Rachel. Er is een keerpunt: Jozef wordt geboren (Hij voege toe), en Jakob realiseert zich, dat hij vele jaren gewerkt heeft, maar niets heeft. Veertien jaren werken is veel meer waard dan de bruidsprijs en daarboven werkte hij nóg zes jaar. Denk aan het bordje soep van Ezau. Dat betekent overigens niet, dat God niet mét hem is. De zegen loopt er doorheen. Jakob worstelt met Laban die hem niet wil laten gaan en hem vraagt wat hij moet geven. Jakob vraagt de gespikkelde en gevlekte dieren. Hoe zit het met de takken? Een stuk verder lezen we, dat God op Jakobs verwachting in gebed hem een droom gaf hoe te handelen om zijn kudde te vermeerderen. God geeft hem het loon en de zegen van Abraham en zegt tegen hem op te staan en weg te trekken, omdat Hij heeft gezien wat Laban hem aangedaan heeft. Dezelfde bewoordingen lezen we bij Mozes. Ook Salomo kreeg een droom, toen hij op de offerhoogte van Gibeon offerde. Maar dat moest toch in Jeruzalem? Het is als met de liefdesappelen van Lea, en de takken van Jakob: het verlangen van Salomo was gericht op God. God vraagt hem wat hij wil en hij vraagt om wijsheid. Hij ontvangt wijsheid, maar ook rijkdom en eer. Jakob moet volhouden, zoals ook de landarbeider geduld moet hebben tot de oogst komt. Bij Jakob moest dat zeven plus zeven plus zes jaar doorgaan. Vasthouden is een mooi voorbeeld van het leven van Jakob Hij was een vasthouder, én hij kreeg een koekje van eigen deeg. Wie was uiteindelijk winnaar? Vul het zelf in. We hebben allemaal een strijd te voeren. Misschien vraag je je af of je aan je doel beantwoordt. Misschien ken je afwijzing, zoals Lea, Misschien is er een persoon als Laban tégen je en moet je knokken. God kent je hart. Lea ging naar God, Rachel uiteindelijk ook, en Jakob heeft uiteindelijk ook vastgehouden. God gedenkt, hoort, en komt tegemoet. Ook ons. "The winner takes it all".

16 november 2021, studieavond Avraham Avinu als voorbeeld, Fulp van der Velden.

Als u dit onderwijs gemist hebt, kunt u het alsnog beluisteren op ons [YouTube-kanaal](#).

20 november 2021, Parasja Wajislach, Genesis 34:1t/m14, Jacobus 3:1t/m18, Jochanan ben Bracha

Wajislach: En Hij zond. Het slaat op Jakobs terugkeer naar het beloofde land. Gedurende een

afwezigheid van 20 jaar heeft Jakob veel moeilijke ervaringen gehad, en is hij voorbereid op de veel moeilijker situaties die hij in Kanaän zou tegenkomen. Direct al in Sichem verdwijnt zijn dochter Dina en wordt verkracht en meegenomen door Sichem, die met instemming van zijn vader, met haar wil trouwen. Vervolgens nemen de broers Simeon en Levi wraak door bedrog van en roofmoord op de bevolking van Sichem. Ze maken langer vreedzaam verblijf daar onmogelijk. Jakob keert terug naar Bethel, richt er op Gods aanwijzing een altaar op, en beveelt de vreemde goden weg te doen. Ze worden begraven onder de terebint bij Sichem en zijn daarmee als offer voor God bedoeld en kunnen niet meer door mensen gebruikt worden. Ieder moet zich baden en zijn kleding verwisselen. God beschermt Jakob en zijn familie tegen de omliggende volken. Hij reist verder, en krijgt tenslotte de naam Israël. In Jozua 9 krijgt Jozua te maken met de Gibeonieten die een list gebruiken om hun stad te beschermen. Zonder God te raadplegen sluit Jozua een verbond met hen. In tegenstelling tot bij Jakobs zonen besluiten ze hun bedriegers in leven te laten en maken hen tot houthakkers en waterputters voor de dienst aan God.

Veel van de vorige gebeurtenissen spelen zich af voor de verbondssluiting bij de Sinaï. Echter, tot die tijd functioneerde de samenleving op basis van de Noachidische geboden. Er is in deze geschiedenissen sprake van veel bedrog. Kijkend naar de werking van de tong en naar bedrog in de Brit Chadasja vallen diverse teksten op. Zoals Johannes 1:45-48, waar Jesjoea Natanaël een “zoon van Israël in wie geen bedrog is” noemt; Matteüs 7:21 waar Jesjoea zegt, dat misleiding en boosaardigheden uit het hart komen en de mens onrein maken; en Pilatus die over Jesjoea zegt, dat hij in Hem geen enkele schuld gevonden heeft. Dus ook geen bedrog. Zie verder ook 1 Petrus 3:10-13 en Jakobus 3: 5,6 en 8 over resp. bedrog en de tong. Hier wordt bedoeld, dat het kwetsen van een ander betekent, dat je schade toebrengt aan Gods schepping, de mens. Vooral het verhaal rond Dina is een bewijs waar dit allemaal toe kan leiden. 1 Johannes 3:18: “Kinderen, laten we niet liefhebben met woorden of met de tong, maar metterdaad in waarheid”.

27 november 2021 Parasja Wajeesjev , Genesis 38, Ruth 4:10t/m14, Matteüs 1:1t/m6, 17, Rob Duijzer

Het thema is een schreeuw: “Leeuw van Juda, verlos ons geslacht”. Jakob geeft op zijn sterfbed de zegen aan Juda: “Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen” (Gen. 49:8t/m10). Maar in Genesis 38 zien we het tegenovergestelde. Drie niveaus: 1. Juda die wegtrekt van de grote Verlosser; 2. Juda die deel krijgt aan de grote Verlosser; 3. Juda die heenwijst naar de grote Verlosser. Ad 1.: In Gen. 37 speelt Juda een rol in de verkoop van Jozef naar Egypte. In Gen. 38 lijkt Juda geknakt. Hij trekt weg van zijn kernfamilie, letterlijk: hij daalde af, boog af, wendde zich af, volgde zijn ogen. Hij zag een Kanaänitische vrouw, kwam in haar, en verbond zich met hoererij en afgoderij. De weg loopt naar beneden, en hij komt steeds verder in de problemen. Twee zoons sterven, de derde wil hij, ondanks zijn belofte, niet aan Tamar geven. Tamar neemt het recht in eigen hand als Juda’s vrouw gestorven is, en hij op weg is naar een schaaप्sscheerdersfeest. Ze verwacht wat Juda zal doen. Hij zag haar zitten en boog af. Viermaal verwijzen de gebruikte woorden naar sexuele gemeenschap. Het voor hoer gebruikte woord wijst op: 1. Prostituee, 2. Tempelprostituée. Juda zit al helemaal in de cultuur van Kanaän, doorspekt met sexuele en geestelijke onreinheid. Vaak is het bij ons ook zo. Ontmoediging wordt door de verleider gebruikt om afleiding te laten zoeken, weg van God en van relaties, en al snel zitten we er diep in. Juda is verblind, wil Tamar laten verbranden. Maar zij laat het onderpand zien. God plaatst een spiegel voor Juda, en ook voor ons. De staf en het zegel hebben een diepe relatie met de roeping van Juda. De zegel en de staf wijzen op een man van vermogen. Zijn identiteit als

herder en erfgenaam is in het geding. Hij krijgt het onderpand pas terug als hij erkent onrecht te hebben gedaan. Ad 2. Juda heeft deel aan de Verlosser gekregen. De eerste verandering is de confrontatie met Gods wet. Hij heeft geen gemeenschap meer met Tamar. En bij Jozef is Juda veranderd. Hij wil de plaats van Benjamin innemen, erkende schuld jegens God, zijn vader, broers. Dit is de vrucht van wat gebeurd is bij Tamar. Het is de sleutel geweest tot verzoening bij Jozef. Hij kon zich toen niet langer goed houden. Ad 3. Juda wijst de weg naar de grote toekomst van Israël. God baant de weg van verlossing. Een tweeling wordt geboren. De jongere overwint. De zwakke wordt verkoren: Perez: bres, doorbreker. Het wijst op de vervulling van Gods plan met Zijn volk. De naam Perez wijst op de strijd tussen het zaad van de slang en dat van de vrouw.

Dan de geschiedenis van de Moabitische Ruth, die zich wil onderwerpen. Ze gelooft en wordt een onderdeel van het plan. Er is een lossen nodig. Dat wordt Boaz. Hier is gehoorzaamheid in plaats van zonde. God baant een weg door verlossing door verkeerde keuzes heen. Hij breekt door de weg van de geslachten in: Ruth, Rachel, Lea, Tamar, Perez, Juda worden allen genoemd in Ruth 4:11,12. En de vrouwen zeggen tegen Naomi: “Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten om u vandaag een lossen te geven. Moge zijn naam beroemd worden in Israël!” Matteüs pakt de lijn op in het geboorteregister van Jesjoea. Micha 5:1 spreekt over de Heerser in Israël Die zal voortkomen uit het kleine Bethlehem-Efratha. Deze Jesjoea is ook de hoop voor de volkeren en breekt door als Perez. Openbaring 5:5 tekent Hem in de Troonzaal met de eigendomsakte van hemel en aarde in de hand als de Leeuw uit de stam van Juda. Zo ook nu, in leugens en problemen, mogen wij uitzien naar de grote verlossing. Micha 2:13: “De Doorbreker trekt vóór hen op...” Laten we zo bemoedigd zijn. Wij gaan achter deze Koning aan!