



Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Bracha Bericht

nummer 29 ~ Kislev 5782 ~ 12 november 2021

Reageren of kopij inleveren? Mail naar info@mg-bracha.nl

Dit Bracha Bericht bevat:

- Mededeling van de leiding
- Programma voor de komende maand
- Samenvattingen van de onderwijzingen
- Voor de kinderen door Sjoukje

Mededeling van de leiding

Als gemeente organiseren we weer een aantal studieavonden. Houd de e-mail met de uitnodigingen in de gaten. De eerst studieavond is op 16 november en wordt verzorgt door Fulp van der Velden (leider van de messiaanse gemeente Beth-Yosef). De lezing bevat vier delen:

- 1) Avraham Avinu als voorbeeld.
- 2) Wie is Israel?
- 3) Hoe worden wij Israel?
- 4) Redding in Jeruzalem en ontmoeting met Yeshua

Deelname is gratis, opgeven is niet nodig. De avond duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Halverwege zal er een kwartier koffie-/theepauze zijn. De studie avonden zijn in Het Kruispunt, Zilverschoon 114, 7322 GK Apeldoorn.

Programma voor de komende maand

Voor een actueel overzicht, zie de website: <http://mg-bracha.nl/samenkomsten>

Datum	Parasja	Spreker	Leiding van dienst	Zangleiding
13 november 2021	Wajetsee	Sybe de Vos	Jochanan ben Bracha	Pieter en Leny
20 november 2021	Wajisjlach	Jochanan ben Bracha	Ben van Wijhe	Denise, Irma
27 november 2021	Wajeesjev	Rob Duijzer	Jochanan ben Bracha	Pieter en Leny
4 december 2021 Chanoeka dag 6, Sjabbat Rosj Chodesj	Mikeets	Jakob Keegstra	Jos Bremer	Trianka



11 december 2021	Wajigasj	Jan-Willem van den Bosch	Bart Swart	Pieter en Leny
18 december 2021	Wajechi	Ben van Wijhe	Jos Bremer	Denise, Irma
25 december 2021	Sjemot	Geen dienst in verband met kerstfeest Berea		

Samenvattingen van de onderwijzingen

(wie nieuwsgierig is geworden naar de totale boodschap of die nog een keer wil horen kan haar vinden op ons [YouTube-kanaal](#))

2 oktober 2021 Parasja Beresjiet, Deuteronomium 33:1 t/m 5, 18, 19, Genesis 3, Jan-Willem van den Bosch

Als we Genesis 3 lezen valt iets heel bijzonders op: Na de zondeval verdrijft God de mens uit de hof van Eden. Genesis 3:23 vermeldt, dat de mens de opdracht krijgt de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen is. Genesis 2:7,8 schrijft, dat de mens is gevormd uit het stof van de aardbodem en door God is overgeplaatst naar een **heilig** stukje grond: de hof van Eden. Bij de zondeval wordt dit omgekeerd: De mens wordt teruggeplaatst naar de aardbodem waaruit hij genomen is om die te bewerken. God geeft er een positieve draai aan: De mens mag de **aardbodem** gaan bewerken. In het NT lezen we in Lukas 23:48 ook over een omgekeerde weg bij Jesjoea, als Hij zegt, dat de moordenaar vandaag nog met Hem in het paradijs zal zijn. Eerst sterven en dan het paradijs. Terug naar Genesis 3:23: Het einde van de mens zal groter zijn dan zijn begin! God verzoent tegelijk met de verzoening van de mens de aarde. De hele aarde zal als de hof van Eden worden. Als we de bijbelse geschiedenis verder lezen gaat dit precies hetzelfde bij het volk Israël. Ze worden uit alle naties van de aarde genomen en God plaatst ze in het beloofde land Kanaän en zegent ze. Ze keren zich af van God en worden, overeenkomstig Deuteronomium 28:64, verspreid onder alle volken. Ze worden vervolgd onder alle volken, komen niet tot bloei, en worden, overeenkomstig Deuteronomium 30: 1-4, na bekering teruggebracht uit alle volken, en verzoend. Het einde is ook nu groter dan het begin. Ze keren niet met lege handen terug, maar zullen de glorie en eer van alle volken binnenbrengen in Jeruzalem, waarvan de poorten nooit gesloten zullen worden, en waar geen nacht meer zal zijn (Openbaring 21:24). Die poorten zijn overigens genoemd naar de 12 stammen van Israël en alle 70 volken komen erdoor binnen. Gods plan is, dat alle volken verzoend worden (Romeinen 11). Israël is de eerste in het eind van de tijden en neemt de volken mee. Nu is Israël nog deels verspreid over de wereld tot een getuigenis voor de volken. Twee stammen keerden al terug, de tien die nog elders zijn moeten ook terugkomen: De 12.000 verzegelden uit Openbaring komen uit alle volken als eerstelingen voor het Lam. Waar zijn de tien stammen nu? Er worden veel verklaringen gegeven. Onder verwijzing naar Deuteronomium 32:8 gelooft de spreker, dat de Israëlieten naar alle volken verspreid zijn en naar een specifiek gebied gezonden zijn, om op dat stuk verzoening te bewerken en het licht van God te verspreiden. Hij verwijst naar de specifieke zegeningen die over de stammen zijn uitgesproken door Mozes in Deuteronomium 33 en door Jakob in Genesis 49. Het is hem opgevallen, dat het N.T. vol staat over de 13e apostel, Paulus, die naar de heidenen gezonden is. Er staat bijna niets over de 12 die door Jesjoea gezonden zijn naar de verloren schapen van het huis van Israël. Zijn zij naar de 10 verborgen gebleven stammen gezonden? De spreker noemt een aantal kenmerken van Zebulon en (onder hem) Issachar en vergelijkt deze met de geschiedenis van de Nederlanders. Hij ziet veel overeenkomsten en vraagt zijn hoorders deze te toetsen en ervoor te bidden. In elk geval zijn de stammen voor een reden verspreid geraakt: Ze zijn geroepen om een licht voor de wereld te zijn en hebben de roeping om verzoening naar de volken te

brengen. Nu worden ze verzameld. Hun verwerping bracht verzoening voor de wereld, hun aanneming is leven uit de doden. De opstanding van de doden is zeer dichtbij.

9 oktober 2021, Parasja Noach, Genesis 6, Jesaja 54:9 t/m 55:5, Paul Bastiaans

De spreker begint met te vragen wat ieder die de geschiedenis las het meest heeft geraakt. Zelf heeft hij sterk stilgestaan bij de passage, dat de boosheid van de mensen zó groot was, dat het de Heer berouwde de mens te hebben gemaakt, en dat het Hem smartte aan Zijn hart. De Eeuwige had verdriet, pijn. Hoe kan het?! En alleen Noach en zijn gezin, 8 mensen, mochten blijven leven. We kunnen veel vragen hebben. Maar de Heer in Zijn wijsheid heeft het zo besloten. Lang niet op alles in Gods woord hebben we een antwoord. Noach betekent: rust, troost. Hij is de tiende na Adam en alle voorgaande namen hebben betekenis. Als je ze vertaalt en achter elkaar zet staat er: “De mens is als sterveling geplaatst in verdriet, maar de gezegende, geprezen Eeuwige zal Zijn Gezalfde doen nederdalen. Zijn dood zal rust en vertroosting doen smaken”. Steeds meer blijkt, dat in de Tora het volledige evangelie verborgen zit. Zo wijzen de najaarsfeesten op de 2e komst van de Messias tot oordeel en herstel, en de voorjaarsfeesten bij Zijn 1e komst op het Lam dat kwam tot verlossing. Maar ze hebben Hem hierin niet herkend, hoewel ze de feesten vierden als voorafschaduwung. Het is een voorrecht, dat wij als heidenen het mogen zien. Noach werd met 8 zielen gered, Jesjoea redde de hele wereld. De geschiedenis van Noach bevat een heel ernstige waarschuwing. Noach luisterde naar God en gehoorzaamde. Ons behoud ligt in Jesjoea en ook wij moeten luisteren en gehoorzamen. Als we het niet doen, zegt Jesjoea: “Ik ken u niet”. De troost is redding in de ark. Onze redding is de Ark: Jesjoea. De ark was bedekt met pek, en in die volledig met pek bedekte (zelfde woord waar ha kippoerim van komt) ark was ontkoming. In Egypte was die ontkoming door bloed aan de deurposten. En het bloed van Jesjoea, dat voor de hele mensheid heeft gevloeid, bedekt onze zonden. In 1 Petrus 3:18 t/m 22 noemt Petrus de behoudenis van Noach door de ark. Hij noemt de doop het tegenbeeld daarvan. De geschiedenis van Noach was een voorafschaduwung van de doop. Ook in 2 Petrus 2: 1 t/m 18 waarschuwt Petrus voor de dag van het oordeel met verwijzing naar de zondvloed. Hij roept op tot een heilige wandel. Bij Noach sloot de Heer de deur. Ook in de gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden deed hij dat. De geschiedenis van Noach is een ernstige waarschuwing voor onszelf en anderen. We moeten ook tot onze naaste spreken over de noodzaak van bekering.

16 oktober 2021, Parasja Lech Lecha, Genesis 12:1 t/m 5, 13:1 t/m 11, 14:13,14, Jack van der Tang

Het is de Week van de Terugkeer. Ezechiël 3: 17: de aanstelling tot wachter met de opdracht te waarschuwen. De tijd dringt! Lech lecha is ook in Openbaring 18:4: “Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen”. “Ga uit van haar”, is ongelofelijk actueel. De situatie is zorgelijk. Dat heb ik ook bemerkt in de contacten met leiders en gelovigen in Israël. Daar is eenzelfde gevoel bij hen, en een aantal wil het land verlaten. Abraham is geboren in 1948 na de schepping. Met hem begint een nieuw tijdperk in de geschiedenis. “Ga uit” in het nu is moeilijk en heeft vaak ernstige consequenties. Evenzo bij Abraham. Hij kwam uit Ur. Ur was een ongelofelijk goddeloze stad. Er stond een ziggurat, en de maangod Nana (Sin in Babylonië) werd vereerd. Er was weelde, werk, en inkomen. Het was het Babylon van nu in Openbaring 18: Ga uit van haar en heb geen deel aan haar zonden. Zo werd ook Abraham geroepen. Hij was in Haran, de stad genoemd naar zijn overleden broer, waar de familie van Nahor woonde, waar Rebekka geboren was, waar Jacob trouwde, en ook daar was een tempel voor Nana. Bijzonder is, dat voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid er bij Abraham sprake is van “een uitverkoren geslacht”. “Ga uit” slaat ook op de tijd waarin wij leven. Er is veel goddeloosheid. In de kerken is veel verdeeldheid, een scheiding in twee groepen: bezorgden/onverschilligen. Het vraagt om vertrekken en keuzes maken, steeds meer radicaal zijn.

Abraham koos ervoor uit te gaan. Hij verlaat zijn familie, zijn land; en dat zonder bestemming. En hij zag niets van een zegen. Abraham is ook ongelofelijk getest. In Genesis 15 zegt de Heer, dat Abraham een eigen zoon zal krijgen en zijn nageslacht als de sterren aan de hemel zal zijn. Abraham geloofde en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Menselijkerwijs kon het niet! Vanuit contacten in de hele wereld bereiken de spreker ernstige berichten die met grote zorg vervullen. Hij benadrukt het belang, dat echtparen samen bidden en adviseert te beginnen met proclameren van psalmen, teksten, en ook vrije gebeden uit te spreken. Abraham ging niet eerst overleggen, nadenken, praten, toen hij het bevel kreeg. Hij ging! Nu is er veel uitstel bij gelovigen. Zorg, dat je leven in orde is, zorg dat de eenheid in de gemeente in orde is. Staat God op de eerste plaats in ons leven? Het is de Week van de Terugkeer. Terugkeer van Nederland? Haar zonden zijn heel groot en nemen toe. De spreker gelooft eerder in een uitstel. Hij noemt enkele voorbeelden van wet- en regelgeving over genderneutraliteit en transhumanisme in de wereld, en merkt op, dat er ook in Nederland van alles gebeurt. De tijd van burgerlijke ongehoorzaamheid lijkt nabij te komen. Mensen zijn verhuisd naar elders om selfsupporting te kunnen worden. Gelovige Israëli's hebben een spreken van God gehoord, dat ze naar de bergen moeten vertrekken en selfsupporting worden. We moeten wakker zijn. In Genesis 14 trekt Abraham ten strijde met in zijn huis geboren en getrainde mannen. Abraham trainde in zijn huis de mannen, Sara de vrouwen. Huizen waren heel belangrijk ten tijde van Abraham en in het N.T. Ik ben ervan overtuigd, dat het voorrecht om hier samen te komen niet lang zal duren. Dan moeten we in huizen samenkomen. "Ga uit": we moeten ons denken veranderen. De spreker illustreert de ernst met informatie die hij via leiders uit diverse landen heeft gekregen. Ezechiël heeft sterk tot hem gesproken, dat hij moet waarschuwen, omdat hij bij stilzwijgen verantwoordelijk is. Het gaat niet (alleen) om het vaccin. Het gaat om het hele systeem wat uitgerold wordt. We moeten ons voorbereiden om "uit te gaan" door gebed, gebed, gebed... Maak je leven in orde met God. Nú. Dan kun je bidden. Ik weet zeker: God zal ons leiden.

23 oktober 2021, Parasja Waijera, Genesis 18:23 t/m 27, 22:1 t/m 3, 1 Samuël 1:9 t/m 19, Lukas 17:28 t/m 37, Jacob Keegstra

"En God verscheen". Als God verschijnt, gebeurt er iets. Dit is een preek van de drietallen: 1. Lech lecha, de roeping van Abraham: God kiest er 1 tot zegen van allen. Het is de **geboorterol**, de keus van God om via Israël de wereld te zegenen. Bij het offer van Abraham is de tegenstander er als de gieren bij om alles te roven. De diepe duisternis is angstaanjagend, maar God gaat door het offer heen. Dat is de trouw van God. Mensen bedenken de vervangingstheologie. Nee, het is, omdat God trouw en te vertrouwen is. 2. De **lijdende rol** voor Israël, tot 14 keer toe in de loop der eeuwen. 3. De rol vandaag: de **priesterlijke rol** om de wereld door Israël te zegenen. In Genesis 18 wil God Abraham deelgenoot maken van Zijn plannen. Dat wil Hij ons ook. God en de 2 engelen komen bij Abraham en vertellen het plan voor Sodom en Gomorra. Dan neemt Abraham de **leidersrol** op zich. Eerder had hij dat al gedaan bij de ruzie tussen zijn herders en die van Lot. Nu neemt hij zijn morele verantwoordelijkheid om zijn familie en ook nog de koning van Sodom te bevrijden. Dan komt Melchizedek met leeftocht voor onderweg. Het is een beeld van de Messias. Abraham neemt als 3e verantwoordelijkheid de **rol van bemiddelaar** op zich. Lots probleem is, dat hij, als in Psalm 1, eerst wandelt, dan staat en luistert, en tenslotte zit in de poort van de goddelozen. De engelen halen Lot eruit. De vraag is wat Lot gaat doen. Israël wilde terug naar de vleespotten van Egypte. Ook na de ballingschap ging maar een handjevol Israëlieten terug. Voor ons is de vraag: Hoe wereldgelijkvormig zijn wij. Hebben we geleerd van het sabbats (Covid)jaar? Vanuit de Christelijke Ambassade is men nog meer prioriteit aan gebed gaan geven. God antwoordt op gebed. De eindtijd zal zijn als in de dagen van Lot: eten, drinken etc. en plotseling overkomt het je. Wie had gedacht, dat zo'n onzichtbaar virus plotseling de wereld zou beheersen? Dit zijn de geboorteweëën van de komst van de Messias. Zijn we voorbereid om Hem

te ontmoeten? Is ons leven op orde? Om het beloofde land in te trekken, moest Abraham alles verlaten. Jozua moest zijn schoenen uittrekken, d.w.z. zijn autoriteit afleggen. Jesjoea moest alles afleggen. De parasja eindigt met de binding van Izak. Abrahams **rol: het offer brengen**. Hij gaat direct als God roept. Op Izaks vraag naar het offer zegt hij in vertrouwen: God zal voorzien. Als Abraham Izak al heeft overgeleverd, stopt God hem. Hij krijgt hem als uit de dood terug. In de profetische lezing staan bij Elia en Eliza 2 kinderen uit de dood op. Bij Jesjoea 3: de jongeling van Naïn, het dochtertje van Jaïrus en Lazarus. Jesjoea is de 7e die uit de dood opstaat. Hij is de 1e die door de dood aan Gods kant staat, de Hebreër van de overkant. Ook Abraham kwam van de overkant. In de profetenlezing komt driemaal voor, dat een kind uit de dood terugkomt. Rosj Hasjana is het begin. In Israël is alles op het kind georiënteerd. Onderwijs is zó belangrijk! De eerste activiteit voor de vader is het kind geestelijk geboren laten worden. Over Hanna wordt bij Rosj Hasjana gelezen, omdat God een kind van de belofte geeft. Het Woord is profetisch, levendmakend. De Woordverkondiging is Lichtverkondiging. Psalm 119: Het Woord is een lamp voor de voet, een licht op het pad. We hebben een richting als het donker wordt. Richt uw hoofd op, uw verlossing is nabij! Abraham moet naar Sara luisteren en Ismaël wegsturen. Daarom wordt Sara een profetes genoemd. Ismaël is wél gezegend met 12 zonen. Jesjoea zegt: “Abraham heeft Mijn dag gezien”. Daarom wordt Jesjoea een Zoon van Abraham genoemd. Hij is de Middelaar. Wij mogen het licht verspreiden in de wereld.

Voor de kinderen van Bracha (door Sjoukje)

Shalom lieve kinderen van Bracha,

Afgelopen weekend is de wintertijd in gegaan, het is nu heel vroeg donker. De nachten zijn lang en de dagen zijn heel kort.

Wij leven in een generatie waarbij de mens al heel veel heeft gewijzigd aan hoe het misschien wel bedoeld is. De eerste generaties leefden heel dicht bij de natuur. Bij licht actief en in het donker passief of in de rust. Generaties lang is het zo gegaan totdat er een generatie kwam waarbij er veel uitvindingen gedaan zijn opdat het leven in het donker door kan gaan. Ook in de Thora gaat het over generaties, ook wel toledot genoemd. De eerste generatie is die van Adam, de mens waarmee de Thora begint. De 26e generatie is die van Mozes, de mens die de Thora is zijn geheel van Elohim ontvangt en hem aan het volk geeft. Yeshua is de levende Thora, Hij die er was, die er is en die komen zal. We lezen in de komende parasja's veel over gebeurtenissen die plaatsvinden in de generaties. Er gebeuren goede dingen maar ook minder goede dingen of juist heel slechte. We hebben gehoord dat Abraham gelogen heeft over dat Sarah zijn vrouw was, ook Isaac zijn zoon stelt zijn vrouw Rebecca voor als zijn eigen zus. We lezen dat Jacob samen met zijn moeder Rebecca zijn oude vader bedriegt. En als Jacob dan bij zijn oom Laban werkt voor zijn vrouw Rachel wordt hij door Laban bedrogen en trouwt hij eerst met Lea. Wat kunnen wij hiervan leren? Als we kijken naar Jacob dan lezen we dat hij te maken had met veel lastige en moeilijke momenten waardoor hij zelfs moest vluchten voor zijn broer Ezau. Maar na een aantal jaren gaat Jacob Ezau weer ontmoeten en voordat dat gebeurt worstelt Hij met een Man (Genesis 32: 24-29) deze worsteling levert hem een pijnlijke heup en een nieuwe naam op. Vanaf dat moment heet Jacob Israël. Israël betekent “want u hebt met Elohim en met mensen gestreden en hebt overwonnen”. Met andere woorden Elohim gebruikt worstelingen (moeilijke dingen in het leven) om zegening voort te brengen. Jacobus de apostel leert ons het volgende: “acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoeken terecht komt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding tweebrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets te kort schiet”.

We moeten dus de dingen of gebeurtenissen die in onze generaties voorkomen en die niet zijn

volgens de wil van onze Hemelse Vader afleggen en ermee stoppen, dat kan lastig zijn en voelen als een worsteling. Maar laten we dan ook uit zien naar de Zegeningen die daaruit voortkomen. Laten we elkaar bemoedigen om te volharden tot het einde. Elkaar helpen daar waar we kunnen.

