



Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Bracha Bericht

nummer 28 ~ Chesjvan 5782 ~ 13 oktober 2021

Reageren of kopij inleveren? Mail naar info@mg-bracha.nl

Dit Bracha Bericht bevat:

- Mededeling van de leiding
- Programma voor de komende maand
- Voor de kinderen door Sjoukje
- Samenvattingen van de onderwijzingen

Mededeling van de leiding

René Bakker is toegetreden tot het oudstenteam van Bracha. Tijdens de daarvoor bestemde periode is er geen bezwaar binnengekomen. We danken God dat René deze taak op zich wil nemen en wensen hem veel wijsheid en zegen toe.

Er is weer een nieuwe Tenten van Sem door Jochanan ben Bracha op de website van Bracha verschenen, nr. 15 over De Tien Woorden. [Klik hier](#).

Programma voor de komende maand

Voor een actueel overzicht, zie de website: <http://mg-bracha.nl/samenkomsten>

Datum	Parasja	Spreker	Leiding van dienst	Zangleiding
16 oktober 2021	Lech lecha	Jack van der Tang	Jochanan ben Bracha	Erwin, Trianka
23 oktober 2021	Wajera	Jacob Keegstra	Jos Bremer	Pieter en Leny
30 oktober 2021	Chajee Sara			
6 november 2021	Toledot	Jos Bremer	Steven	Trianka, Erwin
13 november 2021	Wajetsee	Sybe de Vos	Jochanan ben Bracha	Pieter en Leny
20 november 2021	Wajisjlach	Jochanan ben Bracha	Ben van Wijhe	Denise, Irma
27 november 2021	Wajeesjev	Rob Duijzer	Jochanan ben Bracha	Pieter en Leny



Voor de kinderen door Sjoukje

Shalom Yeladim, kinderen van Bracha, wat een fantastische feestmaand hebben wij mogen vieren in onze gemeente. Heb jij je Hemelse Vader hiervoor al bedankt. We realiseren ons misschien niet vaak genoeg hoe bijzonder het is dat wij nog in vrijheid naar de diensten mogen komen en afgelopen maand was dat ook nog eens 4x extra.

De cyclus van de moadiem zijn rond, we beginnen weer opnieuw. Tijdens Simcha Thora hebben we Genesis (Beresiet) weer opnieuw geopend. En weet je wat het allermooiste geheimenis is van dit boek: dat Yeshua er al bij is, lees maar:

Met de Eersteling (Yeshua) schiep Elohim de hemel en de aarde.



Ook zette Elohim in Genesis de Sabbat apart en wij mogen hier iedere week gehoor aangeven. Wij zijn door Hem apart gezet. Elohim heeft die dag Geheiligd. Wij mogen hieraan deelnemen opdat wij ons laten vullen met Hem zodat we daarna weer een nieuwe week in kunnen gaan. Het is goed dat wij ons bewust zijn van wat dat inhoudt. Als we op Zijn Heilige dag samen komen, mogen we ons ook heilig gedragen. Het is goed om je te beseffen dat je met een schoon hart naar de dienst komt. Dat je jouw hart openstelt voor Hem om van Hem te mogen leren. Onze Hemelse Vader wil niet dat wij verloren gaan, maar dat wij eeuwig leven hebben. Praat hier thuis ook eens over met je ouders, hoe jij daar vorm aan kunt geven. Opdat eenieder van ons straks het grote Feest mee mag vieren. En wij weten niet precies wanneer Yeshua terugkomt, maar wij moeten wel zorgen dat wij olie in onze lampjes hebben, dat als wij het geluid van de Sjofar horen, wij onze Bruidegom tegemoet kunnen gaan. Sta Klaar!



Wanneer je de Sabbat als een dag van vreugde ziet (Jes 58:13), dan nodig ik je uit om dit lied te leren:

Mi ohev et Haschabbat? Ima we Aba
Mi ohev et Haschabbat? Saba we Savta
Mi ohev et Haschabbat?
Ani, Ata we At
Kol HaOlam kim'at
As Iamah lo kol Jom Schabbat

Wie houdt ervan de Sabbat? Moeder en Vader
Wie houdt ervan de Sabbat? Oma en Opa
Wie houdt ervan de Sabbat?
Ik, jij en jij.
Bijna de hele wereld
Nou, waarom is het dan niet elke dag Sabbat?



Samenvattingen van de onderwijzingen

(wie nieuwsgierig is geworden naar de totale boodschap of die nog een keer wil horen kan haar vinden op ons [YouTube-kanaal](#))

4 september 2021 Parasja Nitsavim, Deuteronomium 29: 10 t/m 13, 18 t/m29, Deuteronomium 30: 1 t/m 14, Mattheüs 3:1,2, 5 t/m 13, Rob Duijzer

Thema: Alleen door besnijdenis van het hart wordt Gods plan door Zijn volk vervuld. We denken na over : 1. Het onbesneden hart van Israël (Deut. 29), 2. Het besneden hart van Israël (Deut. 30), 3. Door de besnijdenis van Jesjoea ha Massiach, 4. Door de besnijdenis van ons eigen hart. Sleutelwoord in het hoofdstuk is: deze dag/heden. Dit komt 17 x voor. Bij de Sinaï zegt het volk “ja” tegen het verbond met God. In dit Toragedeelte niet. Zij staan op het punt de Jordaan over te steken naar Kanaän en zullen Gods zegen ervaren als zij gehoorzamen overeenkomstig het verbond, en Zijn vloek, als ze het verlaten. Ze krijgen veel waarschuwingen om ze te laten zien, dat ze op een dieper niveau in de relatie met God komen, en ze hebben geen keus: weg van God is weg van het leven. Mozes ziet als profeet, dat het mis zal gaan. Hij spreekt op individueel niveau het volk aan. Niettemin gaat het fout. Het volk komt in ballingschap terecht, maar God zal hun hart besnijden, zodat ze Hem lief zullen hebben, en brengt een keer in hun gevangenschap. Dat doet God ook bij ons. Jeremia laat de vervulling zien: een nieuw verbond, de wet in het binnenste. Dit alles is in detail vervuld door Jesjoea: Mens geworden, besneden, de wet vervuld. In Hem zijn wij ook besneden in de besnijdenis van Christus, daar wij met Hem begraven zijn in de doop en in Hem mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods die Hem uit de doden heeft opgewekt (Kol. 2: 11,12).

7 september 2021 Jom Teroea, Leviticus 23: 23 t/m 25, Jeremia 31: 2 t/m 20, Openbaring 15: 35 t/m 58, Ronnie v.d. Weerd

Mosje is een profeet. Hij verwijst in Deuteronomium 18:15 naar Jesjoea. Mozes' woorden zijn profetisch. De Tora en de feesten zijn ook profetisch. Kolossenzen 2:16,17 bevestigt dat de sabbat en de feesten een schaduw (niet slechts) zijn van de toekomstige dingen. Een schaduw verwijst naar de aanwezigheid van een lichaam: Jesjoea (zie Kolossenzen 1:24). De Moadiem zijn Gods herstelplan door de eeuwen heen in Pesach, Shavoeot, Omer Resjiet. Wij bevinden ons nog in de Pinkstertijd. De najaarsfeesten zien op de komst van het Koninkrijk van God. Jom Teroea is een oproep tot verootmoediging. Het oordeel is gelinkt aan Jom Teroea vóór de wederkomst van Jesjoea. Allerlei gebeurtenissen in de Tenach wijzen daarop. Jericho moest eerst vallen voor Kanaän toegankelijk werd. Zo moet het wereldse systeem eerst vallen voor de doorbraak naar het Koninkrijk komt. We moeten uitgaan uit Babylon. Om de gruwelen die begaan worden, moet het oordeel komen. Openbaring spreekt daarover. God gaat door het oordeel de wederoprichting aller dingen bewerken. De tijd dringt: we moeten vernieuwd worden in ons denken. Maleachi spoort aan tot een heilig leven.

11 september 2021 Parasja Wajelech, Deuteronomium 31: 1 t/m 30, Hosea 14: 2 t/m 10, Micha 7: 18 t/m20, Nehemia 8: 1 t/m 9, Mattheüs 14: 22 t/m 33, Jochanan ben Bracha

Deze parasja verhaalt het einde van het leven van Mozes en de benoeming van Jozua als de nieuwe leider. Ingrijpend is voor beiden de boodschap, dat het volk afvallig zal worden en vreemde goden zal gaan dienen. God geeft Mozes de opdracht een lied te schrijven voor het volk, waarin hun toekomstig afvallig gedrag beschreven wordt. Overvloed was de oorzaak (ook nu!). Mogelijk koos God voor een lied, omdat mensen tot in hoge ouderdom via liederen bereikbaar blijven. De tora boekrol wordt naast de Ark van het verbond gelegd, bereikbaar voor de priesters, levieten en de koningen (als een getuigenis tegen hun weerspannigheid en hardnekkigheid, vers 27). In Hosea en Micha zien we de afvalligheid van het volk nog steeds aanwezig en klinkt de

oproep tot bekering. Maar ook zien we, dat God Zich na het berouw van het volk naar hen toekeert, Israëls afkerigheid gaat genezen, en ze vrijwillig liefheeft, omdat Hij Zijn boosheid van Zich heeft afgewend. Zo gaat Gods hart ook uit naar de gelovigen uit de volken.

16 september 2021 Jom Kippoer, Jochanan ben Bracha

Over Jom Kippoer lezen we in Leviticus 23: 26 t/m 32. Het gedeelte spreekt niet over de verplichting tot vasten. Wél over een verplichte samenkomst, verootmoediging en verplichte rust. Jom Kippoer gaat over het bedekken van onze zonden. Dit niet alleen op Jom Kippoer, maar door Jesjoea ha Massiach. Voor God is het een dag van grote waarde. Het gaat hem om het herstel van de relatie. Als we niet voldoen aan de doelstelling van deze dag, heeft deze dag voor God geen enkele waarde. Het heeft alleen zin, als je hart ervoor openstaat. Beginnend met het Sjema Jisrael, vervolgens Kol Nidrei (alle geloften), Amida (staand gebed) en een minuut stilte voor herdenking van de doden, Widdoei (zondeblijdenis), en enkele minuten stil gebed voor het brengen van persoonlijke zonden voor Gods troon; een gebed voor onbewuste zonden, zegen voor wie vervloeken en bescherming tegen het kwaad; eindigt de dienst met het Avinoe Malkenoe, de Aäronitische zegen, en een aantal aanbiddingsliederen.

18 september 2021 Parasja Haäzinoe, Deuteronomium 32: 1 t/m 20 en 36 t/m 43, Romeinen 2: 5 t/m 11, Romeinen 11: 19 t/m 23, Jan den Admirant

Dit is een bijzonder woord voor deze tijd van het jaar tussen Jom Kippoer en het Loofhuttenfeest. Op basis van Jesjoea's bloed is de Heilige Geest uitgestort. 2000 jaar is er niets: het 3e feest, dat Jesjoea Koning wordt over de hele aarde etc., is nog niet vervuld. Het zal geweldig zijn als Israël Golgotha aanvaardt: Juda, Efraïm en de volken samen. Maar dat zal gebeuren in een hectische tijd. In deze parasja is het woord "rots" het handvat. Het komt vaak voor in dit hoofdstuk. God legt op de lippen wat in de geschiedenis zal gebeuren. God heeft Israël gezegend. Hij is rechtvaardig, de Rots Wiens werk volkomen is, maar dan komt de afval van eeuwen. Het volk wordt verspreid over de aarde. Het volk heeft "de Rots Die het verwekt heeft, veronachtzaamd en de God Die het gebaard heeft, vergeten"(vers 18). Ook Jesaja en Paulus spreken daarover. Vers 32 zegt, dat hun wijnstok uit Sodom en Gomorra stamt. Dat geldt ook voor ons volk. Romeinen 1 spreekt over overgegeven zijn aan een verwerpelijke denken. De geest van Sodom is de afgelopen tientallen jaren ook uitgegoten over ons volk. Dan gaan we tenslotte ook het vader- en moederschap veronachtzamen. Johannes 3:16 is wel de kern, maar niet het enige. De God van het O.T. is niet de God van toorn en Die van het N.T. de God van liefde. God is beide. Het Lám heeft de toorn gedragen en Jesjoea is geconfronteerd met een Rechtvaardige Vader. "Jubelt gij natiën met Zijn volk, want Hij wreekt het bloed van Zijn dienaren, en verzoent Zijn land en Zijn volk". God gaat verzoening teweegbrengen bij Jood en Griek, Juda en Efraïm. Paulus zegt, dat de Joden door de Grieken tot naijver verwekt zullen worden. Nu komt er al een keer door de toename van Messiaanse gemeenten in Israël. Romeinen 2: 9,10 spreekt over verdrukking en benauwdheid die zal komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de Griek. Juda ging voorop in het opvangen van de klappen en gaat nu ook voorop. Dat kan alleen door het bloedoffer van Jesjoea, de Wortel en het Geslacht van David. In deze tijd zien we de scheiding van geesten: Gaan we terug naar de Rots, erkennen we onze zonden als naties, als Nederland? Het kan nooit buiten Jesjoea om. We staan voor het Vrederijk. Alles in de wereld draait om het erkennen van Jesjoea. Er is strijd om Jeruzalem. God neemt het op voor Zijn volk en doet wraak aan tegenstanders. De Tora gaat ook over de heiligheid van God. We mogen erkennen dat God God is, ook in ons land. Ons grootste probleem is het ontbreken van respect voor God. Als we het getuigenis van Jesjoea hebben en Zijn geboden bewaren (Openbaring) zijn we aan de winnende hand. Als de rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het

volk (Spreuken 29:2), en dat is van invloed in deze wereld. Laten we ons niet laten afleiden door de tegenstander. God staat in Zijn recht en komt tot Zijn doel, Jesjoea komt, het wordt feest: “Verheugt u gij heidenen met Zijn volk, want Hij verzoent Zijn land en Zijn volk”.

21 september 2021 Soekot (dag 1), Leviticus 23: 39 t/m 43, Nehemia 8: 3 t/m 19, Openbaring 7: 9 t/m 17 en 21: 1 t/m 5, Sybe de Vos

Soekot is het feest van de oogst, de tijd van onze vreugde. Vreugde is een opdracht. Het is 1 van de 3 opgangsheestten, in de Bijbel wordt het hét feest genoemd. We hebben Leviticus 23 gelezen. Vaak wordt genoemd: de 7e maand, 4 tot 5 maal: 7 dagen. Een bruiloft in Israël duurt 7 dagen. Die tijd heb je nodig om je volledig op God te richten. Het is ook een heenwijzing naar de Messiaanse tijd. Israël moest loof en sierlijke vruchten verzamelen om vrolijk mee te zijn. Het moest wonen in loofhutten: 1. Als herinnering aan de voorziening van God in de wildernis; 2. De loofhut werd gebruikt bij de afronding van het oogstseizoen. Dan was er teveel werk om 's avonds naar huis te kunnen (Jesaja 32:2: God als Schuilplaats: beeld van Gods bescherming); 3. Het ziet vooruit naar de toekomst: de bruiloft van het Lam.

1. De loofhut is een schuilplaats. We mogen schuilen bij Hem als we het zwaar hebben. Psalm 27:5: “Hij laat mij schuilen in Zijn loofhut...”
2. God voorziet in een grote oogst, in grote rijkdom. We mogen genieten van eten, wijn. Alle zintuigen horen bij het Loofhuttenfeest (yada). Alles komt van God en is niet onze verdienste. Daar mogen we Hem voor danken. Mattheüs 6: Wees niet bezorgd... God voedt de vogels, kleedt de lelies... Het is apart, dat juist het Loofhuttenfeest uit het zicht van de kerk verdwenen is. Terwijl de profetie juist is, dat alle volken het feest zullen meevieren.
3. Het loofhuttenfeest verwijst naar een bruiloft. Paulus haakt ernaar overkleed te worden met de tent van God. We zien ernaar uit dat de Eeuwige Zijn tent over ons uitspreidt (Jesaja 32 en 11 spreken over die Messiaanse tijd). In Openbaring zwaaien de mensen die uit de druk gekomen zijn met loelavs. En God belooft, dat Hij Zijn tent over ze zal uitspreiden. In Openbaring 21 komt Gods tent bij de mensen. Gods doel is, dat alle volken de God van Israël erkennen als de enige waarachtige God. Maar er is een strijd: een macht die het niet wil. Dr. Cohen Stuart noemt dat “het vok van het gesloten dak”, d.i. het woord “chag” en verwijst naar de strijd van Gog en Magog in Ezechiël 38 en Openbaring. Dat volk ziet de hemel niet en is altijd in strijd met het volk van de open hemel. God heeft in Exodus 25:8 gezegd: Zij zullen Mij een heiligdom maken en Ik zal onder (letterlijk: in) hen wonen. Door onze zonde hebben wij God opgesloten in een tent. Maar er komt een tijd, de 8e dag/de Messiaanse tijd, dat de tent niet meer nodig is: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Elke gelovige is nu al een tent waar God woont met Zijn Geest. Daarnaast mogen we op weg zijn en daaraan denken met Soekot.

28 september 2021 Simchat Tora, Jochanan ben Bracha

Sjemeni Atseret is geen onderdeel van Soekot. Er is een einde gekomen aan de tijd van vergeving en verzoening, en we maken ons op voor het vieren van de bevrijding. Tora en Tenach noemen beiden deze dag. Hij heeft een bijzonder karakter: bidden om regen voor de oogst, brengen van een eigen offer, Psalm 118, gebed, herdenking van de overledenen. En als het op een sjabbat valt lezen we Prediker. Atseret betekent 8e dag. De opdracht is niet te werken en een samenkomst in de synagoge te hebben. Israël leeft -op afstand - de Tora voor en baant de weg naar God, ook de volkeren mogen erbij. De Almachtige houdt Zich bezig met de individuele mens en met de mensen collectief. Sjemeni Atseret is: tot bezinning komen en een tijd van eenheid met God. Het

is de hoogste trede van alle vorige feesten. Sjemeni Atseret past in de lijn van de boetegebeden (Jom Kippoer, Soekot), en als we de voorbereiding ervan juist beleven, kunnen we Sjemeni Atseret vieren. In de Bijbel worden op deze achtste dag: de tabernakel ingewijd, Aäron en zijn zonen tot priester gewijd, besneden, twee tempels ingewijd. Jesaja wijst in 11: 5,6 op het einde van de tijd en het begin van de nieuwe tijd. Leviticus 23 noemt de achtste dag een heilige feestdag. Jesjoea heeft volgens Johannes 7 dit feest ook gevierd. Simchat Tora is de tweede dag van Sjemeni Atseret. Er komt een einde aan het lezen van de Tora met Deuteronomium 34: 1 t/m 12 (het sterven van Mozes) en er wordt een begin gemaakt met het lezen van Genesis 1 t/m 2:7. Het wordt in de noordelijke en zuidelijke landen verschillend gevierd. Ook de kinderen hebben daarin een plaats. Traditie is, dat twee chatanim (bruidegoms) Torarollen (de bruid) dansend binnenbrengen en deze gedeelten voorlezen. In de synagoge wordt ook Jozua 1: 1 t/m 8 gelezen om aan te duiden, dat Gods betrokkenheid na Mozes' heengaan niet opgehouden is. Dit zegt ook Jesjoea, wanneer Hij zichzelf het Begin en het Einde noemt, en Jesaja 41:4: "Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben ik Dezelfde". Hierna halen de chatanim de Torarollen uit de ark, heffen ze op, en worden ze onder gezang en dans 7 maal om de bima gedragen. Evenals dat bij een bruiloft met bruid en bruidegom gedaan wordt. De chatanim geven de rollen door aan de zingende en mee dansende gelovigen, en er wordt op de sjofars geblazen. Dit alles gebeurt met véél eerbied. De diepere betekenis van dit alles kunnen we afleiden uit de schepping, waarin Adam alleen was en God het niet goed achtte, en de vrouw schiep. Daarmee spreekt Adonai ook het verlangen uit om met de mensen om te gaan. Satan gooit roet in het eten, en Adonai kan niet anders dan hun uit de hof verwijderen. Daarmee worden Zijn geliefden van Hem gescheiden, maar in de loop van de geschiedenis verliest God de mens niet uit het oog, en maakt een nieuw begin met hen, steeds weer. Bij de Sinaï geeft hij de Tora, een zakelijk huwelijkscontract, waarbij Hij als de bruidegom belooft Zijn bruid te dienen, eren, onderhouden en lief te hebben. Het is een eenzijdige afspraak. In een huwelijkscontract komt van de bruid alleen de naam voor. Het is eerst voor het Joodse volk, maar het is ook het huwelijkscontract voor ons. Daarom mogen we op deze dag onze blijdschap tonen. Op deze achtste dag wordt een vuuroffer gebracht, geen inspannende arbeid verricht en vindt een feestelijke afsluiting plaats. Het Loofhuttenfeest is ook een oproep voor de volkeren. Dit feest heeft als enige de verplichting voor de volkeren om naar Jeruzalem te komen. Komen ze niet, dan zal er droogte in hun land zijn. God is van plan alle volken tot Zich te trekken. Hij zond Zijn Zoon om dit te bewerkstelligen. En Jesjoea zond na Zijn opstanding Zijn discipelen uit om heen te gaan en alle volken tot Zijn discipelen te maken. De Tora is geen wet, maar een onderwijzing. Efeziërs 2:18,19: "Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God".