



Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

Bracha Bericht

nummer 21 ~ Adar 5781 ~ 11 februari 2021

We zijn volgens de Gregoriaanse kalender in een nieuw jaar aangekomen. En dat betekent ook dat we even willen stilstaan bij het jaar dat achter ons ligt. In maart van het afgelopen jaar werden wij geconfronteerd met een nieuw virus met de naam Covid 19, dat vanaf dat moment diep heeft ingegrepen in ons dagelijks bestaan. In voorgaande nieuwsbrieven is daar al uitgebreid aandacht aan besteed. Jammer genoeg zijn we dit jaar nog niet van deze belager verlost, alle maatregelen blijven bestaan en daaraan is zelfs een avondklok toegevoegd. Ook voor Bracha is het een lastige tijd. Helaas zijn er ook onder onze bezoekers mensen getroffen door het virus, en in de meeste gevallen kwam het tot een redelijk snel herstel. Maar onze gedachten gaan ook uit naar hen die worstelen met de naweën en nog steeds niet hun volledige gezondheid terug hebben. Daarvoor moeten we blijven bidden, dat ook zij spoedig volledig hersteld zullen zijn. Toch willen wij nog even aandacht vragen voor het volgende. Wij worden ruimschoots voorzien van informatie over C.19. Niet alleen via de TV of andere media maar ook via eigen informatie. Zonder afbreuk te doen aan de waarde daarvan, missen wij in veel gevallen wat het belang is van gebed. Over het algemeen heeft de Eeuwige Bracha tot op heden beschermd tegen dit virus, Mogelijk hebben wij een handje kunnen helpen door ons aan de geldende afspraken houden. G'd gaf ons een vrije wil en een eigen verantwoordelijkheid. Naar ons inzicht is het zo dat wat er ook via media of anderszins op ons af komt, de beste bescherming in het dagelijks gebed ligt, en het danken dat G'd ons door deze tijd heen helpt en beschermd. Hoe dichter wij bij Hem blijven des te veiliger zijn wij. Dat is althans onze overtuiging en hartenkreet.

Nu Bram geen zorg meer draagt voor het Bracha Nieuws hebben wij Karin Everaars bereid gevonden op korte termijn deze taak op zich te nemen. Deze brief wordt samengesteld door het Leiderschapsteam en door diegenen die materiaal hebben aangeleverd.

Reageren of kopij inleveren? Mail naar info@mg-bracha.nl

Programma voor de komende maand

1 februari de 2e studie over Openbaring*

Sjabbat 13 febr.	Kees Duijzer	Mispatiem
Sjabbat 20 febr.	Jan Willem v.d Bosch	Troema
disndag 23 febr.	3e studie over Openbaring*	
Sjabbat 27 febr.	Klaas Goverts	Tetsave

**in verband met Corona worden op verzoek van Bob van Dijk deze studieavonden via Zoom gegeven. Nadere informatie kunt u op de Bracha site vinden.*

Alle genoemde en eerdere lezingen zijn te zien/ te beluisteren op de site van Bracha, ook die van de studieavonden zijn te beluisteren.



De preken, onderwijzingen of droosjen

Van elke 'preek' een samenvatting. Wie nieuwsgierig is geworden naar de totale boodschap of die nogmaals wil horen, kan die vinden via ons [YouTube-kanaal](#).

Lezing door Jochanan ben Bracha op 2 januari over Parasjá Wajechi.

Het verhaal begint met de vermelding dat Jacob gaat wonen in het land Egypte, in Goshen en zijn leeftijd is zeven jaren, en honderd jaar en veertig jaar (147). Hij is dicht bij het moment van sterven en het is tijd om Jozef – zijn hervonden zoon, bij zich te roepen. Jacob wil dat Jozef zweert dat hij zijn vader niet in Egypte zal begraven, maar in het graf bij zijn voorouders. Jozef heeft zijn twee zonen Efraïm en Menasse bij zich. Als Jacob ze wil zegenen legt hij zijn handen kruislings niet op de eerstgeboren Manasse maar op Efraïm. Jozef denkt dat het een vergissing is maar Jacob weet wat hij doet. In deze eerste twee hoofdstukken wordt ook duidelijk dat Ruben zijn eerstgeboorterecht verspeelde, Simeon, Levi, mannen van geweld worden genoemd vanwege de wraakactie om de verkrachting van hun zus Dina, en Juda vanwege zijn rol bij de verkoop Jozef en het verzwijgen van deze daad aan Jacob. Verderop in het verhaal komen we aan de splitsing van de 12 stammen en het wegzenden van de 10 stammen (Efraïm) over de hele wereld. Zij staan nu bekend als 'de verdwenen stammen' die zijn opgegaan onder de volkeren. Maar nu in onze tijd duiken er hier en daar groepen op die volgens Rabbinaal onderzoek toch als onderdeel van de verloren stammen mogen terugkeren naar Israël. Hierna volgt een uitgebreide uitleg over wie heden ten dage wel of niet tot Efraïm behoort. Naar de mening van Jochanan moeten de gelovigen uit de volkeren oppassen G'd niet voor de voeten te lopen. Als het moment daar is, weet G'd precies wie wel of niet tot één van die 10 verloren stammen behoort, maar dat maakt alle anderen niet minder waardevol voor G'd. Nu al hebben zij in Jesjoea al alles gekregen en zijn zij geworden zaad van Abraham, mede erfgenamen van de beloften die G'd aan Israël heeft gegeven. En straks als de laatste pagina van Openbaring is volbracht is er immers sprake van één volk onder de regering van Jesjoea onze Messias. Eén volk, Eén koning onder Eén G'd.

Jeruzalem zal twaalf poorten hebben en niet een 13e alleen voor gelovigen uit de volken.

Lezing door Henk Rijstenberg op 9 januari over Parasjá Sjemoth

Ex.1:6-13 en 2:2-10 en Hand.7:11- 21. Henk wil het gaan hebben over een aantal krachtige vrouwen die in deze parasjá worden genoemd en daarop aansluitend over Jesjoea te spreken. Hij begint bij de intocht in Egypte, nageslacht van Jacob – in totaal 70 personen. Uiteindelijk zou deze groep uitgroeien onder druk van de slavernij tot een machtig volk. Volgens commentaren op Ex.12:38 (de uittocht) zou het gaan om 600,000 mannen, excl. vrouwen, kinderen en vreemdelingen. Niet vreemd dat de Farao bang was, en angst is een slechte raadgever wat kan leiden tot antipathie. Onzichtbaar aangedreven door Satan die deze antipathie gebruikt tegen G'ds volk tot op de dag van vandaag, al is er binnen de kerken een kentering gaande, die het Joodse volk weer op de door G'd gegeven plaats erkent. Farao die de groei van het volk als een bedreiging ervaart, geeft de vroedvrouwen Pua (schitterend-glansrijk) en Sifra (helderheid – schoonheid- lieflijkheid) de opdracht pasgeboren jongetjes te (laten) doden. Een opdracht parallel aan de kindermoord in Bethlehem in opdracht van een angstige Koning. Gelukkig handelde Sifra en Pua niet op de wil van de Farao, zij geloofden in Adonai en Hij beloont hen met een huisgezin. Een andere dappere vrouw is de moeder van Mozes 'Jochabeth'(JHWH is groot/ haar heerlijkheid). Ook Jochabeth weigerde gehoorzaam te zijn aan de Farao, maar moest toch haar zoon in een biezen mand tussen het riet van de Nijl verbergen, waar het uiteindelijk door



dienaressen van de dochter van de Farao werd gevonden. Ook de dochter van de Farao is een heldin want tegen de orders van haar vader redt zij het jongetje, geeft hem de naam Mozes en voedt hem tot volwassenheid op. De laatste heldin in deze rij is Mirjam, de oudere zus van Mozes. Zij had de durf de dochter van de Farao aan te spreken en ervoor te zorgen dat Mozes nog enige tijd door zijn moeder verzorgd kon worden. We kennen de geschiedenis van Mozes in Egypte, de reden van zijn vlucht, de tijd van het schaapherder zijn en het moment dat G'd door een brandende 'doornstruik!' - tot hem spreekt. De Engel des Heren die daar spreekt komen we met regelmaat tegen in Tenach zoals b.v. in Richt.13:17-20 en ook in het boek Daniël, in de brandende oven. Dan gaan we even naar het N.T waar in Joh;8:58 waar Jesjoea zegt dat van Hem al in de Tora wordt gesproken. In Joh. 14;24 getuigt Hij van de eenheid met G'd de Vader, zo is Hij dus ook als de Engel des Heren herkenbaar. Sprekend namens en als JHWH.

Eerste studieavond over Openbaring op 12 januari.



Op de avond van 12 januari heeft Drs. Bob van Dijk de eerste van een reeks studieavonden gegeven over het Bijbelboek Openbaring. Hij begon met zichzelf voor te stellen. Hij is als Theoloog afgestudeerd aan de rijksuniversiteit Utrecht. Van 1992 -1995 was hij docent Engels in Centraal Azië. In 1997 heeft hij het kerkelijk examen gedaan voor de Ned.Herv.Kerk [nu PKN]. Daarnaast is hij o.a. de auteur van het boek

'De vervangingsleer voorbij, maar wat nu?'

Deze eerste studieavond was grotendeels een doorloop over het ontstaan van het Boek Openbaring, o.a over de schrijver, welke beelden wij in gedachten hebben als we het over Openbaring hebben, de rol van Flavius Josephus, de Grieks – Romeinse invloed en zo overgaande naar het Nieuwe Testament. De aanwezigen konden ook vragen stellen waardoor er ook sprake was van een mooie dialoog. Voor alles die deze avond niet hebben bezocht staat er op de site van Bracha een geluidsopname. Zoals boven al is aangegeven zullen de navolgende studies via Zoom worden gegeven.

Lezing door Anco van Molenbroek op 16 januari over de Parasjá Wa'era

Het is geen gemakkelijke tijd waarin wij leven. Maar we zijn nog veilig, kunnen nog samenkomen om te bidden en G'd te prijzen. G'd verschijnt 3x aan Abraham, 2x aan Izaäk en 1x aan Jacob, en de 7e keer aan Mozes. Er zijn dan 26 geslachten op aarde. Van Adam- Noach 10, van Sem -Peleg 5, van Rehu -Izaäk 6 en van Jacob tot Mozes 5. Het getal 26 is de getalswaarde van JHWH, waarmee G'd zich bekend maakt. De Israëlieten zijn nog in slavernij. Maar met de vier bekende uitspraken die we ook herhalen tijdens de seiderviering zal G'd ons uitleiden, redden, verlossen en aannemen tot Zijn volk en Hij zal ons tot G'd zijn.

De vijfde beker is die van Elia die we pas zullen drinken als de Messias is teruggekeerd, wat Jesjoea ook al verkondigde tijdens Zijn laatste Seiderviering. Je zou van de boodschap van Mozes toch blij moeten worden, maar we weten dat het volk niet verheugd was. Tijd is bij G'd een ander begrip, dan zoals wij het op aarde beleven. Jesjoea zei ook dat de dagen verkort zullen worden vanwege de uitverkorenen. G'd gaat Zijn plannen met spoed volvoeren. Mozes krijgt van G'd de opdracht de Farao opnieuw te zeggen dat hij het volk moet laten gaan. Mozes zegt dat als het volk niet luistert, waarom de Farao dan wel? De Farao werd als een god vereerd. Maar G'd keert zich tegen hem (zie Ezech.29;1-3. NBG). De goden van Egypte zijn daadwerkelijk geestelijke



machten. Anco stapt dan over naar de betekenissen van de namen van de zonen van Jacob – (zie daarvoor in een Bijbels woordenboek). Hij staat ook even stil bij Levi, waarbij meestal gedacht wordt dat zij hun priestertaak pas kregen na Sinai, dit in tegenstelling tot 1 Sam.2;27,28. waar te lezen is dat zij die al hadden in Egypte. Eli is immers uit de stam Levi evenals Mozes. Aäron (Levi) trouwt Elisjeva, de dochter van Amminadab, de zus van Nachson (uit de stam Juda, Num.1:7). We keren terug naar Mozes die tegen G'd zegt dat hij onbesneden is van lippen, m.a.w. niet zichzelf in staat acht de huidige Farao aan te spreken. Onbesneden van lichaam, onbesneden bij spreken, onbesneden van oren (ongehoorzaam) onbesneden van hart. Wat Mozes betreft komt Aäron dan als profeet in beeld als diegene die spreekt. Als Mozes zijn staf gebruikt in opdracht van G'd is dat om de Israëlieten te overtuigen (Ex.4:1-3) de staf van Aäron was er om de Farao te overtuigen (Ex.7:8). Psalm 95 heeft in de NBG als opschrift; Eert de Here en gehoorzaam Hem. Zijn onze harte en oren besneden? Want de tijd is nabij dat er oordelen over de wereld komen, maar ook de tijd dat die 5e beker waarover is gesproken gedronken gaat worden. Het is nu tijd te luisteren als je Zijn stem hoort.

Lezing door Jack v.d. Tang op 23 januari over de Parasjá Bo

Bo betekent in het kort 'kom', maar als je teksten leest in Ex.7:9,10 – is kom ook in veel gevallen 'komen' ofwel 'kom samen'. Ook in vers 14,15 lezen wij in dit geval dat G'd de vraag stelt of Hij moet meegaan ter geruststelling van Mozes en Mozes in vers 15 echt niet zonder Adonai richting Egypte wil vertrekken. De les die we ervan kunnen leren is dat wij als gelovigen nog wel eens voor G'd uit willen lopen. Ook zien we dat in de maatschappij, wij denken dat we het allemaal wel zelf kunnen. Satan dacht dat ook, ik regel het wel zelf. Maar met de kruisiging en opstanding van Jesjoea zag hij dat hij het mis had. De Farao dacht ook dat hij de macht had en die kwam ook zwaar op de koffie. Alleen G'd heeft de antwoorden, alleen Hij regeert. Nog een voorbeeld; Ezech.38:1-16, het verhaal over Gog en Magog, die denken Israël aan te kunnen vallen, maar buiten de macht van de Eeuwige rekenen. Jack maakt dan een sprongetje met een verwijzing naar Rabbijn Katzman, die een parallel trekt tussen de ingestelde avondklok en de nacht dat het Hebreeuwse volk in Egypte ook een nacht het huis niet uit mocht, dus ook geen bewegingsvrijheid. Met de latere verwijzing naar het vieren van Pèsach komen we uit bij het offer dat Jesjoea bracht aan het kruis. Waar het bloed op de deurpost de bewoners beschermde tegen de dood, beschermd ook het bloed van Jesjoea ons voor de dood, door onze zonden. Wij moesten ook vrijgekocht worden. Wat moeten wij dan nu met die vrijheid doen. Jack wijst dan als eerste op het Joodse volk te helpen waar wij maar kunnen, materieel, financieel maar bovenal met gebed. Als wij geen biddende gemeente zijn, ons niet verootmoedigen, zullen wij als gemeente niet in staat zijn zware tijden te overleven, en schieten wij tekort jegens onze oudste broer. En als wij het vragen zal G'd net als bij Mozes ons stap voor stap op de goede weg leiden. Wie Israël zegent, zal gezegend worden.

De Sjabbatschool

Sjoukje Bakker a.i. coördinator sjabbatschool heeft hieronder een overzicht geschreven over het kinderwerk binnen Bracha.

Het kinderwerk is opgedeeld in 2 groepen namelijk:

Groep 1 leeftijd 0 t/m groep 2 basisschool

Groep 2 groep 3 t/m groep 8 basisschool

Voor groep 1 hebben wij op dit moment 1 volledig team (volwassen en tiener) namelijk:



Johanna en Judith

Daarnaast hebben Pjotr en Silke aangegeven ook mee te willen draaien als oppas voor deze groep.

Wij willen als gemeente in ieder geval iedere Sjabbat, ruimte 19 van het kruispunt openstellen voor **groep 1**. Als er geen volwassen leiding aanwezig is dan mogen ouders hier met hun eigen kind naar toe gaan. Ouders stemmen dan zelf af met de tieners die er op dat moment zijn of de zorg door de tieners overgenomen mag en kan worden.

Op dit moment hebben wij 3 teams voor het geven van kinderwerk in groep 2:

Dénise en Leny

Boris en Natalia

Nynke en Sjoukje

Daarnaast hebben wij een aantal enthousiaste tieners zoals Sem, Judith, Pjotr en Silke die mee draaien in het rooster. Dit stemmen wij per keer met hun af.

Als leiding van **groep 2** hebben wij ervoor gekozen om 2x per maand sjabbatschool aan te bieden. De reden hiervoor is dat wij willen gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Om ervoor te zorgen dat het uur met de kinderen ordelijk verloopt hebben wij een liturgie opgesteld:

11.15 uur: Binnenkomst in ruimte 17 van het kruispunt.

11.18 uur: Zingen van het lied “Hé wil je meedoen?”.

11.20 uur: verzamelen gebedspunten en gezamenlijk bidden.

11.30 uur: Uitleg onderwerp en programma

12.10 uur: Afronden.

12.15 uur: Afsluiten met het gebed “Onze Vader” en eventueel opruimen.

12.20 uur: Retour grote zaal voor gezamenlijke afsluiting met de gemeente.

Goed om te noemen dat Boaz de taak op zich neemt om de leiding van de sjabbatschool een seintje te geven wanneer het vragen kwartiertje in de gemeente begint.

Wij zijn blij met de tieners!! Dit is een grote groep die veel ondersteuning biedt bij belangrijke taken binnen de gemeente, ook bij de techniek!

Wij willen benaderukken dat wij een sjabbatschool zijn en daarom hebben wij de volgende omgangregels opgesteld:

Wij hebben respect voor elkaar.

Wij hebben respect voor alle spullen.

Wij zijn een school en komen hier om te leren over de Thora en over Jeshua.

Wij komen hier om ons voor te bereiden op de toekomst.

Wij verwachten een actieve en betrokken houding van de leiders en van de kinderen.

Wij bieden een veilige omgeving met een vast patroon.

Wij blijven opzoek naar versterking van beide teams, wij voelen ons gezegend met het huidige team waarmee wij onze prinsen, als prinsen van Zijn Koninkrijk mogen laten groeien.

In Hashem met jullie verbonden, Sjoukje Bakker

Mededelingen

- Enige weken geleden heeft Sjoukje een ingrijpende operatie ondergaan. Om enige indruk te geven van de zwaarte – men dacht 2 uur nodig te hebben, het werden er 3. Op dit



moment kunnen we melden dat alles goed is verlopen en dat Sjoukje nu thuis aan het herstellen is. Wij vragen bij deze om gebed voor een voorspoedige genezing en voor het gezin als geheel.

- Jan den Admirant heeft bekendheid gegeven over een boekje dat is geschreven door
- Ds. Geuze, met de titel *Hoor de stem van God in de coronacrisis*, dat begin februari verschijnt. Het wordt tijd dat de Gemeente van Christus en bloc gaat vragen: Heere, waar bent U in het geheel? Wat is Uw boodschap voor vandaag?
Bestel het boek, incl. verzendkosten en maak 10 Euro over naar NL05INGB0003817268, t.n.v. Uitgeverij Jeruzalem of Rome, o.v.v. boek Ds. Geuze. Vergeet uw niet uw postadres te vermelden.
- Broeder Pieter Gaemers verdiept zich in alles wat met het Corona vaccin te maken heeft en heeft veel informatie verzameld. Als u deze informatie wilt ontvangen om uzelf extra te informeren over de verschillende vaccins e.d., stuur dan even een mailtje naar Pieter: pamgae143@gmail.com.
- In Januari zijn we voor wat betreft de financiën iets ingeteerd op onze buffer. Uiteindelijk kwamen we zo'n 300 euro tekort, vooral omdat er nog twee sprekers uit 2020 vergoed moesten worden. We hopen en bidden dat u onze gemeente ook in 2021 financieel blijft steunen.

